

Το παγκάκι της φιλίας

Μαΐου 09, 2022

Η Βρετανίδα συγγραφέας Wendy Meddour, φτιάχνει μια ιστορία για τη δύναμη της φιλίας και το πως ένα υποστηρικτικό εκπαιδευτικό περιβάλλον μπορεί να συμβάλει ώστε τα παιδιά να αναπτύξουν τις κοινωνικές τους δεξιότητες, πέρα από παραινέσεις και καθοδηγούμενες συμπεριφορές.

Η Τίλυ που μόλις έχει μετακομίσει με τη μαμά και το σκύλο της στο νέο της σπίτι, ανησυχεί γιατί θα πάει πρώτη φορά σχολείο και μάλιστα σε καινούργιο σχολείο όπου δε θα γνωρίζει κανέναν. Βιώνει ήδη έντονα το άγχος του αποχωρισμού από τον τετράποδο φίλο της, και στο σχολείο δεν έχει κανέναν για να παίξει. Ο δάσκαλος της προτείνει να δοκιμάσει το Παγκάκι της Φιλίας.



Το παγκάκι της φιλίας, είναι ένα θεσμός, ένα τοπόσημο μέσα στη σχολική αυλή, που ήρθε σαν ιδέα από το εξωτερικό και έχει ενταχθεί σε αρκετά ελληνικά σχολεία. Σκοπό έχει να αποτελέσει ένα φυσικό καταφύγιο για παιδιά που αισθάνονται, μόνα, ξένα ή απομονωμένα μέσα στο σχολείο, να εκπέμψει ένα

σιωπηλό σήμα βοήθειας, μια έκκληση για συναισθηματική υποστήριξη.





Η Τίλυ θα ακολουθήσει τη συμβουλή του δασκάλου της, θα βρει όμως το παγκάκι ήδη κατειλημμένο και θα διστάσει να πλησιάσει. Ο δάσκαλός της θα της ζητήσει να προσπαθήσει ξανά και κάπως έτσι θα καθίσει δίπλα στον Φλιντ και θα περιμένουν το παγκάκι να...κάνει τις συστάσεις.

Τα δύο παιδιά, θα γνωριστούνε τελικά και έτσι μέσα από την αναπάντεχη αποστολή που αναλαμβάνουν, θα βρουν ο ένας στο πρόσωπο του άλλου το φίλο που αναζητούσαν.

Μια πολύ τρυφερή ιστορία, στην οποία παρατηρούμε τον τρόπο που έχουν τα παιδιά να μετατρέπουν την κάθε περιπέτεια σε παιχνίδι, και να βιώνουν τον κόσμο σαν ένα ανεξάντλητο πεδίο εξερεύνησης, ενώ ταυτόχρονα μας προτρέπει, γονείς και εκπαιδευτικούς να φτιάξουμε ένα περιβάλλον συναισθηματικής ασφάλειας και μέσα σε αυτό να αφήσουμε ανεμπόδιστα τα παιδιά να ανακαλύψουν τον εαυτό τους, τους άλλους και τον κόσμο. Να απέχουμε από αχρείαστες επεμβάσεις και κηρύγματα που το μόνο που κατορθώνουν είναι να ακρωτηριάζουν τον αυθορμητισμό και την πηγαία περιέργεια των παιδιών. Και τη χαρά τους θα τολμούσα να πω.

Ένα πολύ όμορφο βιβλίο με την φωτεινή και ζεστή εικονογράφηση του Daniel Egneus και την μετάφραση του πολυβραβευμένου Αντώνη Παπαθεοδούλου.

Συγγραφέας: Wendy Meddour

Εικονογράφος: Daniel Egneus

Εκδόσεις: [Παπαδόπουλος](#)

Δείγμα της εικονογράφησης από το πρωτότυπο.





ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΚΙΑ 5+ ΠΑΓΚΑΚΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΙΛΙΑ