

ΜΙΚΡΑ
ΕΓΓΛΑ
ΚΛΑΣΙΚΑ

Μιγκέλ

ΝΤΕ

Θερβάντες

ΔΟΝ
Κιχώτης

ΑΝΤΩΝΗΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΙΡΙΣ
ΣΑΜΑΡΤΖΗ

ή ο ιππότης που βγήκε από τα βιβλία
για να αλλάξει τον κόσμο

«Ο Δον Κιχώτης, ο ήρωας, ο αδερφός
μας, πάει καιρός που βγήκε από το
βιβλίο, δηλαδή από το σπίτι του
και ζει ανάμεσα στους ανθρώπους»

Jose Moreno Villa

Κείμενο: Αντώνης Παπαθεοδούλου
Εικονογράφηση: Ίρις Σαμαρτζή
Επιμέλεια-Διόρθωση: Αγγελική Παπαγεωργίου

© 2021, Εκδόσεις Κυριάκος Παπαδόπουλος Α.Ε., Αντώνης Παπαθεοδούλου

Πρώτη έκδοση: Οκτώβριος 2021

ΕΠ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

www.epbooks.gr

Καποδιστρίου 9, 144 52 Μεταμόρφωση Αττικής, τηλ.: 210 2816134

e-mail: info@epbooks.gr

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ

Μασσαλίας 14, 106 80 Αθήνα, τηλ.: 210 3615334

ISBN 978-960-484-676-4

ΜΙΚΡΑ
ΕΓΓΛΑ
ΚΛΑΣΙΚΑ

Στη σειρά κυκλοφορούν:

ΤΟΜ ΣΟΓΕΡ

Η ΑΛΙΚΗ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΘΑΥΜΑΤΩΝ

ΜΙΚΡΕΣ ΚΥΡΙΕΣ

ΜΟΓΛΗΣ

ΔΡ. ΝΤΟΥΛΙΤΑ

Η ΜΑΥΡΗ ΚΑΛΛΟΝΗ

ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΩΝ ΘΗΣΑΥΡΩΝ

ΔΟΝ ΚΙΧΩΤΗΣ



Μιγκέλ
ντε
Θερβάντες

Δον Κιχώτης


ή
ο ιππότης που βγήκε από τα βιβλία
για να αλλάξει τον κόσμο

Κείμενο Αντώνης Παπαθεοδούλου

Εικονογράφηση Ίρις Σαμαρτζή

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ





Κάποτε, όχι πολύ παλιά, σε ένα χωριό της Μάντσας, ζούσε ένας Ισπανός ευγενής -ένας ιδαλγός- που τον έλεγαν Αλόνσο Κιχάνο. Δεν ήταν πλούσιος, μα όσα χρήματα είχε τα έδινε για να αγοράζει βιβλία με ιπποτικές ιστορίες. Αυτό ήταν το μεγάλο του πάθος.

Μέρα και νύχτα, βουτηγμένος στα βιβλία του, ρουφούσε ιστορίες για ηρωικά κατορθώματα, για γενναίους ιππότες που νικούσαν στρατούς από γίγαντες κι έκοβαν πύργους στα δύο με μια σπαθιά τους, για μονομαχίες, για άλογα φτερωτά, για μαγεμένες πριγκίπισσες, μάγους και μαγικά. Κι όσο πιο πολύ διάβαζε τα βιβλία αυτά, με τα όλο στολίδια λόγια τους και τις υπερβολές τους, τόσο νόμιζε τις ιστορίες τους για αληθινές, τόσο η φαντασία κι η πραγματικότητα μπερδεύονταν μες στο μυαλό του, ώσπου μια μέρα πίστεψε πως του ήταν γραφτό να γίνει αληθινός περιπλανώμενος ιππότης!

Θα γυρίσω τον κόσμο καβάλα στο άλογο, σκέφτηκε, και καθετί που θα συναντώ στον δρόμο μου, θα είναι μια περιπέτεια που θα με καλεί να φανώ γενναίος, να πράξω το σωστό, να υπερασπιστώ τους αδύναμους και να διορθώσω κάθε αδικία!

Βρήκε σε μια γωνιά μια σκουριασμένη πανοπλία των προπαπούδων του κι ένα παλιό κράνος που με λίγο χαρτόνι μεταμόρφωσε σε περικεφαλαία. Κι έπειτα βάλθηκε να διαλέγει ονόματα που ακούγονται ηρωικά. Για το κακομοίρικο άλογό του, διάλεξε το περήφανο όνομα Ροσινάντε και για τον ίδιο «Δον Κιχώτης της Μάντσας!»



Αλλά ιππότης χωρίς αγάπη είναι δέντρο δίχως φύλλα, σκέφτηκε ο Δον Κιχώτης. Γιατί οι ιππότες στα βιβλία του ήταν πάντα ερωτευμένοι με μια πριγκίπισσα κι αφιέρωναν σ' εκείνη όλα τα κατορθώματά τους! Και σ' ένα κοντινό χωριό ζούσε μια χωριατοπούλα που την είχε κάποτε αγαπήσει χωρίς να της το πει.

- Εκείνη θα έχω πάντα στη σκέψη μου να μου δίνει κουράγιο, είπε, θα είναι για μένα η πιο καλή και η πιο όμορφη του κόσμου. Την έλεγαν Αλδόνθα. Όμως ο Δον Κιχώτης διάλεξε και για κείνη όνομα παραμυθένιο: Δουλτσινέα!

Άφησε πίσω στο σπίτι την ανιψιά του και την οικονόμο του, καβάλησε τον Ροσινάντε, και φορώντας την παμπάλαια πανοπλία του κάτω από τον καυτό ήλιο πήρε τους δρόμους. Κι όσο περιπλανιόταν μονολογούσε με λόγια ιπποτικά, βγαλμένα απ' τα βιβλία:

- Ω, Δουλτσινέα, δέσποινα εσύ της καρδιάς μου, δώσ' μου δύναμη! Κι εσύ, σοφέ μάγε, που θα εξιστορήσεις κάποτε τους άθλους του Δον Κιχώτη, παρακαλώ σε, μην αμελήσεις να υμνήσεις το πιστό μου άτι, τον γενναίο Ροσινάντε.



Δεν είχε ξεχάσει βέβαια ο Δον Κιχώτης πως κάποιος έπρεπε και να τον χρίσει ιππότη, όπως έκαναν οι βασιλιάδες στα βιβλία του. Γι' αυτό, μεγάλη ήταν η χαρά του όταν είδε στον δρόμο του ένα κάστρο. Μπήκε, και γονατιστός μπροστά στον άρχοντα του κάστρου, του ζήτησε να τον χρίσει ιππότη.

Μόνο που αυτό που είχε δει για κάστρο δεν ήταν παρά ένα ταπεινό πανδοχείο για ταξιδιώτες. Κι εκείνος που είδε για άρχοντα, δεν ήταν παρά ο πανδοχέας, που ό,τι ετοιμαζόταν να σερβίρει μπακαλιάρo!

Δε θα 'ναι και πολύ στα καλά του αυτός ο κύριος με την πανοπλία, σκέφτηκε ο πανδοχέας και για να μην τον στενοχωρήσει, πήρε το σπαθί κι έκανε πως τον χρίζει ιππότη! Περήφανος ο Δον Κιχώτης βγήκε πάλι στον δρόμο. Και τότε οι περιπέτειες άρχισαν στ' αλήθεια.



Κάποτε, όχι πολύ παλιά,
σε ένα χωριό της Μάντσας,
ζούσε ένας Ισπανός ευγενής -ένας ιδαλγός-
που τον έλεγαν Αλόνσο Κιχάνο.

Δεν ήταν πλούσιος, μα όσα χρήματα είχε
τα έδινε για να αγοράζει βιβλία με ιπποτικές ιστορίες.
Αυτό ήταν το μεγάλο του πάθος.

Κι όσο πιο πολύ διάβαζε τα βιβλία αυτά,
με τα όλο στολίδια λόγια τους και τις υπερβολές τους,
τόσο νόμιζε τις ιστορίες τους για αληθινές,
τόσο η φαντασία κι η πραγματικότητα μπερδεύονταν
μες στο μυαλό του, ώσπου μια μέρα πίστεψε
πως του ήταν γραφτό να γίνει αληθινός
περιπλανώμενος ιππότης!

ISBN 978-960-484-676-4



9 789604 846764

Κωδ. μηχ/σης 12.640

www.epbooks.gr