



NINJAGO

SPINJITZU BROTHERS



ΤΟ ΠΟΛΥΤΙΜΟ ΜΑΤΙ ΤΗΣ ΓΑΤΑΣ

Της Tracey West

SPINJITZU BROTHERS

Το Πολύτιμο Μάτι της Γάτας

Της Tracey West



Κατηγορία: Βιβλία για παιδιά – AMEET
Τίτλος πρωτοτύπου: LEGO® NINJAGO®. The Curse of the Cat-Eye Jewel
Τίτλος: LEGO® NINJAGO®. Το Πολύτιμο Μάτι της Γάτας
Σειρά: LBWS
Αριθμός βιβλίου: LBWS-6701
Παρτίδα: 01/EL

Συγγραφέας: Tracey West

Μετάφραση: Κέλλυ Δημοπούλου

Επιμέλεια-Διόρθωση: Αγγελική Παπαγεωργίου

Έκδοση σε Ελλάδα και Κύπρο από: Εκδόσεις Κυριάκος Παπαδόπουλος Α.Ε.



ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

www.epbooks.gr

Καποδιστρίου 9, 144 52 Μεταμόρφωση Αττικής,
τηλ.: 210 2816134, e-mail: info@epbooks.gr

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ

Μασσαλίας 14, 106 80 Αθήνα, τηλ.: 210 3615334

ISBN 978-960-484-741-9

LEGO, the LEGO logo, the Brick and Knob configurations, the Minifigure and NINJAGO are trademarks of the LEGO Group.

©2021 The LEGO Group.



Manufactured by AMEET Sp. z o.o.
under license from the LEGO Group.

AMEET Sp. z o.o.

Nowe Sady 6, 94-102 Łódź – Poland

ameet@ameet.eu

www.ameet.eu

www.LEGO.com

Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται απολύτως η άνευ γραπτής αδείας του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων κατά οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο αντιγραφή, φωτοανατύπωση και εν γένει αναπαραγωγή, διανομή, εκμίσθωση ή δανεισμός, μετάφραση, διασκευή, αναμετάδοση, παρουσίαση στο κοινό σε οποιαδήποτε μορφή (ηλεκτρονική, μηχανική ή άλλη) και η εν γένει εκμετάλλευση του συνόλου ή μέρους του έργου.



ΜΕΙΓΜΑ
Χαρτί από
υπεύθυνες πηγές
FSC® C144528

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πρόλογος	7
Κεφάλαιο 1: Το Ταξίδι Ξεκινά	11
Κεφάλαιο 2: Η Μυστηριώδης Νίντζα	25
Κεφάλαιο 3: Η Επίθεση των Πράσινων Πολεμιστών... ..	33
Κεφάλαιο 4: Νινέκο	47
Κεφάλαιο 5: Η Τέχνη του Γατατζίτσου	57
Κεφάλαιο 6: Νίντζα ή Μάγισσα;	79
Κεφάλαιο 7: Η Αναζήτηση της Αθανασίας	85
Κεφάλαιο 8: Ο Ναός των Φρουρών του Λίθου	91
Κεφάλαιο 9: Αρπάξτε τον Λίθο!	111
Κεφάλαιο 10: Το Ξόρκι Λύθηκε	129
Επίλογος	133
Γλωσσάρι	139

— Πρόλογος —

Σπλας!

Ο Πράσινος Νίντζα έκανε μια ανάποδη τούμπα πάνω από το κεφάλι του Κάι και προσγειώθηκε στις λάσπες, βρέχοντάς τον από την κορφή ως τα νύχια.

«Ε! Πρόσεχε!» παραπονέθηκε ο Κάι, ο Νίντζα της Φωτιάς. «Μάστερ Γου, γιατί πρέπει να κάνουμε προπόνηση στη βροχή;»

Ο Μάστερ Γου στάθηκε σε έναν βράχο και κοίταζε τους Λόιντ, Κάι, Κόουλ, Νία και Ζέιν που προπονούσαν έξω από το Μοναστήρι του Σπιντζίτσου. Το νερό έτρεχε ποτάμι από την άκρη του καπέλου του, αλλά το πρόσωπό του ήταν στεγνό.

«Πιστεύετε ότι θα έχετε καλό καιρό σε κάθε μάχη, Νίντζα;» ρώτησε ο Μάστερ Γου. «Δεν θα έχετε. Οι ικανότητές σας πρέπει να είναι παντός καιρού. Καταλάβετε;»



«Μάλιστα, Μάστερ Γου» γκρίνιαζε ο Κάι. Πήδηξε ψηλά στον αέρα και έριξε μια κλοτσιά στον Κόουλ. Ο Κόουλ την απέφυγε αλλά γλίστρησε στη λάσπη.

«Μήπως είναι πιο κατάλληλο περιβάλλον... το υπόγειο;» ρώτησε ο Κόουλ, ο Νίντζα της Γης. «Γιατί να μην προπονούμαστε εκεί που είναι ζεστά και στεγνά;»

Η Νία σέρφαρε πάνω σε ένα κύμα λάσπης που κατάφερε να ελέγξει χάρη στις δυνάμεις της. Οι Νίντζα είχαν την ικανότητα να ελέγχουν τη δύναμη ενός στοιχείου της φύσης, και η Νία ήταν η Νίντζα του Νερού.

«Δεν καταλαβαίνω πού είναι το πρόβλημα. Έχει πλάκα να κάνεις προπόνηση στη βροχή!» είπε και πηδώντας από το κύμα κύλησε προς τον Λόιντ, τον Κόουλ, τον Κάι και τον Ζέιν.

«Συμφωνώ με τη Νία» είπε ο Ζέιν, ο Νίντζα από τιτάνιο.
«Θυμάμαι τις πρώτες ημέρες της εκπαίδευσής μου όταν έκανα διαλογισμό στον βυθό μιας λίμνης».

Η Νία κοίταζε δεξιά και αριστερά. «Εεε! Πού είναι ο Τζέι να προσθέσει κανέναν κεραυνό σε αυτή την καταιγίδα;»

Ο Τζέι εμφανίστηκε μέσα από το μοναστήρι κρατώντας μια παλιομοδίτικη ομπρέλα.

«Συγγνώμη για την καθυστέρηση!» είπε.

«Μην την ανοίξεις!» τον προειδοποίησε ο Μάστερ Γου.

«Εννοείς την ομπρέλα;» ρώτησε συνοφρυωμένος ο Τζέι. «Τη βρήκα σε μια ντουλάπα. Και σκέφτηκα, επειδή βρέχει...»

«Σκέφτηκες να τη χρησιμοποιήσεις στην προπόνηση;» τον ρώτησε η Νία.

«Γιατί όχι; Μπορώ να κάνω προπόνηση με το ένα χέρι και στο άλλο να κρατάω την ομπρέλα» απάντησε ο Τζέι κι έκανε μια κίνηση καράτε.

«Αυτή η ομπρέλα είναι πολύ επικίνδυνη, Τζέι» είπε ο Μάστερ Γου.

«Μα είναι μια απλή ομπρέλα!» επέμεινε ο Τζέι. «Τι σε ανησυχεί; Μήπως βγάλω κανένα μάτι;»

Στριφογύρισε την ομπρέλα σαν μπαστούνι. Κι εκείνη τη στιγμή το χερούλι τού μπήκε στο μάτι.

«Άουτς!» φώναζε ο Τζέι.

Ο Μάστερ Γου βρέθηκε με ένα πήδημα δίπλα στον Τζέι και του πήρε την ομπρέλα από τα χέρια. Οι υπόλοιποι



Νίντζα είχαν μαζευτεί γύρω του γεμάτοι περιέργεια.

«Θείε, πες μας! Τι ρόλο παίζει αυτή η ομπρέλα;» ρώτησε ο Λόιντ. «Κάποια ιστορία θα υπάρχει να μας πεις!»

«Και βέβαια υπάρχει» απάντησε ο Μάστερ Γου. «Απ' ό,τι βλέπω η προπόνηση τελείωσε για σήμερα. Ας πάμε μέσα να σας τη διηγηθώ».

Σε λίγο οι Νίντζα φορούσαν στεγνά ρούχα και είχαν μαζευτεί στο δωμάτιο του Μάστερ Γου. Εκείνος κάθισε στο πάτωμα με την ομπρέλα στα γόνατά του.

«Πριν από πολλά χρόνια, όταν ήμασταν νέοι εγώ και ο αδερφός μου ο Γκάρμαντον, ο πατέρας μας μας έστειλε σε ένα ταξίδι» ξεκίνησε. «Η ιστορία αυτής της ομπρέλας είναι η πρώτη μας περιπέτεια...»

Κεφάλαιο 1

Το Ταξίδι Ξεκινά

Αγόρια, είστε και οι δύο μια απογοήτευση! Πόσο ριψοκίνδυνοι!

Ο Γου δεν μπορούσε να ξεχάσει όλη τη νύχτα τα λόγια του Πρώτου Μάστερ του Σπιντζίτσου. Αυτός και ο αδερφός του, ο Γκάρμαντον, τον είχαν απογοητεύσει ξανά. Αλλά τώρα τα πράγματα ήταν διαφορετικά.

Όταν ήταν νέος ο Γου ήταν ανυπόμονος. Συχνά, δεν υπάκουε τον πατέρα του και δεν ακολουθούσε τους κανόνες. Ήταν δική του ιδέα να κλέψουν τους πάπυρους του Απαγορευμένου Σπιντζίτσου. Ήταν σίγουρος ότι ο πατέρας του θα έδειχνε κατανόηση. Η Ασφίρα, η Μάγισσα Σερπαντίνος, σχεδίαζε να εισβάλει στο Ninjago. Έπρεπε να τη σταματήσει! Όμως δεν ήταν αρκετά δυνατός. Είχε ανάγκη την κρυμμένη δύναμη των πάπυρων για να τη νικήσει.