



# NINJAGO



## ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ



# ΤΙ ΚΡΥΒΕΤΑΙ ΣΤΗ ΖΟΥΓΚΛΑ;

«Αααα!!!»

Ο Νίντζα έκανε μια περιστροφή μόλις άκουσε τον Τουίτσι Τιμ να ουρλιάζει.

«Τι συμβαίνει, Τιμ;» ρώτησε ο Λόιντ. «Είδες κάτι;»

«Γιατί βρίσκομαι στο νησί;» απάντησε ο Τιμ απορημένος. «Ορκίστηκα ότι δεν θα γυρίσω ποτέ!»

«Δεν θυμάσαι;» είπε ο Ζέιν. «Συμφώνησες να έρθεις μαζί μας στην αποστολή για να βρούμε τη μητέρα του Λόιντ και τη Λέσχη των Εξερευνητών».

Ο Τιμ κούνησε το κεφάλι του. Δεν θυμόταν τίποτα γιατί στην πρώτη του επίσκεψη στο νησί τον είχε χτυπήσει κεραυνός δώδεκα φορές.

«Δεν θυμάσαι το ταξίδι με το *Μπάουντι του Πεπρωμένου*;» συνέχισε ο Ζέιν. «Τις καταιγίδες, τα κύματα, ότι εγκαταλείψαμε το πλοίο, τους κεραυνούς...»



«Κεραυνός!» είπε ο Τιμ. «Σιχαίνομαι τους κεραυνούς!»

«Προσοχή!» φώναξε η Νία καθώς ένας θόρυβος έσκισε τον αέρα. Τρεις μεγάλες καμπίνες προσγειώθηκαν μπροστά στην ομάδα των εξερευνητών.

«Αααα!» φώναξε ακόμα πιο δυνατά αυτή τη φορά ο Τιμ.





# Η ΑΠΙΘΑΝΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΤΗΣ ΝΙΑ

«Λειτουργία επιβίωσης!» φώναξε ο Τουίτσι Τιμ και έτρεξε μακριά από τα ζωντανά πέτρινα αγάλματα. Τα τεράστια πλάσματα ξεπρόβαλαν μέσα από τους θάμνους και άρχισαν να κυνηγούν τον Τιμ και τους Νίντζα.





«Έχει αρχίσει να μη μου αρέσει αυτό το νησί» είπε η Νία.

«Τώρα καταλαβαίνεις πώς νιώθω εγώ;» της απάντησε ο Τιμ.

Οι Νίντζα συνέχιζαν την αποστολή τους να βρουν τη μητέρα του Λόιντ και τη Λέσχη των Εξερευνητών που είχαν χαθεί στο νησί. Όμως, εκτός από την έρημη κατασκήνωση στην παραλία δεν είχαν βρει άλλο ίχνος. Στο μεταξύ τα είχαν βάλει με ένα ξύλινο «τέρας», τους είχε τρομάξει ένας παπαγάλος και είχαν συναντήσει κι



# ΕΝΑ ΠΟΝΗΡΟ ΣΧΕΔΙΟ

Ονομάζομαι Ρόνιν και είμαι κυνηγός επικηρυγμένων. Έχω ένα καταπληκτικό σχέδιο, ένα σχέδιο για το πώς να αρπάξεις την ευκαιρία και να γίνεις πολύ πλούσιος! Αυτός είναι ο σκοπός μου... Μονάχα που αυτή τη φορά θα τον πετύχω!

Η αστυνομία της πόλης του Ninjago με έχει προσλάβει για να βρίσκω φυλακισμένους που απέδρασαν από τη Φυλακή Κρυπτάριουμ. Δεν περηφανεύομαι αλλά είμαι πολύ καλός στη δουλειά μου. Ο καλύτερος δηλαδή! Η δουλειά είναι πανεύκολη. Και την ξέρω πολύ καλά.

Όταν είσαι κυνηγός επικηρυγμένων, ακούς κάθε είδους ιστορίες. Μερικές είναι παραμύθια, άλλες όμως είναι αληθινές. Όπως αυτή με το νησί.

Έχω ακούσει φήμες για τους ανθρώπους που ζουν εκεί... και για τον θησαυρό τους. Μάλλον κάποιες φήμες είναι αληθινές!





