



Η ΑΦΙΞΗ

«Κεραυνός!» φώναξε η Μισάκο και έδειξε την αστραπή που χτύπησε τα βράχια μες στη θάλασσα.

«Ετοιμαστείτε!» προειδοποίησε ο Μάστερ Γου.
«Τα πάντα μπορεί να συμβούν».

«Δεν βλέπω τίποτα!» είπε ο Κλατς Πάουερς, που προσπαθούσε να κρατήσει σταθερή την κούπα με τη σοκολάτα του ενώ το καράβι πήγαινε πέρα δώθε.

«Φταίει η ομίχλη» απάντησε ο Ντουέιν στον διάσημο εξερευνητή.

«Ίσως δεν μπορούμε να δούμε τίποτα εξαιτίας της ομίχλης» είπε ο Κλατς αγνοώντας τον μαθητευόμενό του.

Ο Ντουέιν αναστέναξε κουνώντας το κεφάλι, ενώ ο ουρανός φωτίστηκε ξανά.

Ένα τεράστιο κύμα παρέσυρε το καράβι στα βράχια. Έπειτα ένας κεραυνός το χτύπησε στα αριστερά και η μηχανή άρχισε να βγάζει καπνούς.

«Το σκάφος μπάζει νερά!» φώναξε ο Ντουέιν.





Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΟΥΙΤΣΙ ΤΙΜ

«Αυτό είναι τελείωθ απδιαθηκό!» βόγκηξε ο Τιμ Μπάτερσον, φτύνοντας μπλε άμμο. Είχε ξυπνήσει ξαπλωμένος μπρούμυτα, με το κεφάλι στην άμμο.

«Πού βρίσκομαι; Πώς έφτασα εδώ;» ρώτησε ο Τιμ. Κανείς δεν απάντησε.

Τα πόδια του βυθίστηκαν στην υγρή άμμο. Ψάχνοντας, βρήκε στην τσέπη του ένα τσαλακωμένο ταξιδιωτικό φυλλάδιο.

Εκδρομή με αερόστατο; αναρωτήθηκε ο Τιμ. Θυμήθηκε το αερόστατό του να παρασύρεται ψηλά από μια ξαφνική ριπή ανέμου, αλλά χωρίς τον πιλότο του. Θυμήθηκε να πετάει μόνος πάνω από τον ωκεανό, προς μια μυστηριώδη ομίχλη. Και μετά ήρθε ο...

«Κεραυνός!» φώναξε ο Τιμ.



ΩΡΑ ΓΙΑ ΔΙΑΣΩΣΗ!

«Μα γιατί κάνουν τόση ώρα;» αναρωτήθηκε ανυπόμονη η Πίξιαλ. «Θα έπρεπε να έχουν γυρίσει ήδη!»

Οι Νίντζα είχαν μόλις λάβει μήνυμα από τη Λέσχη των Εξερευνητών ότι μια αποστολή με αρχηγό τη Μισάκο, τη μητέρα του Λόιντ, είχε εξαφανιστεί σε ένα αχαρτογράφητο νησί. Ο Μάστερ Γου και ο τυχοδιώκτης Κλατς Πάουερς που συνόδευαν τη Μισάκο ήταν επίσης

αγνοούμενοι. Και το πιο ανησυχητικό; Κυκλοφορούσε μια φήμη που έλεγε ότι τους είχαν κατασπαράξει άγρια ζώα.

Ο Λόιντ αγωνιούσε για τη μητέρα του. Δεν είχε ιδέα για την αποστολή ως τη στιγμή που έμαθε για την εξαφάνιση! Ο Νίντζα γρήγορα κατέστρωσε ένα σχέδιο διάσωσης. Ενώ η Πίξιαλ ετοιμάζε το πλοίο τους, το *Μπάουντι του Πεπρωμένου*, και μερικά καινούργια οχήματα, ο Νίντζα έφυγε με σκοπό να βρει τον Τιμ Μπάτερσον, τον μόνο άνθρωπο που είχε καταφέρει να

