



ΒΙΒΛΙΟ

14.10.2020 | 16:38

Το νέο βιβλίο του Ε. Βενιζέλου για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις

Το εθνικό δεν είναι το συγκυριακό αλλά το «αληθές», πατριωτισμός δεν είναι τα συνθήματα και οι κραυγές.

Το νέο βιβλίο του Ευάγγελου Βενιζέλου «Οριοθέτηση θαλασσιών ζωνών και Ελληνοτουρκικές σχέσεις» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος

Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις είναι το μεγαλύτερο αγκάθι στην εξωτερική πολιτική της Ελλάδας. Οι τουρκικές προκλήσεις και τα θερμά επεισόδια, η Κύπρος και άλλα θέματα απασχολούν χρόνια την ελληνική κοινή γνώμη. Η πρόσφατη στρατιωτική ένταση στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο και το μεταναστευτικό, που μας δημιουργεί άγχος και ανασφάλεια, κυριαρχούν τους τελευταίους μήνες στον δημόσιο διάλογο. Ξέρουμε ότι η χώρα μας αναγνωρίζει ως μόνη νομική διαφορά με την Τουρκία την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΖ, στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Το πρόβλημα όμως είναι πολύ πιο σύνθετο, γράφει ο Ευάγγελος Βενιζέλος στο καινούργιο του βιβλίο «Οριοθέτηση θαλασσιών ζωνών και Ελληνοτουρκικές σχέσεις». Δεν περιλαμβάνει μόνο την οριοθέτηση των θαλασσιών ζωνών, αλλά έναν μακρύ κατάλογο τουρκικών ισχυρισμών, διεκδικήσεων αλλά και απειλών και παραβιάσεων κανόνων του Διεθνούς Δικαίου εκ μέρους της Τουρκίας και αεροναυτικών πρακτικών που θίγουν συχνά ακόμα και κυριαρχικά μας δικαιώματα.

Στο βιβλίο «Οριοθέτηση θαλασσιών ζωνών και Ελληνοτουρκικές σχέσεις», που μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος, περιλαμβάνονται σχετικά άρθρα που δημοσιεύθηκαν στον Τύπο, ομιλίες του συγγραφέα σε δημόσιες εκδηλώσεις τα τρία τελευταία χρόνια (2017-2020) καθώς και κείμενα που γράφτηκαν με αφορμή τις τελευταίες τουρκικές προκλήσεις, την αντίδραση της χώρας μας, τη συμφωνία Ελλάδας-Αιγύπτου για τη μερική οριοθέτηση της ΑΟΖ φέτος τον Αύγουστο και δύο πολύ πρόσφατες συνεντεύξεις του.

Ο Ευάγγελος Βενιζέλος στην πολιτική του διαδρομή είχε την ευκαιρία να ασχοληθεί πολλά χρονικά διαστήματα και από διάφορες θέσεις με ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, πολιτικής ασφαλείας και άμυνας της χώρας. Συγκεκριμένα με το Κυπριακό, τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών ήδη από το 1990 ως σύμβουλος του Ανδρέα Παπανδρέου και μετά, από το 1993 έως το 1995, ως υπουργός Τύπου και κυβερνητικός εκπρόσωπος. Στη συνέχεια ως υπουργός Μεταφορών (1995-1996) είχε την εποπτεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που διαχειρίζεται το FIR Αθηνών και ως υπουργός Ανάπτυξης (1999-2000) το χαρτοφυλάκιο και την Ενέργεια. Την περίοδο 2009-2011 ήταν υπουργός Εθνικής Άμυνας ενώ την περίοδο 2013-2015 ως αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός των Εξωτερικών είχε την ευθύνη της εξωτερικής πολιτικής της χώρας. Διαθέτοντας λοιπόν μεγάλη σχετική εμπειρία ο Ευάγγελος Βενιζέλος έχει τη δυνατότητα όχι μόνο να ξεκαθαρίσει το τοπίο, να θυμίσει πτυχές της εθνικής στρατηγικής που έχουν χαραχθεί εδώ και χρόνια, όσες βέβαια μπορούν να εκτεθούν σε δημόσια συζήτηση και που δεν χρειάζεται, για λόγους εθνικής ασφαλείας ή αποτελεσματικότητας των χειρισμών, να παραμένουν εκτός δημοσιότητας, αλλά και να διατυπώσει προτάσεις για την ανάληψη στο μέλλον συγκεκριμένων πολιτικών και διπλωματικών πρωτοβουλιών.

Με το βιβλίο αυτό, ο Ε. Βενιζέλος αποπειράται τόσο να συμβάλει στον δημόσιο διάλογο προκειμένου αυτά τα σύνθετα προβλήματα να καταστούν κτήμα της ελληνικής κοινωνίας αλλά και να γίνει κατανοητό ότι εθνικό δεν είναι το συγκυριακό αλλά το «αληθές», πατριωτισμός δεν είναι τα συνθήματα και οι κραυγές. Ότι η εξωτερική πολιτική απαιτεί ψυχραιμία, ρεαλισμό, γνώσεις, στρατηγική, σθένος και επώδυνους συμβιβασμούς.