



Στο μικρό μας ποντικάκι

ΠΩΣ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΕΝΑΝ ΕΛΕΦΑΝΤΑ ΝΑ ΧΟΡΕΨΕΙ

Κείμενο: Άγγελος Αγγέλου - Έμη Σίνη
Εικονογράφηση: Σοφία Τουλιάτου
Διόρθωση: Αντωνία Κιλεσσοπούλου

© 2014, Εκδόσεις Κυριάκος Παπαδόπουλος Α.Ε., Άγγελος Αγγέλου, Έμη Σίνη

Πρώτη έκδοση: Μάιος 2014

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Καποδιστρίου 9, 144 52 Μεταμόρφωση Αττικής
τηλ.: 210 2816134, e-mail: info@epbooks.gr

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
Μασσαλίας 14, 106 80 Αθήνα, τηλ.: 210 3615334

www.epbooks.gr

ISBN 978-960-569-017-5

Άγγελος Αγγέλου - Έμη Σίνη



Πώς να κάνετε έναν
ΕΛΕΦΑΝΤΑ
να ΧΟΡΕΥΕΙ

Ένα σύγχρονο κλιμακωτό παραμύθι




Εικονογράφηση
Σοφία
Τουλιάτου

Μια φορά κι έναν καιρό,
σε ένα αγρόκτημα στην εξοχή
ζούσε ένα μικρό ποντικάκι.

Ένα πρωί, εκεί που περπατούσε
πεινασμένο στον κήπο έξω από την
κουζίνα, βρήκε, εντελώς ανέλπιστα, ένα μεγάλο
κομμάτι τυρί. Πριν προλάβει όμως να το σηκώσει και να
το μεταφέρει στην τρύπα του, εμφανίστηκε μπροστά του
ένας σκίουρος. Ήταν πιο μεγάλος και πιο δυνατός από
αυτό. Με μια γρήγορη κίνηση του άρπαξε το τυρί κι έγινε
καπνός! Το ποντικάκι θύμωσε πολύ με τον σκίουρο.
Πιο πολύ όμως θύμωσε με τον εαυτό του, που ήταν τόσο
μικρός και αδύναμος. Δεν ήταν άλλωστε η πρώτη φορά που
έχανε το φαγητό του από κάποιον μεγαλύτερο!
«Είμαι τόσο μικροκαμωμένος, που ο καθένας με εκμεταλλεύεται!
Αν όμως ήμουν μεγαλόσωμος, όλοι θα με σέβονταν και
θα με φοβούνταν και κανείς δε θα τολμούσε να μου αρπάξει
το τυράκι μου!» έλεγε και ξανάλεγε με παράπονο.







Και έτσι στεναχωρημένο περιφερόταν στο αγρόκτημα και μονολογούσε, όταν συνάντησε μπροστά του μια χελώνα. Στάθηκε και τη χάζεψε για λίγο, θαυμάζοντας το μέγεθός της. «Μα εσύ είσαι μεγαλύτερη από τον σκίουρο, που είναι μεγαλύτερος από μένα!» της είπε κοιτάζοντάς την από πάνω μέχρι κάτω.

«Πράγματι!» απάντησε η χελώνα και άρχισε να μασουλάει νωχελικά ένα αφράτο μαρουλόφυλλο. «Αλλά πού να δεις τη χήνα. Αυτή είναι μεγαλύτερη κι από μένα!» Το ποντικάκι απόρησε, κι αφού χαιρέτησε ευγενικά, συνέχισε τον δρόμο του.





Λίγο παραπέρα συνάντησε τη χήνα, που περπατούσε περήφανα. Στάθηκε μπροστά της και τη χάζεψε για λίγο, θαυμάζοντας το μέγεθός της.

«Μα εσύ είσαι μεγαλύτερη από τη χελώνα, που είναι μεγαλύτερη από τον σκίουρο, που είναι μεγαλύτερος από μένα!» της είπε κοιτάζοντάς την από πάνω μέχρι κάτω. «Πράγματι!» απάντησε η χήνα και τέντωσε περήφανα τον λαιμό της.

«Αλλά πού να δεις το γουρούνι. Αυτό είναι μεγαλύτερο κι από μένα!» Το ποντικάκι απόρησε, κι αφού χαιρέτησε ευγενικά, συνέχισε τον δρόμο του.



