

# eimai mama



## Μικρά ταξίδια με τη φαντασία του Ιουλίου Βερν

01/05/2015

Η καινούρια σειρά των **Εκδόσεων Παπαδόπουλος** Μικρά ταξίδια με την φαντασία του Ιουλίου Βερν επιχειρεί να αποδώσει τα κλασσικά αγαπημένα βιβλία, που όλοι αγαπήσαμε στην παιδική μας ηλικία, με τρόπο τέτοιο που να είναι κατανοητά σε παιδιά μικρής ηλικίας.

### Ο γύρος του κόσμου σε 80 μέρες ή ποιος είναι ο πιο πλούσιος

Ποιος ήταν ο πλούσιος Φιλέας Φογκ, από πού κρατούσε η σκούφια του και τι δουλειά έκανε δεν ξέρουμε ακριβώς! Ξέρουμε όμως άλλα πράγματα ακριβώς. Ότι ξυπνούσε κάθε μέρα στις 8 ακριβώς, έτρωγε πρωινό στις 8.23 ακριβώς, ξυριζόταν στις 8.37 ακριβώς, έφευγε από το σπίτι του, στην οδό Σάβιλ Ρόου του Λονδίνου, στις 11.30 και γυρνούσε τα μεσάνυχτα στις 12 ακριβώς! Κι ακόμη ότι έβαλε στοίχημα να κάνει το γύρω του κόσμου σε 80 μέρες ακριβώς! Και το κέρδισε. Και μαζί με το στοίχημα κέρδισε πολλά ακόμα.

Ο Αντώνης Παπαθεοδούλου καταγράφει με ένα εξαιρετικό τρόπο το ταξίδι του Φιλέα Φόγκ που κυνηγάει το ακατόρθωτο. Με χιούμορ και με πολύ ωραίο τρόπο περιγράφει το ταξίδι και τις περιπέτειες του Φόγκ που ξεκινάει από το Λονδίνο και περνάει από πολλά μέρη μέχρι να επιστρέψει πάλι εκεί από όπου ξεκίνησε. Η εικονογράφηση της Ίρις Σαμαρτζή συμπληρώνει με ένα μαγικό τρόπο το κείμενο. Εικόνες γεμάτες ρεαλισμό και χρώματα που αφήνουν την φαντασία να κάνει το ταξίδι μαζί τον κ. Φόγκ. Η συμπληρωματική πρόταση «ή ποιος είναι ποιο πλούσιος!», μας δίνει την ευκαιρία να σκεφτούμε ποιος είναι πραγματικά πλούσιος στη ζωή. Ο Φογκ που δημιούργησε ο Αντώνης Παπαθεοδούλου είναι πλούσιος σε συναισθήματα, εμπειρίες και εικόνες. Αυτά είναι για αυτόν πιο σημαντικά και όχι τα υλικά αγαθά και τα πλούτη. Μια προσέγγιση της κλασσικής ιστορίας που όλη ξέρουμε από άλλη ματιά, πιο σύγχρονη. Ένα μεγάλο μυθιστόρημα σε λίγες σελίδες.

### Από τη Γη στη Σελήνη

«Τί ωραία που είναι η ειρήνη! Μόνο που κανείς δεν χρειάζεται πια οπλοποιοούς... Ξέρω καλά τη δουλειά μου όμως. Ας υπήρχαν ειρηνικά κανόνια, και θα τα φτιαχνα καλύτερα απ' όλους...» Αυτά σκεφτόταν ο Ίμπυ Μπάρμπικειν κοιτώντας το φεγγάρι. Κι εκείνο του έδωσε

μια καλή ιδέα. Το μεγαλύτερο κανόνι του κόσμου, το κανόνι που θα χάριζε νέες γνώσεις σε όλη την ανθρωπότητα, θα 'ταν αυτό που θα έστελνε μια οβίδα όχι στους εχθρούς, αλλά στην επιφάνεια της ανεξερευνήτης Σελήνης. Ναι! Αυτό θα ήταν το κανόνι της ειρήνης!

Αυτή τη φορά είναι η ιστορία του Ίμπυ Μπάρμπικειν, που αποφασίζει να κατασκευάσει ένα τεράστιο κανόνι, την Κολομπιάδα, και να εκτοξεύσει ένα βλήμα μέχρι τη Σελήνη. Χρειάστηκε πολύ μελέτη και υπολογισμοί και προσπάθεια για να τα καταφέρει ο ήρωας μας. Η ιστορία αυτή του Βέρν, προέβλεψε κατά κάποιον τρόπο το μέλλον και τις εξελίξεις που θα ακολουθούσαν. Ο Αντώνης Παπαθεοδούλου καταφέρνει για μια ακόμη φορά να μεταφέρει την ιστορία με λιτό και απλό τρόπο έτσι ώστε να είναι κατανοητή και να παρασύρει σε φανταστικά ταξίδια τους μικρούς αναγνώστες. Και όπως και στο προηγούμενο βιβλίο και μας δίνετε αφορμή να συζητήσουμε με τα παιδιά μας για την αξία της συνεργασίας, του ονείρου αλλά και της θέλησης που όταν είναι ισχυρή μπορούμε να πετύχουμε πολλά. Για ακόμα μια φορά η εικονογράφηση είναι για άλλη μια φορά μαγική. Η Ίρις Σαμαρτζή κάθε φορά με κάνει να κοιτάω τις σελίδες με το στόμα ανοιχτό. Ζωντανεύει πραγματικά την ιστορία.

Τα δύο αυτά βιβλία είναι ιδανικά για να εισάγουν μικρότερα παιδιά από έξι ετών και πάνω, στην φανταστικό υπέροχο κόσμο του Ιουλίου Βερν. Ιστορίες όμορφα ειπωμένες που θα μας ταξιδέψουν σε μέρη μαγικά. Ακόμα και μέχρι τη Σελήνη. Είναι μια μοναδική ευκαιρία να γνωρίσουν τα παιδιά κλασσικά έργα και ίσως έρεισμα να τα αναζητήσουν αργότερα στην εφηβεία τους.

Κυκλοφορούν από τις **Εκδόσεις Παπαδόπουλος**

<http://www.eimaimama.gr/2015/05/mikra-taksidia-me-ti-fantasia-tou-iouliou.html>