

Η ΤΙΡΩΤΗ ΜΟΥ ΜΥΘΟΛΟΤΙΑ
Ο Θησέας

Κείμενο: Φίλιππος Μανδηλαράς
Εικονογράφηση: Ναταλία Καπατεούλια
Διόρθωση: Αντωνία Κιλεεσοπούλου

© 2008, Εκδόσεις Κυριάκος Πλαπαδόπουλος, Φίλιππος Μανδηλαράς

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Καποδιστρίου 9, 144 52 Μεταμόρφωση Αττικής, τηλ.: 210 2816134
e-mail: info@epbooks.gr

ΒΙΒΛΙΟΠΟΛΕΙΟ
Μασσαλίας 14, 106 80 Αθήνα, τηλ.: 210 3615334
www.epbooks.gr

ISBN 960-412-884-6

Η πρώτη μου μυθολογία

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ

Ο Θησέας

Εικονογράφηση
Ναταλία Καπατεούλη



ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Ήρωας μεγάλος ήταν από την αρχαία Αδήνα,
ξακουστός ως σήμερα ακόμα και στην Κίνα.
Στο λαβύρινθο μπήκε μ' ένα κουβάρι οδηγό,
το Μινώταυρο βρήκε και τον σκότωσε σ' ένα λεπτό.
Κι έτει, των Αδηναίων έγινε επουδαίος βασιλιάς,
έδωσε στην πόλη δύναμη κι ένα κλαδί ελιάς.

Ποιος είναι;



Η ιστορία μας αρχίζει τα χρόνια τα παλιά,
τότε που οι Αθηναίοι είχαν τον Αιγέα βασιλιά.

Στην Τροιζήνα βρέθηκε αυτός μια μέρα,
του βασιλιά την κόρη αγάπησε πέρα ως πέρα.



«Αγόρι αν είναι το παιδί μας» της είπε ο Αιγέας
«δα πρέπει, όταν μεγαλώσει,
το βράχο αυτό μόνος να τον σηκώσει.

Με το επαδί και τα εανδάλια να έρθει να με βρει,
και διάδοχος στο δρόνο μου δα γίνει στη στιγμή».





Λίγο καιρό μετά γεννήθηκε ο Θησέας,
παππούς του ήταν ο βασιλιάς Πιτδέας.

Στην Τροιζήνα με ρώμη μεγαλώνει,
τα βράχια, τα βουνά ξυπόλυτος οργώνει.

Κι όταν ήρθε η ώρα η καλή,
η Αΐδρα, η μητέρα του, το βράχο να εηκώσει τον παρακαλεί.

Δύναμη ο Θησέας είχε τρομερή,
το βράχο τον εκύλησε σε μια στιγμή.

Τα δώρα του πατέρα του φορά,
φιλά την Αΐδρα και για την Αδήνα ξεκινά.



Η Τροιζήνα απ' την Αδήνα ήτανε μακριά,
όλο ληστές ο δρόμος, επικίνδυνος απ' τη στεριά.



Έναν έναν ο Θησέας ετο δρόμο του τους ευναντά,
με το ρόπαλο και το επαδί παλεύει και νικά.

Σκίρωνας
πετούει τους περαστικούς
ετον γκρεμό

Προκρούστης
ξάπλωνε τα δύματά του
ετο κρεβάτι και τα έφερνε
ετο μέγεδός του

