

ΔΙΑΒΑΖΩ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ

Τρωικός πόλεμος – Η άλωση της Τροίας

Κείμενο: Εύη Πίνη

Εικονογράφηση: Ελίζα Βαβούρη

Διόρθωση: Αντωνία Κιλεσσοπούλου

© 2012, Εκδόσεις Κυριάκος Παπαδόπουλος Α.Ε., Εύη Πίνη

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Καποδιστρίου 9, 144 52 Μεταμόρφωση Αττικής, τηλ.: 210 2816134

e-mail: info@epbooks.gr

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ

Μασσαλίας 14, 106 80 Αθήνα, τηλ.: 210 3615334

www.epbooks.gr

ISBN 978-960-484-288-9

ΕΥΗ ΠΙΝΗ

Τρωικός πόλεμος

Η άλωση της Τροίας



Εικονογράφηση
Ελίσα Βαβούρη

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Η Ελένη στην Τροία

Φτάνοντας ο Πάρις στην Τροία, παρουσίασε την Ελένη στον πατέρα του. Μόλις ο βασιλιάς Πρίαμος έμαθε τι είχε συμβεί, τα έχασε. Κοίταζε μια τον γιο του, μια την πανέμορφη βασίλισσα και δεν πίστευε στα μάτια του. Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκε ο δύστυχος βασιλιάς ήταν να βάλει στο καράβι την Ελένη και να τη στείλει πίσω στη Σπάρτη. Ο Πάρις όμως δεν ήθελε να ακούσει κουβέντα. Ο πατέρας του και ο μεγαλύτερος αδερφός του ο Έκτορας προσπάθησαν να τον λογικέψουν. Εκείνος όμως τους απάντησε με θυμωμένο ύφος: «Τώρα πια η Ελένη είναι γυναίκα μου και θα μείνει εδώ μαζί μου!». Ο Πρίαμος αναστέναξε απελπισμένος. «Πολύ φοβάμαι ότι δε θα αποφύγουμε τον πόλεμο!»



Ο ελληνικός στρατός φτάνει στην Τροία

Αυτό που φοβόταν ο Πρίαμος δεν άργησε να γίνει. Ένα πρωινό φάνηκαν στον ορίζοντα εχθρικά καράβια και οι Τρώες έτρεξαν να πάρουν τα όπλα. Έτσι, μόλις τα καράβια των Ελλήνων άραξαν στην ακτή, είδαν απέναντί τους παραταγμένο τον τρωικό στρατό. Οι πολεμιστές των δύο στρατών έμειναν να κοιτάζονται. Οι Τρώες έσφιγγαν στα χέρια τους τα όπλα και ανυπομονούσαν να επιτεθούν στους εχθρούς. Οι Έλληνες όμως έμεναν πάνω στα καράβια χωρίς να κάνουν καμία κίνηση. Γιατί άραγε; Υπήρχε μια προφητεία που έλεγε πως αυτός που θα





πατούσε πρώτος στη γη της Τροίας θα σκοτωνόταν αμέσως. Έτσι, κανείς δεν τολμούσε να κάνει το πρώτο βήμα. Τελικά, ο Οδυσσέας, βλέποντας τους Τρώες να γελούν, το πήρε απόφαση και πήδηξε στην αμμουδιά. Ήταν τόσο άφοβος ο βασιλιάς της Ιθάκης; Όχι, ήταν πολύ πονηρός. Πριν πηδήξει από το καράβι, πέταξε στην άμμο την ασπίδα του και πάτησε πάνω σε αυτή. Ο Πρωτεσίλαος, ένας βασιλιάς από τη Θεσσαλία, ξεγελάστηκε από το κόλπο του Οδυσσέα και τον ακολούθησε. Δεν πρόλαβε να κάνει ένα βήμα και τον βρήκε κατάστημα το δόρυ του Έκτορα...