

Το τελευταίο βιβλίο για παιδιά του ποιητή Γ. Κοντού

03/03/15

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΝΤΟΣ • ΑΛΕΚΟΣ ΦΑΣΙΑΝΟΣ

Η αρκούδα και το βατραχάκι



ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Γράφει η Έλενα Αρτζανίδου

“Η αρκούδα και το βατραχάκι”, Γιάννης Κοντός, ζωγραφιές: Αλέκος Φασιανός, εκδ. Παπαδόπουλος

...Και μπήκε η άνοιξη. Η αρκουδίτσα και το βατραχάκι άρχισαν να ξυπνάνε. Βγήκαν από τις κρυψώνες τους. Πρώτα βγάλανε τα κεφάλια τους και είδαν την αλλαγή στη φύση. Χαμογέλασαν και περπάτησαν. Η αρκουδίτσα με τα τέσσερα και το βατραχάκι με μικρά πηδήματα και έτσι βγήκανε στο ξέφωτο του δάσους. Ήτανε γεμάτα χαρά. Κοιτούσανε σα να βλέπανε για πρώτη φορά το μέρος που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν. Άρχισαν να τραγουδάνε και να χορεύουν...

Αυτά γράφει στην ιστορία του «Η αρκούδα και το βατραχάκι», ο Γιάννης Κοντός με απλό, αβίαστο, τρυφερό και ποιητικό λόγο.

Λέξεις μια μια επιλεγμένες, προσεγμένες, δίχως καμιά να περισσεύει και να γεννά φλυαρίες. Αντίθετα μέσα σε μια τόσο μικρή φόρμα ξεπηδούν εικόνες από το περιβάλλον και τις αλλαγές του. Στήνονται σχέσεις και διάλογοι ανάμεσα σε ζώα που ο ίδιος θέλει να αγαπηθούν γιατί ως ψυχές το αξίζουν και το απαιτούν. Ο συγγραφέας προκαλεί συναισθήματα, με την αγάπη τοποθετημένη στο κέντρο της ιστορίας του.

Με μια σφιχτή πλοκή και δομή ο αναγνώστης μαγεύεται. Συνεπαρμένος προχωρά την ανάγνωσή του μέχρι τέλος και τότε αισθάνεται την χορδή της καρδιάς του να δονείται, σημάδι για να ξαναρχίσει την ιστορία από την αρχή διπλασιάζοντας την απόλαυση που αυτή του προσφέρει.

Και η συγκίνηση μαζί με το ταξίδι μεγαλώνει καθώς η κόρη του ματιού άλλοτε διαστέλλεται και άλλοτε ηρεμεί από τις ζωγραφιές που έχουν ντύσει την ιστορία, όπως ο ίδιος ο συγγραφέας επιθυμούσε.

Ζωγραφιές από το χέρι του μοναδικού Αλέκου Φασιανού. Γραμμές και χρώματα που μόνο

ένας μεγάλος ζωγράφος, όπως ο Αλέκος Φασιανός ξέρει να δημιουργεί και να παραδίδει στο φιλότεχνο κοινό, αλλά και σε όσους αναζητούν τη άλλη προσέγγιση.

Στο βιβλίο λοιπόν παντρεύτηκαν δυο μεγάλες τέχνες από δυο σπουδαίους δημιουργούς και παραδόθηκαν, σα δώρο, σε μικρούς και μεγάλους αναγνώστες.

****“Η αρκούδα και το βατραχάκι”, το πρώτο -και ως έμελλε και τελευταίο- παιδικό βιβλίο του Γιάννη Κοντού από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος. Δυστυχώς ο Γιάννης Κοντός δεν πρόλαβε να το πιάσει στα χέρια του.***

Οπισθόφυλλο

Όταν δημιούργησε ο Θεός τον άνθρωπο, έδωσε για συντροφιά τα ζώα, οικόσιτα και άγρια. Τα ζώα θέλουν φροντίδα και αγάπη. Γι αυτό κι εγώ μαζί με τον ζωγράφο Αλέκο Φασιανό, κάναμε ένα βιβλίο με θέμα μια τρυφερή σχέση μιας αρκουδίτσας κι ενός βατραχάκου, με περιβάλλον το δάσος.

Και τα άλλα τρία βιβλία μου έχουν θέμα τα ζώα με ζωγράφους το Δημήτρη Μυταρά, τον Αλέκο Φασιανό και το Φαίδωνα Πατρικαλάκη.

Δίνουμε στο παιδί παραμύθια που το οδηγούν στην αγάπη για τα ζώα. Παράλληλα, το παιδί μαθαίνει τις κλιματολογικές αλλαγές των εποχών στο δάσος. Ακόμα, τη χειμερία νάρκη των δυο πρωταγωνιστών και την άνοιξη που φέρνει η ζωή και τα χρώματα.

<http://www.thinkfree.gr/%CF%84%CE%BF-%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%AF%CE%BF-%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%BF-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%AC-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%BF%CE%B9/>