

Στα « παραμύθια του Σαββάτου » η Ελένη Μπετεινάκη * γράφει, προτείνει, παρουσιάζει και σχολιάζει βιβλία για παιδιά...

Παρασκευή, 7 Μαρτίου 2014



Γράφει η **Ελένη Μπετεινάκη**

Η φαντασία των παιδιών αφήνει πάντα άφωνους τους περισσότερους από μας κι όταν είσαι γονιός ή δάσκαλος αυτό το ζεις και το εισπράττεις καθημερινά στο σπίτι ή στην τάξη σου. Τότε οι λέξεις έχουν άλλο νόημα ... Μα μήπως και οι πιο πολύ παραμυθάδες δεν δημιουργούν με την φαντασία τους τις πιο παράξενες ιστορίες, όπως εκείνη του Μάρτη που δεν ξέρει τι θέλει ώσπου έρχεται εκείνη η μία και μοναδική στιγμή που όλα αλλάζουν... . Κι η Πριγκίπισσα Τε – Μπε – Λα με τη συμπεριφορά της ίσως να δώσει τη λύση για να φτιαχτεί το χάος που δημιουργείται από την ακαταστασία της όπως και όλων σχεδόν των παιδιών στα δωμάτιά τους ή μήπως και σε όλο το σπίτι ;

Όχι, κυρία ! Αντώνης Παπαθεοδούλου, εκδ. Παπαδόπουλος

Σας έχει τύχει ποτέ να σκεφτείτε πως μια λέξη δεν έχει ακριβώς το νόημα που της έχουμε δώσει αλλά σημαίνει κάτι διαφορετικό... Αν είστε δάσκαλος θα το έχετε «γευτεί » πολλές φορές, πως ακόμα και τα πιο απλά πράγματα στον κόσμο των παιδιών, έχουν ζωή... Ας πούμε ένα λουλούδι που αν το αποκαλέσεις ρόδο θα γίνει ρόδα και θα κάνει βόλτες στον κήπο του σπιτιού σου και θα μαθαίνει του κόσμου τα μυστικά κι αν το πεις τριαντάφυλλο ίσως να πιστέψουν πως είναι το παιδί που έχει τριάντα φίλους. Κι αν συνεχίσεις το παιχνίδι με τις λέξεις τότε η Κωνσταντινούπολη θα ναι μια πόλη που όλους τους λένε Κωνσταντίνους, στα Γιάννενα όλοι είναι Γιάννηδες και η Τρίπολη

είναι μια πόλη γεμάτη τρύπες και αν πας να μιλήσεις για την Διατροφή εκείνα σου λένε πως η είναι η Τροφή του Δία και είναι η καλύτερη. Όσο για τους αστραγάλους ε... αυτοί πια, είναι οι Γάλλοι που ζουν στα Άστρα...Κι η ιστορία και το παιχνίδι δεν έχει τέλος μόνο ίσως σαν κτυπήσει το κουδούνι που όλοι τότε ξέρουν πως είναι η ώρα για ...την πραγματικότητα, δηλαδή το διάλλειμα και δεν θέλει κανείς, μα κανείς να το χάσει!

Μια ακόμα υπέροχη ιστορία από τον Αντώνη Παπαθεοδούλου για παιδιά και δασκάλους με φαντασία και δημιουργικότητα...Και αν έχετε διάθεση και μπείτε στο παιχνίδι τότε όλα τα μαγικά και τα όμορφα εδώ θα συμβούν !

<http://www.cretalive.gr/culture/view/ta-paramuthia-tou-sabbatou18/147745>