

Στέλλα Μιχαηλίδου

Τα αληθινά δώρα του Αι-Βασίλη

Εικονογράφηση

Μυρτώ
Δεληβοριά



ΤΑ ΑΛΗΘΙΝΑ ΔΩΡΑ ΤΟΥ ΑΪ-ΒΑΣΙΛΗ

Κείμενο: Στέλλα Μιχαλίδου
Εικονογράφηση: Μυρτώ Δεληβοριά
Διόρθωση: Αντωνία Κιλεσσοπούλου

© 2016, Εκδόσεις Κυριάκος Παπαδόπουλος Α.Ε., Στέλλα Μιχαλίδου

Πρώτη έκδοση: Νοέμβριος 2016



ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
www.epbooks.gr

Καποδιστρίου 9, 144 52 Μεταμόρφωση Αττικής, τηλ.: 210 2816134
e-mail: info@epbooks.gr

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
Μασσαλίας 14, 106 80 Αθήνα, τηλ.: 210 3615334

ISBN 978-960-569-289-6

Στέλλα Μιχαηλίδου

Τα αληθινά δώρα του Αι-Βασίλη

Εικονογράφηση

Μυρτώ
Δεληβοριά



ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Στην όμορφη χώρα, τη μακρινή,
όπου ο Άγιος Βασίλης ζει
παρέα με τα ξωτικά,
κάτι δεν πάει καλά.
Χάθηκε η ησυχία,
παντού φωνές και φασαρία.
Είχαμε και μια λιποθυμία.





Κουδουνίστρες κουδουνίζουν νευρικά.
Χοροπηδάνε τα μπαλάκια σαν τρελά.
Δυο καγκουρό μες στον χαμό χάνουν τα μωρά τους.
Τρεις πλαστικοί δεινόσαυροι δαγκώνουν την ουρά τους,
Επιτραπέζιοι γκρινιάρηδες γκρινιάζουν συνεχώς,
παιχνίδια γνώσεων ρωτάνε τι, πότε και πώς,
ενώ ένα σκραμπλ τεράστιο σαν πολυκατοικία
γράφει τις λέξεις: ΣΥΜΦΟΡΑ, ΧΑΜΟΣ και ΑΤΥΧΙΑ.



Γι' αυτή την αναστάτωση, γι' αυτή τη φασαρία
υπάρχει λόγος φυσικά, υπάρχει μια αιτία.
Απ' το πρωί ξεχύθηκαν τα ξωτικά στους δρόμους,
φοράνε μάλλινα μπουφάν κι έχουν κασκόλ στους ώμους,
Με ρόλερς, με πατίνια και ξύλινα αλογάκια,
ψάχνουν σε λεωφόρους και σε στενά σοκάκια
να βρουν τον Αϊ-Βασίλη· χάθηκε ξαφνικά!

Πάω μια βόλτα να ξεπιαστώ, παιδιά,
και πίσω θα γυρίσω γύρω στις επτά.

Πέρασαν από τότε ώρες σαράντα επτά
κι ο Αϊ-Βασίλης άφαντος, δεν είναι πουθενά.



Παντού ακούγονται φωνές:

«Άγιε Βασίλη, SOS!
Πού είσαι; Τρέξε, έλα εδώ.
Άσε τα αστεία, το κρυφτό.
Έφτασαν Χριστούγεννα,
τα δώρα περιμένουν,
τα δέντρα στολιστήκανε,
δυο μέρες μόνο μένουν.
Οι τάρανδοι είναι έτοιμοι,
η άμαξα επίσης
και τα παιδιά προσμένουν
δώρα να τους χαρίσεις».



Παραμονές Χριστουγέννων και στη χώρα του Αι-Βασίλη
τίποτα δε βρίσκεται στη θέση του!

Γκρινιάζει ο Γκρινιάρης, γκρινιάζει διαρκώς,
παιχνίδια γνώσεων ρωτούν γιατί, πότε και πώς;
Φώτα αναβοσβήνουν, μπάλες χοροπηδούν,
λούτρινια αρκουδάκια τρέχουν να κρυφτούν!
Γι' αυτή την αναστάτωση, γι' αυτή τη φασαρία
ποιος είναι ο λόγος άραγε; Ποια είναι η αιτία;

**Μια διαφορετική ιστορία για τον Άγιο Βασίλη
και τα αληθινά του δώρα!**



ISBN 978-960-569-621-4



9 789605 169621 4

Κωδ. μηχ/σης 12.508

www.epbooks.gr