

ΜΙΚΡΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΜΕ
ΤΗ ΦΑΝΤΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΙΟΥΛΙΟΥ ΒΕΡΝ

Η Σχογή
των
Ροβινσώνων

ΑΝΤΩΝΗΣ
ΠΑΠΑΘΕΟΔΟΥΛΟΥ

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ

ΙΡΙΣ
ΣΑΜΑΡΤΖΗ

ή
πώς να τα έχεις
όλα

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ



Στη σειρά κυκλοφορούν:
Ο ΓΥΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΣΕ 80 ΜΕΡΕΣ
ΑΠΟ ΤΗ ΓΗ ΣΤΗ ΣΕΛΗΝΗ
ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΓΗΣ
20.000 ΛΕΥΓΕΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ
ΡΟΒΗΡΟΣ Ο ΚΑΤΑΚΤΗΤΗΣ
ΠΕΝΤΕ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ ΜΕ ΤΟ ΑΕΡΟΣΤΑΤΟ
Η ΣΧΟΛΗ ΤΩΝ ΡΟΒΙΝΣΩΝΩΝ

Κείμενο: Αντώνης Παπαθεοδούλου
Εικονογράφηση: Ίρις Σαμαρτζή
Επιμέλεια-Διόρθωση: Μάνος Μπονάνος

© 2019, Εκδόσεις Κυριάκος Παπαδόπουλος Α.Ε., Αντώνης Παπαθεοδούλου

Πρώτη έκδοση: Μάρτιος 2019



ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

www.epbooks.gr

Καποδιστρίου 9, 144 52 Μεταμόρφωση Αττικής, τηλ.: 210 2816134

e-mail: info@epbooks.gr

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ

Μασσαλίας 14, 106 80 Αθήνα, τηλ.: 210 3615334

ISBN 978-960-569-823-2



Η Σχογή
των

Κείμενο
Αντώνης Παπαθεοδούλου

Ροβινσώνων
ή

πώς να τα έχεις

όλα



Εικονογράφηση
Ίρις Σαμαρτζή

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ



Αν βρισκόσουν στο Σαν Φρανσίσκο του 1870 και ρωτούσες να μάθεις ποιος ήταν ο πιο πλούσιος άνθρωπος στην πόλη και σε ολόκληρη την Καλιφόρνια των Ηνωμένων Πολιτειών, όλοι θα σου απαντούσαν με σιγουριά: ο Γουίλιαμ Κόλντεροπ! Γιατί αυτός ο επιχειρηματίας ήταν πραγματικά πολύ πλούσιος. Δεν φαντάζεστε πόσο πλούσιος.

Το μεσημέρι που αρχίζει αυτή η ιστορία, είχε μόλις γυρίσει σπίτι του από τα ψώνια. Κι όταν λέμε πως ο Γουίλιαμ Κόλντεροπ είχε βγει για ψώνια δεν εννοούμε για γάλα, ψωμί, φρούτα ή εφημερίδα όπως όλοι μας. Ήταν τόσο απίστευτα πλούσιος που εκείνη τη μέρα είχε πεταχτεί να αγοράσει... δέκα ατμόπλοια, τρεις εταιρείες, οκτώ κτίρια και ένα... νησί!





Ο Κόλντεροπ ζούσε σε μια τεράστια έπαυλη στην οδό Μοντγκόμερι μαζί με τον ανιψιό του, τον Γκόντφρεϊ Μόργκαν. Από μικρό παιδί τον είχε μεγαλώσει τον Γκόντφρεϊ και φρόντιζε ο ανιψιός του να τα έχει όλα. Στην κυριολεξία όλα. Και πραγματικά το είχε παρακάνει!






Ο Γκόντφρεϊ είχε όλα τα παιχνίδια του κόσμου, είχε άλλο δωμάτιο για να παίζει, άλλο για να διαβάσει κι άλλο για να βαριέται... Είχε επιστάτες και μαγείρους στην υπηρεσία του, κι άλλον δάσκαλο για κάθε μάθημα. Δάσκαλο μουσικής, δάσκαλο γλωσσών, δάσκαλο ιππασίας... ώς και δάσκαλο σωστής στάσης είχε! Αυτός μάλιστα ήταν ο αγαπημένος του.



Του δίδασκε πώς να σέκεται σωστά, να έχει καλούς τρόπους και να χορεύει τέλεια τους χορούς της εποχής. Τον έλεγαν Οράτιο Μελέτα. Κι επειδή ήταν και λίγο λιχούδης κι υπέγραφε πάντα ως «Ο. Μελέτας», του είχαν κολλήσει το πολύ ταιριαστό παρατσούκλι «Οιμελέτας».



Τι θα συμβεί άραγε όταν ο νεαρός Γκόντφρεϊ, μεγαλωμένος μέσα σε αμύθητα πλούτη, μαθημένος να τα έχει όλα, βρεθεί χωρίς στέγη, χωρίς τροφή, χωρίς ούτε τα στοιχειώδη για την επιβίωσή του,

ναυαγός σε ένα έρημο νησί;

Το νησί θα μεταμορφωθεί σε **σχολή** κι εκείνος σε μαθητή! Και στη σχολή αυτή, μαζί με τον δάσκαλό του Οράτιο Μελέτα –που όλοι τον φωνάζουν Ομελέτα–, ο Γκόντφρεϊ θα πάρει τα πιο χρήσιμα αλλά και τα πιο **σπουδαία μαθήματα** του κόσμου.

ISBN 978-960-569-823-2



9 789605 698232

Κωδ. μηχ/σης 12.329

www.epbooks.gr