



## Υποψήφια για το βραβείο Άντερσεν 2016 η Λήδα Βαρβαρούση

20 Μαρτίου 2015 - 10:59



Υποψήφια για το **διεθνές βραβείο Χανς Κρίστιαν Άντερσεν** είναι η γνωστή συγγραφέας και εικονογράφος **Λήδα Βαρβαρούση**. Ανά διετία η **IBBY** (International Board on Books for Young People) απονέμει τα βραβεία Χανς Κρίστιαν Άντερσεν σε ένα συγγραφέα και έναν εικονογράφο των οποίων το συνολικό έργο αποτελεί ουσιαστική συμβολή στην Παιδική Λογοτεχνία. Το βραβείο Άντερσεν, ένα χρυσό μετάλλιο, είναι η ανώτερη διεθνής αναγνώριση για δημιουργούς παιδικών βιβλίων για αυτό και λέγεται το «μικρό Νόμπελ».

Υποψήφια για το βραβείο Άντερσεν 2016 είναι η συγγραφέας και εικονογράφος Λήδα Βαρβαρούση.

**Τα Βραβεία Άντερσεν** τελούν υπό την αιγίδα της Α.Μ. της βασίλισσας Μαργαρίτας Β΄ της Δανίας και αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι στιγμής κανένας Έλληνας δεν έχει παραλάβει το βραβείο, μολονότι το βιβλίο για παιδιά στην πατρίδα μας έχει παρουσιάσει πραγματικά εξαιρετικά δείγματα γραφής.

Η αγαπημένη εικονογράφος είναι υποψήφια για το Βραβείο Άντερσεν εικονογράφησης 2016, εκπροσωπώντας με αυτό τον τρόπο την Ελλάδα.

Μολονότι **έχει εικονογραφήσει 200 βιβλία** περίπου, άκουσε με έκπληξη την ανακοίνωση για την υποψηφιότητά της.

Ακούστε τη συνέντευξη που παραχώρησε η κα. Βαρβαρούση, στις δημοσιογράφους Έλενα Καραγιάννη και Νατάσα Βησσαρίωνος, στην εκπομπή «**Πρώτη Καλημέρα**» του «**Πρώτου Προγράμματος**» :

<http://www.nerit.gr/eidiseis/politismos/ipopsifia-gia-vravio-antersen-i-singrafeas-ke-ikonografos-lida-varvarousi/>

**Η Λήδα Βαρβαρούση** γεννήθηκε στην Αθήνα το 1961. Διδάσκεται ζωγραφική κοντά στους εικαστικούς Ελένη Αντωνίου και Δημήτρη Μάζη. Αποφοίτησε από τη Σχολή Εφαρμοσμένων & Εικαστικών Τεχνών Βακαλό. Το 1983 εργάστηκε σε εταιρεία παραγωγής ταινιών και κινουμένων σχεδίων. Το 1985-1993 σε διαφημιστικές εταιρείες, ως καλλιτεχνική διευθύντρια δημιουργικού. Το 1990 της δόθηκε το πρώτο και το δεύτερο βραβείο του Φεστιβάλ Διαφήμισης, για την καμπάνια «Σαντορίνη» της εταιρείας Μπουτάρη – Leo Burnett.

Από το 1993 έχει γράψει 15 βιβλία και εικονογραφήσει περί τα 200 βιβλία στην Ελλάδα από τα οποία κάποια κυκλοφορούν σε πολλές χώρες.



Μέσα σε αυτά τα πιο γνωστά είναι η σειρά της «**Τρελοδαγκωνίτσες**» που γράφει και εικονογραφεί, ο Τριγωνοψαρούλης και ο Μάικ ο Φασολάκης. Το «Ένα πουλί στην...πρίζα» είναι το πιο πρόσφατο εικονογραφημένο βιβλίο της σειράς «Τρελοδαγκωνίτσες» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος και στο οποίο με ένα πολύ έξυπνο τρόπο θίγει το θέμα της απομόνωσης που συμβαίνει πολλές φορές από την κακή χρήση της τεχνολογίας σε παιδιά και ενήλικες.

Με το εκπαιδευτικό της πρόγραμμα «**Ζωγραφηγήσεις με τη Λήδα**», συνεργάζεται με σχολεία, νηπιαγωγεία, βιβλιοθήκες και δήμους για την διάδοση της φιλιαναγνωσίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Πρόκειται για ένα ξεχωριστό τρόπο αφήγησης με ταυτόχρονη οπτικοακουστική προσέγγιση της ιστορίας. Πρόκειται για ένα διαδραστικό πρόγραμμα όπου τα παιδιά μπορούν να επεμβαίνουν στην ιστορία με δικές τους ιδέες κάθε φορά και που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα και σε σχολεία μας στο εξωτερικό εδώ και μια δεκαετία.

Το 2006 εικονογράφησε το αναγνωστικό της Α΄ δημοτικού «Η γλώσσα μου» και το λεξικό της Α΄ και Β΄ δημοτικού.

<http://www.nerit.gr/eidiseis/politismos/ipopsifia-gia-vravio-antersen-i-singrafeas-ke-ikonografos-lida-varvarousi/>