



Από τις Εκδόσεις Παπαδόπουλος κυκλοφόρησαν τέσσερις νέοι τίτλοι βιβλίων για παιδιά της Α' και Β' Δημοτικού, στη σειρά "ΠΕΤΑΕΙ ΠΕΤΑΕΙ":
Μα ποιός ζήτησε καινούργιο μωρό; της Βεατρίκης Κάντζολα- Σαμπατάκου
Το ποδηλατάκι- ήλιος, της Αγγελικής Βαρελά
Η πόλης μας, της Μαρίζας Ντεκάστρο
Το δέντρο με τα φέματα, της Μαρίας Αγγελίδου

Μια σειρά από σύντομες μοντέρνες ιστορίες από την καθημερινότητα των παιδιών, δοσμένες με χιούμορ και εξυπνάδα. Η ανάλαφρη εικονογράφηση κάνει το κείμενο ακόμα πιο ευκολοδιάβαστο, ιδανικό για την πρώτη προσπάθεια ανάγνωσης εκεί γύρω στην Α' και Β' Δημοτικού. Εναλλακτικά, τα βιβλία αυτά μπορούν να λειτουργήσουν σαν ένα συμπλήρωμα του σχολικού βιβλίου της γλώσσας, που θα γίνει στα χέρια του δασκάλου και του γονιού ένα αποτελεσματικό εργαλείο- βοήθημα. Στο τέλος κάθε βιβλίου, τρία δημιουργικά σαλόνια δραστηριοτήτων από την εκπαιδευτικό Ευαγγελία Δεσύπρη, θα συντελέσουν σε μία σύντομη και ευχάριστη επανάληψη της γλώσσας και των μαθηματικών.

Η πόλη μας είναι ένας μικρός πυκνοκατοικημένος πλανήτης. Εδώ ζουν δεκάδες, εκατοντάδες, χιλιάδες άνθρωποι, μικροί και μεγάλοι.. Πώς θα τη γνωρίσω; Εγώ και οι φίλοι μου θα διασχίσουμε το δρόμο από τις διαβάσεις με τις άσπρες γραμμές όταν ανάψει το πράσινο ανθρωπάκι και... Ένα βιβλίο που μιλά για τη πρώτη συναρπαστική και περίεργη γνωριμία των παιδιών με την πόλη και τους ανθρώπους της. Τα σαλόνια δραστηριοτήτων στο τέλος του βιβλίου έχει κάνει η ίδια η συγγραφέας. Στη ίδια σειρά θα βρείτε ακόμη και το βιβλίο της ίδιας «Στο μουσείο».