

**Πώς να κάνετε έναν ελέφαντα να χορέψει**  
**Συγγραφείς: Άγγελος Αγγέλου, Έμη Σίνη**  
**Εικονογράφηση: Σοφία Τουλιάτου**  
**Παπαδόπουλος, 2014**



Γράφει ο **Βασίλης Κουτσιαρής**

Σε ένα αγρόκτημα στην εξοχή ζούσε ένα μικρό ποντικάκι. Ένα πρωί, καθώς περπατούσε, βρήκε ένα μεγάλο κομμάτι τυρί. Πριν προλάβει όμως να το σηκώσει, εμφανίστηκε ένας σκίουρος, πιο μεγάλος και πιο δυνατός απ' αυτό, και του το άρπαξε. Το ποντικάκι θύμωσε πολύ με τον σκίουρο, πιο πολύ όμως θύμωσε με τον εαυτό του, που ήταν τόσο μικρός και αδύναμος και ο καθένας μπορούσε να τον εκμεταλλευτεί.

Στο δρόμο του συνάντησε πολλά ζώα. Μια χελώνα, μια χήνα, ένα γουρούνι, έναν γαίδαρο, έναν ελέφαντα και έναν ψύλλο.

Ο ψύλλος, μεγάλος και ψηλός ως τον ουρανό- σύμφωνα με τα λεγόμενα του ελέφαντα, θα δώσει ένα μάθημα στο μικρό ποντικάκι που θα του αλλάξει τη ζωή...

**Πόσο, άραγε, πιστεύουμε στον εαυτό μας;** Το ποντικάκι της ιστορίας μας ήταν μικρό και αδύναμο. Θεωρούσε λοιπόν ότι όσο πιο μεγάλος σε μέγεθος είναι κάποιος τόσο πιο

δυνατός είναι. Άρα, δεχόταν παθητικά οποιαδήποτε συνέπεια, ακόμα κι αν ήταν εις βάρος του. Το τυρί δηλαδή, που πιθανότατα το είδε πρώτος, αφού το πήρε ένα ζώο μεγαλύτερο από αυτόν, δεν γινόταν να το διεκδικήσει. Όχι μόνο γιατί πίστευε πως δεν μπορούσε λόγω μεγέθους αλλά και γιατί ποτέ του δεν του είχε περάσει από το μυαλό ούτε καν να προσπαθήσει.

Είχε συνδυάσει το μέγεθος με την δύναμη. Η εξυπνάδα ήταν μια λέξη άγνωστη σε αυτό. Μέχρι που γνώρισε τον ψύλλο, ο οποίος το έκανε να καταλάβει ότι αν πιστέψουμε στον εαυτό μας και χρησιμοποιήσουμε την εξυπνάδα μας, που πιθανόν να κοιμάται του καλού καιρού, μπορούμε να κάνουμε θαύματα.

Το ποντικάκι το είδε να συμβαίνει και το πίστεψε. Στη ζωή δεν χρειάζονται αποδείξεις. Μόνο πίστη στην εσωτερική μας δύναμη και προσπάθεια.

Η Σοφία Τουλιάτου κάνει από τις ωραιότερες εικονογραφήσεις της. Πέρα από τα υπέροχα χρώματα και σχήματα, ακολουθεί με συνέπεια το κείμενο. Όσο πιο μεγάλο είναι το ζώο, τόσο πιο μικρό απεικονίζεται το ποντικάκι, για να συνδυαστεί ο φόβος με το μέγεθος. Στο σαλόνι με τον ψύλλο, τα ζώα απεικονίζονται μικρά ενώ ο ψύλλος τεράστιος. Γιατί ο ψύλλος τα κατάφερε! Τίποτα δεν τον φοβίζει πια. Μετά την συνάντηση με τον ψύλλο, το ποντικάκι μεγαλώνει σε μέγεθος, ώσπου φτάνει στο τέλος (αφού κλέβει το τυρί) να είναι τεράστιο. Τα κατάφερε κι αυτό!

Αν και είναι λίγο, συγχαρητήρια στον Άγγελο Αγγέλου, την Έμη Σίνη και την Σοφία Τουλιάτου. Από τα ωραιότερα βιβλία για το 2014!

<http://www.kosvoice.gr/%CE%BF-%CE%BC%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%BF%E2%80%A6-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CF%8C%CF%80%CE%B9%CE%BF/item/22584-%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%BF-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CF%8C%CF%80%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CE%BF-%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%BF-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%BF%CE%BD%CE%B5%CE%AF%CF%81%CF%89%CE%BD,-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%84-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%80%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%BB,-%CF%80%CF%8E%CF%82-%CE%BD%CE%B1-%CE%BA%CE%AC%CE%BD%CE%B5%CF%84%CE%B5-%CE%AD%CE%BD%CE%B1%CE%BD-%CE%B5%CE%BB%CE%AD%CF%86%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%BD%CE%B1-%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%AD%CF%88%CE%B5%CE%B9>