

Άγγελος Αγγέλου - Έμη Σίγη

Ο μικρός
ΚΟΠΕΡΝΙΚΟΣ

και ο Πύργος με τα Μυστικά

εικονογράφηση
Λίλα Καλοθερή



ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

*Στον φίλο μας Λευτέρη Ελευθερίου,
τον Φοίβο της ραδιοφωνικής παρέας.*

ΣΕΙΡΑ ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΚΟΠΕΡΝΙΚΟΥ

Ο ΜΙΚΡΟΣ ΚΟΠΕΡΝΙΚΟΣ
ΚΑΙ Ο ΠΥΡΓΟΣ ΜΕ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ
Άγγελος Αγγέλου - Έμη Σίνη



Εικονογράφηση: Λίλα Καλογερή
Επιμέλεια-Διόρθωση: Μάνος Μπανάνος

© 2019, Εκδόσεις Κυριάκος Παπαδόπουλος Α.Ε.,
Άγγελος Αγγέλου, Έμη Σίνη

Πρώτη έκδοση: Νοέμβριος 2019



ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
www.epbooks.gr

Καποδιστρίου 9, 144 52 Μεταμόρφωση Αττικής,
τηλ.: 210 2816134, e-mail: info@epbooks.gr

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ

Μασσαλίας 14, 106 80 Αθήνα, τηλ.: 210 3615334

ISBN 978-960-484-470-8

Άγγελος Αγγέλου - Έμη Σίνη

Ο μικρός
ΚΟΠΕΡΝΙΚΟΣ

και ο Πύργος με τα Μυστικά

εικονογράφηση
Λίλα Καλοθερή



ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ



Θα μπαίνατε ποτέ μέσα σε έναν σκοτεινό ερειπωμένο πύργο; Όχι; Κι αν ξέρατε ότι εκεί κρύβονταν μυστικά και πολύτιμοι θησαυροί; Πάλι όχι; Κι αν αυτοί οι θησαυροί κινδύνευαν να πέσουν σε... λάθος χέρια; Ε λοιπόν, με αυτή την πρόκληση ήρθαν αντιμέτωποι εκείνη τη μέρα ο μικρός Κοπέρνικος και η παρέα του.

Ας πάρουμε, όμως, τα πράγματα από την αρχή.

Εκείνο το πρωινό ο μικρός Κοπέρνικος, απίστευτα νυσταγμένος και με τα μάτια ακόμημισόκλειστα από τον ύπνο, άνοιξε το παντζούρι του δωματίου του και αντίκρισε κάτι που τον έκανε φοβερά χαρούμενο.

«ΧΙΟΝΙ! Παχύ, αφράτο χιόνι! Μα τι τύχη είναι αυτή!» ξεφώνισε χοροπηδώντας στο κρεβάτι του. Ο δρόμος, τα δέντρα, οι φράχτες και οι σκεπές ήταν όλα χιονισμένα, και ο Κοπέρνικος ήξερε καλά τι σήμαινε αυτό: Τα σχολεία θα παρέμεναν κλειστά και όλη η ημέρα θα ήταν αφιερωμένη στο παιχνίδι!

«Δεν πρέπει να χάσουμε ούτε στιγμή. Ντυθείτε καλά κι ελάτε στον μεγάλο λόφο» ήταν οι οδηγίες που έδωσε μιλώντας στο τηλέφωνο με τους φίλους του, τον Μιχαήλ, τη Δάφνη και τον Φοίβο. Κι έτσι, μέσα σε λίγη ώρα, η παρέα συναντιόταν στην κορυφή του λόφου της πίσω γειτονιάς, όλοι τους ντυμένοι με γάντια, μπότες και κασκόλ.

Ο Μιχαήλ έφτασε τελευταίος, σέρνοντας πίσω του ένα παλιό ξύλινο έλκηθρο.

«Είναι δώρο του παππού μου. Το έφτιαξε μόνος του όταν ήταν ακόμα παιδί!» είπε ετοιμάζοντας το όχημα για την πρώτη του γλίστρα.





«Ποπό, για να αντέχει τόσα χρόνια, θα πρέπει να είναι το πιο γερό έλκηθρο του κόσμου!» σχολίασε εντυπωσιασμένος ο Φοίβος.

«Θα τρέχει σαν σίφουνας! Ανυπομονώ να το δοκιμάσω!» πρόσθεσε η Δάφνη, και τα μάτια της άστραψαν.

«Εμπρός λοιπόν! Τι καθόμαστε; Ας ξεκινήσουμε τις γλίστρες. Μιχαήλ, εσύ πρώτος!» είπε ο Κοπέρνικος και ο Μιχαήλ όρμησε στη θέση του οδηγού. Η Δάφνη πήδηξε πίσω του και ο Κοπέρνικος με τον Φοίβο τούς έσπρωξαν δυνατά. Το έλκηθρο ανέπτυξε ταχύτητα και γλίστρησε στην πλαγιά μέχρι που σταμάτησε απαλά στους πρόποδες του λόφου.





«Τώρα η σειρά μας!» φώναξε ο Κοτέρνικος μα, προς μεγάλη του έκπληξη, είδε τους δύο φίλους του να ανεβαίνουν τον λόφο χωρίς το έλκηθρο. «Τι συμβαίνει;» ρώτησε.



Θα μπαίνατε ποτέ μέσα σε έναν σκοτεινό ερειπωμένο πύργο; Όχι; Κι αν ξέρατε ότι εκεί κρύβονταν μυστικά και πολύτιμοι θησαυροί; Πάλι όχι; Κι αν αυτοί οι θησαυροί κινδύνευαν να πέσουν σε... λάθος χέρια; Ε λοιπόν, με αυτή την πρόκληση ήρθαν αντιμέτωποι εκείνη τη μέρα ο μικρός Κοπέρνικος και η παρέα του.



ISBN 978-960-484-470-8



9 789604 844708

Κωδ. μνη/σης 12.656

www.epbooks.gr