

Ο ΓΥΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΣΕ 80 ΜΕΡΕΣ....

22 Απριλίου 2015



“Η ποιός είναι ο πιο πλούσιος!”

Ο τίτλος του βιβλίου του **Ιούλιου Βερν**, γνωστός σε όλους.

Θυμάμαι το βιβλίο από τότε που ήμουν μικρή.

Εκείνη η παλιά έκδοση που μου είχαν χαρίσει ήταν λίγο απογοητευτική για τη δική μου ηλικία.

Ήταν ένα ογκώδες βιβλίο, το οποίο έκανα πολύ καιρό να διαβάσω. Επίσης δεν είχε καθόλου εικόνες, παρά μόνο 2-3 ζωγραφιές.

Νομίζω ότι η συνολική εικόνα και το ότι ήταν πολύ μεγάλο ήταν οι μοναδικοί λόγοι, που είχα πάρει “ψιλο-στραβά” αυτόν τον υπέροχο συγγραφέα, τον οποίο εκτίμησα για τη φαντασία του και την όμορφη γραφή του, όταν μεγάλωσα πια.



Ξέρετε, θεωρώ πολύ σημαντικό να επιλέγεται με μεγάλη προσοχή το κατάλληλο βιβλίο για την κατάλληλη ηλικία.

Δεν έχει να κάνει μόνο με το πόσο καλογραμμένο είναι και πόσο καλή η ιστορία του.

Έχει να κάνει με το πόσο εύκολα μπορεί το παιδί να αντιληφθεί το περιεχόμενό του και πόσο κουραστικό μπορεί να είναι ανάλογα με την ηλικία του.

Πάντα μένει κάτι, αλλά ένα βιβλίο που φαντάζει κουραστικό στα μάτια του αναγνώστη (μικρού ή

μεγάλου), χάνει τη μαγεία.

Κι έτσι τότε έχασα τη μαγεία του ταξιδιού του Φιλέα Φογκ και του υπηρέτη του, του Πασπαρτού.



Όταν όμως πήρα στα χέρια μου την εξαιρετικής αισθητικής έκδοση του βιβλίου [Ο γύρος του κόσμου σε 80 μέρες](#) που κυκλοφορεί από τις [Εκδόσεις Παπαδόπουλος](#) ενθουσιάστηκα.

Οφείλω να παραδεχτώ πως όταν παίρνω στα χέρια μου νέα παιδικά βιβλία, χαιρόμαι τόσο πολύ, που εμ...δεν μπορώ να ξεχωρίσω...

Το κείμενο είναι προσαρμοσμένο από τον επιτυχημένο και πολύ αγαπημένο συγγραφέα παιδικών βιβλίων, [Αντώνη Παπαθεοδούλου](#), ο οποίος βρίσκει πάντα έναν εξαιρετικό τρόπο να προσεγγίσει τα παιδιά με το κείμενό του (και τις παρουσιάσεις του, βέβαια) και μία υπεροχα χαρούμενη και πολύ ενδιαφέρουσα εικονογράφηση από την [Τριδα Σαμαρτζή](#).



Είναι μια μοναδική ευκαιρία για να έρθουν σε μία πρώτη επαφή με τα έργα του [Ιούλιου Βερν](#) τα παιδιά πρωτοσχολικής ηλικίας.



Ταξιδεύουν μαζί με το Φιλέα Φογκ σε όλο τον κόσμο, μαθαίνουν την έννοια της ακρίβειας και της συνέπειας, αλλά και το τί είναι πολύτιμο σε αυτή τη ζωή, που σίγουρα δεν είναι τα χρήματα, αλλά η αγάπη. 😊



Ακόμη κι αν δεν έχετε διαβάσει το βιβλίο, θα ξέρετε την ιστορία.

Δεν είναι κακό να το θυμηθούμε μαζί με μια περιήληψη, έτσι; 😊

“Ποιος ήταν ο πλούσιος κύριος Φιλέας Φογκ, από πού κρατούσε η σκούφια του και τι δουλειά έκανε δεν ξέρουμε ακριβώς! Ξέρουμε όμως άλλα πράγματα ακριβώς.

Ότι ξυπνούσε κάθε μέρα στις 8 ακριβώς, έτρωγε πρωινό στις 8:23 ακριβώς, ξυριζόταν στις 8:37 ακριβώς, έφευγε από το σπίτι του στην οδό Σάβιλ Ρόου του Λονδίνου στις 11:30 και γυρνούσε τα μεσάνυχτα στις 12:00 ακριβώς! Κι ακόμη ότι έβαλε στοίχημα να κάνει το γύρο του κόσμου σε 80 μέρες ακριβώς! Και το κέρδισε. Και μαζί με το στοίχημα κέρδισε πολλά πολλά ακόμα.”



Χάρηκα πολύ γιατί έμαθα ότι πρόκειται για μία σειρά βιβλίων, που θα κυκλοφορήσουν και θα γνωρίσουν στα μικρά παιδιά τον όμορφο κόσμο του **οραματιστή συγγραφέα Ιούλιου Βερν**, όπως τα *Από τη Γη στη Σελήνη, Ταξίδι στο κέντρο της Γης & 20.000 λέυγες κάτω από τη θάλασσα*.

Ανυπομονώ να πάρω στα χέρια μου και τα επόμενα και να ταξιδέψω κι εγώ τη φαντασία μου.

Μπορείτε να ξεφυλλίσετε το 1ο κεφάλαιο εδώ : **Ο γύρος του κόσμου σε 80 μέρες**

<http://www.kidscloud.gr/?p=12721>