

ΔΙΑΒΑΖΩ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ

Ο Ιάσοντας και η Αργοναυτική Εκστρατεία

Κείμενο: Εύη Πίνη

Εικονογράφηση: Ελίζα Βαβούρη

Διόρθωση: Αντωνία Κιλεσσοπούλου

© 2011, Εκδόσεις Κυριάκος Παπαδόπουλος Α.Ε., Εύη Πίνη

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Καποδιστρίου 9, 144 52 Μεταμόρφωση Αττικής, τηλ.: 210 2816134

e-mail: info@epbooks.gr

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ

Μασσαλίας 14, 106 80 Αθήνα, τηλ.: 210 3615334

www.epbooks.gr

ISBN 978-960-484-259-9

ΕΥΗ ΠΙΝΗ

Ο Ιάβοντας

και η Αργοναυτική Εκστρατεία



Εικονογράφηση
Ελίζα Βαβούρη

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ



Τα παιδικά χρόνια του Ιάσωνα

Ο Ιάσοντας ήταν γιος του Αίσωνα, του βασιλιά της Ιωλκού. Όταν γεννήθηκε, ο πατέρας του είχε χάσει πια τον θρόνο από τον αδερφό του τον Πελία. Επειδή ο Αίσοντας φοβόταν μήπως ο Πελίας έκανε κακό στον μικρό Ιάσωνα, είπε σε όλους ψέματα ότι το μωρό πέθανε. Έπειτα πήρε το παιδί και ανέβηκε στο Πήλιο. Εκεί βρήκε τον σοφό Κένταυρο Χείρωνα. Αυτός ήταν ένα πλάσμα μισός άνθρωπος και μισός άλογο. Ο Κένταυρος είχε ένα σχολείο όπου πήγαιναν να μορφωθούν πολλοί πρίγκιπες και αρχοντόπουλα από όλη την Ελλάδα. Ο Αίσοντας του παρέδωσε το παιδί, κι έτσι ο Ιάσοντας πέρασε τα παιδικά του χρόνια πλάι στον Χείρωνα. Όταν μεγάλωσε, αποφάσισε να γυρίσει στην Ιωλκό.

Πελίας και Ιάβονας

Κάποτε ένας μάντης είχε πει στον Πελία ότι θα έβρισκε τον θάνατο από κάποιον άνθρωπο που θα φορούσε μόνο ένα σανδάλι. Από τότε ο Πεlias κοπούσε όλους τους ανθρώπους στα πόδια, για να ανακαλύψει τον μονοσάνδαλο!

Πολλά χρόνια μετά, έφτασε στην πόλη ένας όμορφος νέος και συναντήθηκε τυχαία με τον Πελία. Ο βασιλιάς μόλις τον είδε τρόμαξε,

γιατί ο ξένος φορούσε μόνο ένα σανδάλι.

Το άλλο το είχε χάσει καθώς διέσχισε ένα ποτάμι εκεί κοντά.



«Ποιος είσαι, ξένη, και τι ζητάς στην πόλη μας;» τον ρώτησε. Ο νέος, χωρίς να ξέρει με ποιον μιλούσε, του είπε: «Είμαι ο Ιάσοντας, ο γιος του Αίσωνα. Ο πατέρας μου ήταν βασιλιάς αυτής της πόλης και εγώ είμαι ο διάδοχός του. Ήρθα να πάρω τον θρόνο μου». Ο Πελίας έκρυψε τον θυμό του και δεν απάντησε. Μερικές μέρες μετά, ο Ιάσοντας πήγε στο παλάτι και ζήτησε από τον Πελία να του παραδώσει το βασίλειο. Ο Πελίας δέχτηκε, αλλά ζήτησε σε αντάλλαγμα να του φέρει ο Ιάσοντας το χρυσόμαλλο δέρας, την προβιά από ένα χρυσόμαλλο κριάρι.

