



Ένα πουλί στην πρίζα, της Λήδας Βαρβαρούση

29/04/15



Γράφει η **Δώρα Πουρή**

Τίτλος: Ένα πουλί στην πρίζα
Συγγραφέας-Εικονογράφος: Λήδα Βαρβαρούση
Εκδόσεις: Παπαδόπουλος

“Σ’ ένα παράξενο κλουβί
ζει ένα περίεργο πουλί.
Ποτέ δεν κελαηδάει,
βρίζει και αντιμιλάει!

Κουμπιά μόνο πατάει,
ποτέ του δεν πετάει!
Μες στις οθόνες του χωμένο,
είναι απομονωμένο”.

Από τη πρώτη σελίδα του βιβλίου καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται για ένα πουλί πολύ διαφορετικό του είδους του. Πρώτα από όλα δεν κελαηδάει όπως όλα τα πουλιά αλλά προτιμάει να πατάει τα πλήκτρα του υπολογιστή του. Ζει καλωδιωμένος μέσα σ’ ένα κλουβί υπερσύγχρονο με όλες τις ανέσεις. Τα νέα τα μαθαίνει πλέον από τις ειδήσεις και δε νιώθει ούτε λύπη ούτε χαρά, μα αδιάφορο τον αφήνουν όλα αυτά. Κάποιος πρέπει να τον ταρακουνήσει και την άχαρη ζωή του να γεμίσει. Μια μέρα ένα περιστέρι εισβάλλει στο χώρο του και του θυμίζει ότι γεννήθηκε πουλί για να είναι ελεύθερο, έχει φτερά για να πετάει ψηλά και φωνή ονειρεμένη, όπως όλα τα πουλιά. Το πουλί τώρα θέλει να βγει έξω και να πετάξει πάνω από την πόλη να ζήσει στον πραγματικό κόσμο μακριά από τις οθόνες. Μα η πόλη είχε πολλά γκρίζα κτίρια και αυτοκίνητα και οι άνθρωποι είναι εγκλωβισμένοι στην τεχνολογία με βλέμμα χαμένο. Μα που πήγε η φύση και τα δέντρα; Τώρα πια, οι άνθρωποι ζουν απομονωμένοι μέσα σε σπίτια που μοιάζουν με κλουβιά, δε γελούν, δε διασκεδάζουν, μοιάζουν τόσο δυστυχισμένοι. Κάτι πρέπει να γίνει και το πουλί είναι αποφασισμένο να κάνει τους ανθρώπους να καταλάβουν ότι είναι σημαντικό να γελάς, να διαβάζεις ποίηση, ν’ ακούς μουσική, να διασκεδάζεις, να ζεις!

Μια άκρως ανατρεπτική ιστορία με πρωταγωνιστή ένα πουλί που κάνει τη δική του επανάσταση και χρησιμοποιεί την τεχνολογία ως μέσο για να μεταφέρει μηνύματα αισιοδοξίας, ελπίδας και αγάπης για τη φύση. Ευρηματικός ο τίτλος του βιβλίου “Ένα πουλί... στην πρίζα”, έκφραση που χρησιμοποιούμε για να εκφράσουμε τον γρήγορο ρυθμό της εποχής αλλά και κυριολεκτικά κάποιον που είναι διαρκώς καλωδιωμένος μπροστά σε έναν υπολογιστή. Μέσα από μια αστεία ιστορία κατορθώνει να προβάλλει το ρεύμα της εποχής που έχει μετατρέψει μικρούς και μεγάλους σε εθισμένους θεατές μιας οθόνης, τηλεόρασης, υπολογιστή, κινητού, κονσόλας.

Το βιβλίο “Ένα πουλί στην πρίζα” ανήκει στη σειρά Τρελιδαγκωνίτσες από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος. Η Λήδα Βαρβαρούση έχει γράψει σε έμμετρο λόγο με αρκετή δόση χιούμορ και υπερβολής μια αλληγορική ιστορία που χαρακτηρίζει την εποχή μας. Η εικονογράφηση κερδίζει με την πρώτη ματιά με τα έντονα χρώματα και τις λεζάντες. Ένα βιβλίο που θ’ αγαπήσουν μικροί και μεγάλοι για τις αλήθειες και τα μηνύματα που αφήνει ν’ αποκαλύψει ένα πουλί... στην πρίζα!

Με το εκπαιδευτικό της πρόγραμμα “Ζωγραφηγήσεις με τη Λήδα”, συνεργάζεται με Σχολεία, Νηπιαγωγεία, Βιβλιοθήκες και Δήμους για τη διάδοση της φιλαναγνωσίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Είναι η Ελληνίδα υποψήφια για το “Βραβείο Άντερσεν εικονογράφησης 2016”.

<http://www.elnplex.com/%CE%AD%CE%BD%CE%B1-%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AF-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%80%CF%81%CE%AF%CE%B6%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BB%CE%AE%CE%B4%CE%B1%CF%82-%CE%B2%CE%B1%CF%81%CE%B2%CE%B1%CF%81%CE%BF/>