

# «Η σχέση Ελλάδας-Δύσης είναι υπαρξιακή»

«ΑΝ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΕΙ ΤΟ "ΟΧΙ", ΘΑ ΜΑΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΕΙ ΑΠ' Ο,ΤΙ ΠΕΤΥΧΑΜΕ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 200 ΧΡΟΝΙΑ», ΤΟΝΙΖΕΙ Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΣΤΟ ΓΕΪΛ, **ΣΤΑΘΗΣ ΚΑΛΥΒΑΣ**, ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ «ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΘΡΙΑΜΒΟΙ»

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΟΝΤΑΡΑΚΗ  
dkontarakis@e-typos.com

**Α**πό την αρχαιότητα και για όλους τους λαούς, το επτά ήταν ιερός αριθμός. Η σκέψη αυτή έρχεται στο νου σε όποιον διαβάσει το δραματικά επίκαιρο και ταυτόχρονα διαχρονικό βιβλίο του **Στάθη Ν. Καλύβα** «Καταστροφές και Θριάμβοι. Οι 7 κύκλοι της Σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας». Ο καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης στο πανεπιστήμιο του Γέιλ (Yale) ακτινογραφεί με ένα μοναδικό τρόπο τη βαθύτερη λογική που διέπει την ιστορική μας πορεία ως έθνους και καταλήγει σε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα εξίσωση: Κάθε κύκλος ξεκινά με ένα μεγαλεπήβολο εγχείρημα (π.χ. η Μεγάλη Ιδέα), συνεχίζεται με μια επική καταστροφή (Καταστροφή της Σμύρνης) και ολοκληρώνεται με μια δραματική διάσωση.

Σήμερα ζούμε τον έβδομο ιστορικό κύκλο που περιλαμβάνει την ένταξη στην ευρωζώνη και την οικονομική κρίση, αλλά λίγες ώρες μάς χωρίζουν πριν μάθουμε αν τώρα βιώνουμε το στάδιο της καταστροφής ή της σωτηρίας. Όπως ομολογεί ο συγγραφέας στον πρόλογο του βιβλίου του, ένας από τους στόχους του ήταν να βοηθήσει το αγγλόφωνο κοινό να κατανοήσει τη χώρα μας. Μήπως όμως οι Έλληνες το χρειάζονται περισσότερο;

## Δύο εικόνες

«Νομίζουμε ότι γνωρίζουμε περισσότερα από αυτά που ξέρουμε και πολλές φορές αυτά που γνωρίζουμε δεν είναι πάντα σωστά», απαντά στον «Ε.Τ.» της Κυριακής και εξηγεί τις δύο βασικές αντιλήψεις που έχουμε για την Ελλάδα: «Η μία είναι η εικόνα της Ελλάδας ως Ψωροκόσταινας και η άλλη, η εικόνα της Ελλάδας ως λίκνου του παγκόσμιου πολιτισμού. Οι δύο αυτές εικόνες, που συχνά εναλλάσσονται στους ίδιους ανθρώπους, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, η οποία δεν είναι πάντα στη μέση».

Σύμφωνα με το συγγραφέα, η ιστορική πραγματικότητα μας διδάσκει πως από τον Αγώνα της Ανεξαρτησίας έως και σήμερα, η πορεία της Ελλάδας έχει υπάρξει επιτυχημένη, ακόμα και σε σύγκριση με κράτη που προέρχονται από την ίδια γεωγραφική μήτρα ή ακόμα και από άλλα που είχαν περισσότερες πλουτοπαραγωγικές πηγές από εμάς.

«Πάντα αναλαμβάναμε μεγάλα, φιλόδοξα εγχειρήματα, όπως η Ελληνική Επανάσταση ή η ένταξη στην Ευρώπη και την ευρωζώνη. Όλα μας τα άλματα συνοδεύτηκαν από ισάριθμες πτώσεις,

αλλά και διασώσεις. Το ενδιαφέρον ήταν ότι όλες μας οι καταστροφές αποκτούσαν παγκόσμια εμβέλεια, διότι τα εγχειρήματά μας βρίσκονταν στην πρωτοπορία των ιστορικών εξελίξεων. Η μη πληρωμή της δόσης του ΔΝΤ μάς βάζει στην κατηγορία χωρών όπως η Σομαλία και η Ζιμπάμπουε. Όμως, την "πτώση" αυτών των κρατών δεν την άκουσε κανείς. Η δική μας ακούστηκε σε όλη την υφήλιο, διότι η ελληνική χρεοκοπία εντός του ευρώ είναι μια ιστορική χρεοκοπία που αφορά και τους άλλους».

## Μεγάλος στόχος

Όπως γράφει στο βιβλίο του, «στους έξι προηγούμενους κύκλους, οι αποτυχίες αυτές δεν κατάφεραν να εξαλείψουν τα κεκτημένα των αλμάτων και αυτό γιατί, λόγω της διεθνούς τους εμβέλειας, προκάλεσαν εξωτερικές επεμβάσεις που τελικά διέσωσαν τη χώρα από τα χειρότερα, εξασφαλίζοντας τις προϋποθέσεις για το επόμενο μεγάλο άλμα. Κατά παράδοξο τρόπο, κάθε κύκλος δημιουργίας και καταστροφής έφερνε την Ελλάδα όλο και πιο κοντά στο μεγάλο της στόχο, που δεν ήταν άλλος από τη μεταλλαγή της σε μια σύγχρονη, ευμερούσα δημοκρατία».

Για τον καθηγητή ένα από τα κομβικά σημεία που έπαιξαν καταλυτικό ρόλο σε όλες αυτές τις περιόδους ήταν ότι η Ελλάδα επέλεγε τους κατάλληλους συμμάχους. Στον Α' και τον Β' Παγκόσμιο, στον Ψυχρό Πόλεμο, συνταχθήκαμε με τους νικητές. Τι θα συμβεί όμως τώρα αν το επικείμενο δημοψήφισμα μας οδηγήσει εκτός Ευρώπης;

«Όλη μας η πορεία μέχρι σήμερα ως ανεξάρτητου κράτους και έθνους ήταν προανατολισμένη στη Δύση. Η σχέση Ελλάδας-Δύσης είναι υπαρξιακή. Αν επικρατήσει το "ΟΧΙ", θα μας απομακρύνει από ό,τι επιλέξαμε, από ό,τι πετύχαμε τα τελευταία 200 χρόνια. Δεν πρόκειται για τα οικονομικά μέτρα ούτε καν για το ίδιο το ευρώ. Πρόκειται για μια επιλογή, αν θα παραμείνουμε στον πυρήνα των προηγμένων χωρών, με όλα τα προβλήματα και τις δυσκολίες, ή αν θα βρεθούμε στον Τρίτο Κόσμο».

Η επόμενη μέρα πλησιάζει. Ανεξαρτήτως του αποτελέσματος, πού σταματά η ευθύνη ενός λαού και πού της ηγεσίας του; «Οι απόψεις του λαού διαμορφώνονται από τις ηγεσίες και δεν εννοώ μόνο τους πολιτικούς, αλλά και τους διανοούμενους, τους δημοσιογράφους, όλους όσους έχουν δημόσιο λόγο. Οι πολίτες δεν είναι αμέτοχοι. Συμμετέχουν, ψηφίζουν και ειδικά τώρα βρίσκονται απέναντι σε ένα ιστορικό δίλημμα που θα έχει τρομερές συνέπειες. Αλλά η μεγαλύτερη ευθύνη θα ανήκει πάντα στην ηγεσία».



**Όλα μας τα άλματα συνοδεύτηκαν από ισάριθμες πτώσεις, αλλή και διασώσεις**



**Η μη πληρωμή της δόσης του ΔΝΤ μάς βάζει στην κατηγορία χωρών όπως η Σομαλία και η Ζιμπάμπουε**



**Δεν πρόκειται για τα οικονομικά μέτρα ούτε καν για το ίδιο το ευρώ. Πρόκειται για μια επιλογή, αν θα παραμείνουμε στον πυρήνα των προηγμένων χωρών, με όλα τα προβλήματα και τις δυσκολίες, ή αν θα βρεθούμε στον Τρίτο Κόσμο**



**INFO:** \* Το βιβλίο του Στάθη Ν. Καλύβα, «Καταστροφές και Θριάμβοι. Οι 7 κύκλοι της Σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας», κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Παπαδόπουλος».

