

Έλα πίτα να σε φάω

Κυριακη, 07 Απριλίου 2013 10:30



Γράφει η **Ελένη Κορόβηλα**

*Κάθε εβδομάδα η **Book Press** προτείνει ένα βιβλίο για παιδιά ή για εφήβους.*

Αυτή την εβδομάδα το *Έλα πίτα να σε φάω*, του Geoffroy de Pennart, από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος.

Η υπόθεση του βιβλίου

Ο εργατικός και οργανωτικός κούνελος θα προετοιμάσει τα γενέθλια του σημαντικότερου προσώπου από τον κόσμο των ανθρώπων, της γιαγιάς, φτιάχνοντας μία «άτακτη» πίτα. Τα τρία γουρουνάκια, τα επτά κασικάρια, το αρνάκι, ο κυνηγός και η γνώριμη κοκκινοντυμένη μικρούλα που περπατά σε κάθε δάσος αγνοώντας τους κινδύνους, θα συναντηθούν, θα κυνηγήσουν την παιχνιδιάρη πιτούλα και στο δρόμο τους θα συναντήσουν τον Ιγκόρ το Λύκο. Στο τέλος όλοι μαζί θα ενωθούν σε ακόμη μια γιορτή συμφιλίωσης στο δάσος.

Σε ποιες ηλικίες απευθύνεται

Το βιβλίο απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής ηλικίας από 4 ετών αλλά θα δώσει μεγάλη χαρά και στα παιδιά των πρώτων τάξεων του δημοτικού τα οποία, έχοντας αρχίσει να κατακτούν τον μηχανισμό της ανάγνωσης, θα το διαβάσουν μόνα τους ή, ακόμη καλύτερα, θα το διαβάσουν μεγαλόφωνα σε ένα μικρότερο παιδί ή στους γονείς τους και θα τραγουδήσουν το τραγουδάκι της πιτούλας.

Ποιος είναι ο συγγραφέας (και εικονογράφος)



Ο Ζωφρουά ντε Πενάρ γεννήθηκε το 1951 στο Παρίσι όπου και ζει. Αφού σπούδασε στην l'École Supérieure d'Arts Graphiques εργάστηκε για πολλά χρόνια ως εικονογράφος πριν περάσει στη συγγραφή. Έχει γράψει πολλά εικονογραφημένα βιβλία για μικρά παιδιά δανειζόμενος τους χαρακτήρες των κλασικών παραμυθιών, τα οποία εικονογραφεί ο ίδιος. Το σχέδιό του είναι απλό και σαφές. Ο εκπολιτισμένος Λύκος Ιγκόρ με το κόκκινο παπιγιόν αποτελεί την κεντρική φιγούρα στα βιβλία του (*Ο Λύκος ξαναγύρισε*, *Ο Προκόπης και ο Λύκος*, *Ο καλόκαρδος λύκος* κ.α)

Οι ήρωες του Πενάρ συναντιούνται στο δάσος, αγαπημένο σκηνικό για κάθε παιδί, όπου μετά τις περιπέτειές τους συνθέτουν και συνυπάρχουν σε μια αρμονική αν και ετερόκλητη κοινότητα. Τα βιβλία του προσφέρονται για εκπαιδευτική χρήση. Στη Γαλλία (αλλά και στην Ελλάδα) αρκετοί δάσκαλοι Α' και Β' Δημοτικού τα δουλεύουν στην τάξη. Το *Έλα πίτα να σε φάω*, είναι το δωδέκατο βιβλίο του που κυκλοφορεί στα ελληνικά.

Για ποιο λόγο θα το αγαπήσουν τα παιδιά

Τα παιδιά θα το αγαπήσουν επειδή τα βιβλία τα οποία προσεγγίζουν γνωστά παραμύθια «από την ανάποδη» προσφέρουν στους μικρούς αναγνώστες ένα οικείο περιβάλλον που κάτι τους θυμίζει και που ταυτόχρονα τα ενθουσιάζει καθώς είναι γεμάτο ανατροπές. Αυτό ακριβώς κάνει ο Πενάρ σε όλα του τα παραμύθια. Ο Λύκος θέλει παρέα και τα παραδοσιακά θύματά του, τα πιο αθώα ζώα του δάσους, παραμερίζουν την καχυποψία και τον φόβο και τον δέχονται στην παρέα τους. Σε αυτό το βιβλίο, κανένα παιδί δεν θα προσπεράσει το περιπαικτικό τραγουδάκι της πίτας, που έχει αποδοθεί πολύ όμορφα και με φαντασία από τους μεταφραστές, όπως και ο τίτλος του βιβλίου άλλωστε.

Για ποιο λόγο να το προτιμήσουν οι γονείς

Για να συστήσουν στα παιδιά τους τον κόσμο του Ζωφρουά ντε Πενάρ, όπου ο Λύκος δεν επιβεβαιώνει τη φήμη του, τα επτά κατσικάκια, τα τρία γουρουνάκια και όλα τα φαινομενικά αδύναμα πλάσματα αποδεικνύονται γενναία και κυρίως μεγαλόψυχα.



Έλα πίτα να σε φάω

Geoffroy de Pennart

Μτφρ: Γιάννης Παπαδόπουλος, Ελένη Κατσαμά, Κατερίνα Τριανταφύλλου

Εκδόσεις Παπαδόπουλος, 2013

Τιμή: € 8,99, σελ. 40

<http://www.bookpress.gr/diabasame/paidika-neanika/galette>