

Μια αρκούδα κι ένα βατραχάκι ευτυχισμένοι μαζί

Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2015



Κάθε εβδομάδα η Book Press προτείνει ένα βιβλίο για παιδιά ή για εφήβους.

Της **Ελένης Κορόβηλα**

Αυτή την εβδομάδα το τελευταίο βιβλίο-παραμύθι του ποιητή Γιάννη Κοντού *Η αρκούδα και το βατραχάκι* που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος.

Λίγα λόγια για το βιβλίο

Το τελευταίο βιβλίο του Γιάννη Κοντού (1943 – 2015) είναι ένα τρυφερό παραμύθι που απευθύνεται σε μικρά παιδιά και μιλά για την αγάπη, τη φιλία, την αρμονία στις σχέσεις ανθρώπων - ζώων και το σεβασμό στη φύση. Ήρωές του είναι η μικρή αρκούδα Τασία και το βατραχάκι ο Κάρολος, που θα γίνει συνοδοιπόρος της στη ζωή στο δάσος. Τα ζώα δένονται με φιλία με τον ίδιο απλό, ανόθευτο και άμεσο τρόπο που το κάνουν τα μικρά παιδιά. Μαζί περιπλανιούνται, αναζητούν τροφή, συναντούν άλλους κατοίκους του δάσους και βλέπουν τις εποχές να εναλλάσσονται.

Όταν πια συμπληρώνεται ένας πρώτος κύκλος και έρχεται η άνοιξη, ξημερώνει η ελπίδα και η υπόσχεση για μια ευτυχισμένη ζωή. Τότε θα αποκαλυφθεί το μυστικό του μικρού βάτραχου που θα αλλάξει τη ζωή της μικρής αρκούδας και θα την φέρει πιο κοντά στους ανθρώπους αποδεικνύοντας πως η συνύπαρξη ζώων και ανθρώπων είναι εφικτή, αρκεί να υπάρχει σεβασμός.

Η απλή, αλλά γεμάτη πληροφορίες αφήγηση σε μια γλώσσα πλούσια και στρωτή, δίνει στο παιδί μια όμορφη εικόνα για το ελληνικό δάσος και την πανίδα του και με ήπιο τρόπο εισάγει νοήματα για τη φιλία, την εμπιστοσύνη και τον σεβασμό στον άλλο.

Σε ποιες ηλικίες απευθύνεται

Το βιβλίο απευθύνεται σε μικρά παιδιά ηλικίας 3 ετών και πάνω.



Ποιος είναι ο συγγραφέας

Ο ποιητής Γιάννης Κοντός πέθανε στις αρχές του 2015 σε ηλικία 72 ετών. Δημοσίευσε για πρώτη φορά ποίηση το 1965. Εκτός από τις ποιητικές συλλογές του και δύο βιβλία με πεζά, έγραψε τρία βιβλία για παιδιά. Το 2009 τιμήθηκε από την Ακαδημία Αθηνών για το σύνολο του έργου του. Ο ίδιος ο Γ. Κοντός έγραφε για τα παραμύθια του πως «οδηγούν το παιδί στην αγάπη για τα ζώα», ενώ επιλέγοντας για προμετωπίδα

του βιβλίου μια στροφή από τις «Μικρές Κυκλάδες» του Οδ. Ελύτη έδωσε το στίγμα του: *Γιατί είμαστε μικρά παιδιά / κι η αγάπη μας μεγάλη / Που αν τη χωρέσουμε απ' τη μια / περσεύει από την άλλη.*

Ποιος είναι ο εικονογράφος

Ο δημοφιλής ζωγράφος Αλέκος Φασιανός γεννήθηκε στην Αθήνα το 1935. Ζει μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας. Εκτός από τις πάνω από 70 ατομικές εκθέσεις που έχει παρουσιάσει από το 1959, ο Αλέκος Φασιανός έχει διοργανώσει ή συμμετάσχει σε ποικίλες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις για παιδιά. Στη φωτογραφία από παλιότερη εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής όπου μεταμφιεσμένος σε πτηνό αφηγήθηκε στα παιδιά «Το Καρναβάλι των Ζώων» το Καμίγ Σεν-Σανς.



Για ποιο λόγο θα το αγαπήσουν τα παιδιά

Η περιήγηση της αρκούδας Τασίας και του φίλου της του βάτραχου θα κεντρίσει το ενδιαφέρον των παιδιών και θα τα ωθήσει να φανταστούν τη ζωή στο δάσος, ενώ θα απολαύσουν την απλότητα των καταστάσεων μαθαίνοντας να αγαπούν τα ζώα.

Για ποιο λόγο να το επιλέξουν οι γονείς

Ο χρόνος κυλά αβίαστα και ομαλά στο δάσος που περιέγραψε ο Γιάννης Κοντός στο τελευταίο του βιβλίο για πολύ μικρά παιδιά. Δεν υπάρχουν εξάρσεις, οξύτητα, σκιές και φόβος παρά μόνο ένα όλο και πιο ισχυρό δέσιμο στη φιλία των δύο πολύ διαφορετικών ζώων. Οι γονείς θα βρουν στο αποτέλεσμα της συνεργασίας δύο σημαντικών δημιουργών, ένα όμορφο μάθημα συνύπαρξης και σεβασμού.

http://www.bookpress.gr/stiles/eleni-korobila/kontos-giannis-papadopoulos-i-arkouda-kai-to-batrachaki?utm_source=Newsletter&utm_medium=email