

Alice On Board



ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΙΑΝΟΣ

24/03/2015

Εκεί έγινε και η πρώτη συνάντηση της Αλίκης με την Μαλάλα και τον Ικμπάλ: δύο παιδιά από το Πακιστάν που μίλησαν ανοιχτά εναντίον της αδικίας που επικρατεί στον κόσμο τους.



Ο Ικμπάλ καταφέρθηκε εναντίον της αιχμαλωσίας των παιδιών σε εργαστήρια κατασκευής χαλιών. Η Μαλάλα υπερασπίστηκε το δικαίωμα των κοριτσιών να πηγαίνουν σχολείο. Και τα δύο παιδιά υπήρξαν θύματα ανείπωτης βίας: ο Ικμπάλ σκοτώθηκε αλλά η Μαλάλα κατάφερε να επιζήσει και τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης 2014.

Η σημαντική συγγραφέας & εικονογράφος [Jeannete Winter](#) ενώνει τις πραγματικές ιστορίες αυτών των παιδιών σε ένα ξεχωριστό εικονογραφημένο βιβλίο με δύο όψεις. Με λίγα και απλά λόγια, αποτυπώνει τη γενναιότητα και την ελπίδα που χαρακτηρίζουν τα δύο παιδιά, χρησιμοποιώντας μία ρεαλιστική εικονογράφηση. Το σύντομο και περιεκτικό σημείωμα της συγγραφέως περιγράφει με σαφήνεια τα **πραγματικά γεγονότα**, δίνοντας χρήσιμες πληροφορίες στον αναγνώστη. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Παπαδόπουλος.

<http://blog.aliceonboard.gr/%CF%80%CE%AE%CE%B3%CE%B1%CE%BC%CE%B5-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%AD%CE%B3%CE%B7-%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%8D%CF%83%CE%B1%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B9-%CE%BB%CE%AD%CE%B5%CE%B9-%CE%B7-%CE%B1%CE%BB/>