



Ο μπάτλερ και το παρελθόν

Ο Καζού Ισηγούρο είναι ένας πεζογράφος που δεν επαναλαμβάνεται και αποδίδει μεγάλη σημασία στο όνος. Σε όλο το έργο του, όπως συμβαίνει όλαστος και με τους περισσότερους ουγγαρείς πρόκτης γραμμής, η μνήμη και η λήπη παιζουν αποφασιστικό ρόλο. Στο μυθιστόρημά του *Τα απομνήματα μιας μέρας* – το πιο διάσημο ως τώρα βιβλίο του, που απέσπασε το Βραβείο Booker το 1989 και το οποίο μετέφερε θαυμάσια στον κινηματογάρφο ο Τζέμις Αϊβορι – ο πρωταγωνιστής του, ο Στίβενς, ένας πλικιώμενος μπάτλερ που υπηρέτησε για χρόνια στο σπίτι κάποιου λόρδου στην έξοχη, αποφασίζει για

πρότι φορά να κάνει διακοπές (ένα εξαιμέρο ταξίδι με αυτοκίνητο στη Δυτική Αγγλία). Άλλα το παρελθόν, η σχέση του με την οικονόμη του σπιτιού, τη δεσποινίδα Κέντον, τον στοχεύοντας και επανέρχεται οδηντόρα, ώστε στα τέλος να αναρριχεται σε όλα όσα συνέβησαν αέραν τον κόπο και αν υπήρχε κάπιο νότιμα στις ίδιες τις εμπειρίες – και άρα στη σούπη του. Η μνήμη χορίς το αίσθημα παραμένει απελέσθφορη – όταν δεν καταντά τυραννική. Η κουλτούρα, επιπλέον, επιτρέπει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε το παρελθόν, ένων σε τελείκη ανάλυση την μνήμη δεν χειραγωγείται. Το σκεπτι-

κό της Σουηδικής Ακαδημίας για το Νομπέλι Λογοτεχνίας 2017 λεει ότι το βραβείο απονεμήθηκε στον Καζού Ισηγούρο «για μυθιστόρημα μεγάλης συναισθητικής έντασης τα οποία αποκαλύπτουν την άφονη ανοίγεται κάτω από την απατήλι αισθήση τη σύνδεσή μας με τον κόσμο». Αν αυτή η «απατήλι αισθήση» θεωρήσουμε ότι προκύπτει από τον έξοχο χειρισμό των μεσαίων των και των ψυχικών διαδέσσεων που περιγράφει ο Καζού Ισηγούρο στα μυθιστόρημά του, τότε το σκεπτικό της επιπτώσης – μολονότι ελαφρώς γενικόλογο – είναι ακριβές και επί της ουσίας.



ΚΑΙΖΟΥΟ ΙΣΙΓΚΟΥΡΟ
Τα απομνήματα
μιας μέρας
μετάφραση Αργυρώ
Μαρινόφου
Εκδόσεις Ψυχογός,
2017, σελ. 328,
τιμή 14,20 ευρώ



GEORGE SAUNDERS
Λινθάν & Λίνκολν
Μετάφραση Γύργος - Ικαρος
Εκδόσεις Ικαρος, 2017, σελ. 472,
τιμή 16,50 ευρώ

Ο Αμερικανός Τζορτζ Σόντερς είναι ένας εξαιρετός διηγηματογράφος αλλά και το πρώτο του μυθιστόρημα *Λινθάν & Λίνκολν* (Lincoln in the Bardo) είναι εντυπωσιακό εξαίτιας, ακριβώς, της αυστηρότητας φόρμας του. Απέσπασε το Βραβείο Booker 2017. Μιας μεταφέρει στον Φεβρουάριο του 1862 και ενορχηστρώνει μια εκκοραντική αριθμητική από επερόκλητες φωνές που πλαισιώνουν την ψυχερήν επίσκεψη του προέδρου Αβράμ Λίνκολν στο κομιτή της Τζορτζτάουν. Θέλουμε να περάσουμε λίγο χρόνο ακόμη με το άφυγο σώμα του 11χρονου γιου, που είχε πεθάνει από τυφεκίδη πυρετό και είχε κηδευτεί σε μαρμάρινη κρύπτη. Τα πάντα εδώ συντελούνται σε ένα μυθιστορηματικό «Μηάρτο», σε μια μεθόριο βαυδιστικής εμπνεύσεως, μια μεταβατική συνθήκη μεταξύ θανάτου και επαναγέννησης.



TONI MORRISON
Γηραιόμενος
Μετάφραση - Επιμέτρη Κατερίνα Σκρινά
Εκδόσεις Παπαδόπουλος, 2017,
σελ. 176, τιμή 13,99 ευρώ

Ο *Γηραιόμενος* ανίκει στα πλέον πρόσφατα έργα της σπουδαίας αμερικανίδας συγγραφέως που τιμήθηκε με το Βραβείο Νομπέλι Λογοτεχνίας το 1993. Η Τόνι Μόρισον, όταν βρισκόταν περίπου στα μισά αυτού του συντομου μυθιστόρηματος, έχασε την γη της, τον Σλέιντ. Η ίδια, μετά τον θάνατο του, το ολοκλήρωσε και το αφέρευσε στη μνήμη του. Στο βιβλίο αυτό πρωταγωνιστεί ο Φρανκ Μάνε, ένας αιφρομερικανός βετεράνος του πολέμου της Κορέας, που επιτρέφει στον βαθό και ρατσιστικό αμερικανικό Νότο, την περίοδο του μακροβιού, προσπαθώντας να ανασυγκροτήσει τον εαυτό του. Είναι ένας άνδρας πτηπέμενος, ψυχικά τραυματισμένος και γεμάτος ενοχές, που πασχίζει να λυτρωθεί. Το διακριτό ύφος της εμβληματικής αρρομαντικής πεζογράφου παραμένει αστραφτερό.

ΒΑΣΙΛΗΣ
ΒΑΜΒΑΚΑΣ

Τι είναι
ο λαϊκισμός



Είναι δύσκολο όταν βρίσκεται κανείς στη μέση ενός πολιτικού φαινομένου να το περιγράψει με απόλυτη ακρίβεια και γνησιότητα. Στην Ελλάδα, όπως και σε όλες χώρες που έχουν γίνει ιδανικές, αν όχι πρωτοπόρες, στην αναπτυξή του νεολαίακουμού, έχουν γίνει σημαντικές προσπάθειες για τη μελέτη του. Σπάνια όμως αυτές καταφέρουν να αποστασιοποιήσουν εντελώς από την τρέχουσα αντιπαρόθεση και να πετύχουν ένα επίπεδο φιλοράμων προσδιορισμού του. Το βιβλίο των Cas Mudde και Rovira Kaltwasser, *Λαϊκισμός. Μια συνοπτική επαγγελματία* (εκδόσεις Επίκεντρο) καταφέρνει ακριβώς να προσδιορίσει με λίτο και κρυτικό τρόπο μια συνθήκη πολύπλοκη, ακόμη δυναμική και πιθανότατα καθοριστική για το παρόν και το μέλλον των σύγχρονων κονοβουλευτικών δημοκρατιών. Το βιβλίο αυτό, επαρκώς εκλαϊκευτικό αλλά όχι απλούστερο, δεν απευθύνεται μόνο στην επιπτωματική κοινότητα που μελετά το λαϊκισμό, αλλά σε όλους δύο αναπτυτούν να κατανοήσουν τα βασικά χαρακτηριστικά, συνέπειες και προσποτικές του. Δεν είναι σημαντικό μόνο το βασικό ίδιωμα που εντοπίζουν οι συγγραφείς στη λαϊκιστική ιδεολογία, την πολυτροποκόπτη της και το γεγονός ότι αυτή πλέον πολύ συχνά συγχέλλει με τον εθνικισμό. Το κρίσιμο της προσέγγισης αυτού του συνοπτικού αλλά διαφοροποιητικού βιβλίου είναι ότι μεταφέρει σημαντικά τη συζήτηση από την πολιτική προσφορά του λαϊκισμού στο γεγονός της πολιτικής του ζητήματος. Το γεγονός δηλαδή ότι υπάρχει ένα μαρκό αίτημα και λαϊκή ευδόνη για την ανάπτυξη και επιτήξη των πολιτισμοφόρων λαϊκιστικών κομμάτων στην Ευρώπη και αλλού.

Ο κ. Βασίλης Βαμβακάς
είναι επικουρός καθηγητής
Κοινωνικολογίας της
Επικουνιανής στο Τμήμα
Δημοποριαφίας και ΜΜΕ του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης.