

Χάρτινα αεροπλανάκια, του Τζιμ Χέλμορ

Από Ανέζα Κολόμβου - 27/05/2019



«Λίγο πριν πουν αντίο, και ενώ αντάλλαζαν τα αεροπλανάκια τους, υποσχέθηκαν να μην ξεχάσει ποτέ ο ένας τον άλλο»

Η Μία και ο Μπεν μένουν δίπλα, δίπλα στις όχθες μιας μεγάλης λίμνης. Είναι αχώριστοι φίλοι. Μαζί πάνε βαρκάδα, κάνουν κούνια, τραγουδούν... μα πάνω απ' όλα φτιάχνουν χάρτινα αεροπλανάκια που τόσο λατρεύουν. Τα πετούν χειμώνα, καλοκαίρι πάνω από τη λίμνη και τα παρακολουθούν. Όνειρό τους να φτιάξουν ένα αεροπλανάκι που να πετάξει ως την αντίπερα όχθη της λίμνης! Η είδηση της μετακόμισης του Μπεν όμως, κάπου πολύ μακριά, έρχεται να ανακόψει τα σχέδιά τους και να τους γεμίσει με αγωνία για τη φιλία τους.

Πώς θα μείνουν φίλοι; Θα βρουν δρόμο επικοινωνίας; Και τι θα γίνει το όνειρό τους; Η μέρα του αποχωρισμού έρχεται. Ανταλλάσσουν τ' αεροπλανάκια τους και υπόσχονται να μην ξεχάσει ο ένας τον άλλο. Οι μέρες περνούν και συναισθήματα λύπης, νοσταλγίας, μοναξιάς, απογοήτευσης, θυμού κατακλύζουν τους δύο φίλους. Έρχεται ο χειμώνας... μαζί του και μια αναπάντεχη έκπληξη που θα φέρει την ανατροπή. Το αεροπλανάκι του Μπεν, που με τόσο θυμό είχε πετάξει η Μία αρχίζει να μεγαλώνει και...

Τόσο απλό, τόσο δυνατό! Απόλυτος συγκερασμός λόγου και εικόνας. Το κείμενο, λιτό, καθαρό, βαθύ και ειλικρινές καθρεφτίζεται στις εικόνες που επίσης χωρίς καμία υπερβολή, με όμορφες απαλές χρωματικές αποχρώσεις και υφές, με λεπτομέρειες που δεν κραυγάζουν, αλλά σε καλούν να τις ανακαλύψεις, χωρίς ξεκάθαρα περιγράμματα, αγνά, με την αίσθηση ότι εισχωρεί το ένα μέσα στο άλλο, εκπέμπουν τη χαρά των δύο παιδιών και τα δυνατά συναισθήματα που βιώνουν μεταδίδοντας μια έντονα ονειρική διάθεση.

Το δίδυμο Jim Helmore – Richard Jones μετά **Το λευκό λιοντάρι** συνθέτουν άλλο ένα έξοχο βιβλίο. Γλυκιά, συγκινητική ιστορία με λυρικές εικόνες που αναδεικνύει την αξία και τη δύναμη της φιλίας, της φαντασίας, της δημιουργικότητας και του ονείρου. Η βαθιά σχέση δύο παιδιών με κοινό μέσο ένα απλό παιδικό παιχνίδι, ένα χάρτινο αεροπλανάκι που τους απογειώνει και τους κάνει να «πετούν», είναι απροσπέλαστη.

Ευαίσθητο, ονειρικό, γεμάτο συναίσθημα και αισιοδοξία, μας υπενθυμίζει πως τα απλά είναι ουσιαστικά και το δέσιμο δύο ανθρώπων μπορεί να είναι μοναδικό και να τους συνδέει παντοτινά.

Από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος.



Το βιβλίο μπορεί να αξιοποιηθεί στην τάξη ή στο σπίτι με πολλές δραστηριότητες.
Τι μας συνδέει με τους φίλους μας;
Τι νιώθουμε μαζί τους;
Πώς θα ήμασταν χωρίς αυτούς;

Μαζί με την Μία και τον Μπεν φτιάξαμε κι εμείς στην τάξη μας τα δικά μας αεροπλανάκια με τα δικά μας σχέδια και μαζί τους πέταξαν τα όνειρά μας, αλλά και όλα όσα αισθανόμαστε χάρη στους φίλους μας.

**Παιδικά βιβλία για τις αξίες της ζωής,
παιδικά βιβλία για τη φιλία.*

Συνέχεια στη σελίδα του βιβλίου: <http://bit.ly/2V1nh1P>