

ΦΙΛΟΙ ΠΑΝΩ ΚΑΤΩ

by [Πελιώ Παπαδιά](#)/ Ιούνιος 7, 2019



Καθώς η μπάλα της πέφτει από μπαλκόνι σε μπαλκόνι, παρασύροντας στην πορεία της έναν σωρό ακόμα αντικείμενα, η μικρή Κατερίνα αρπάζει από το χέρι τον παππού της και μαζί τρέχουν για να την βρουν! Από όροφο σε όροφο οι κλειστές πόρτες ανοίγουν, αποκαλύπτοντας τον κάθε ένοικο και τον μαγικό μικρόκοσμό του. Όμως η Κατερίνα δεν είναι η μόνη που ψάχνει καθένας από τους ενοίκους έχει χάσει και κάτι. Κάπως έτσι, αναζητώντας όλοι οι Φίλοι πάνω κάτω μαζί τα πράγματά τους, αυτοί οι τόσο διαφορετικοί άνθρωποι καταλήγουν να γνωρίσουν ο ένας τον άλλο και να συνειδητοποιήσουν πόσο κρίμα ήταν που για τόσο καιρό ζούσαν τόσο κοντά, κι όμως τόσο μακριά...



Μετά το εξαιρετικό «Πώς να κάνετε έναν ελέφαντα να χορεύει», το δίδυμο Άγγελου Αγγέλου και Έμης Σίνη, συνεπικουρούμενο από τις φωτεινές ζωγραφιές και τα χρώματα της Σοφίας Τουλιάτου, που μοιάζουν με σκηνές από θεατρική παράσταση, επιστρέφει με ένα πανέξυπνο, κλιμακωτό αστικό παραμύθι και μας υπενθυμίζει πως κοντά μας, πολύ κοντά μας, από πάνω μας ή από κάτω μας, μπορεί να κρύβονται άνθρωποι εκ-πληκτικοί, που θα μας βγάλουν από την πλήξη και τη μουντάδα της μεγαλούπολης.



Το «**Φίλοι πάνω κάτω**» κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος και μια και βρίσκεται ήδη στα βιβλιοπωλεία και δεν αποτελεί κοπερνικό μυστικό, μπορώ επιτέλους να αποκαλύψω έναν φανταστικό (με όποια έννοια θέλετε, διαλέγετε και παίρνετε) διάλογο των δυο συγγραφέων, ο οποίος έφτασε στα αυτιά μου χάρη στην... Μάλλον αφήστε το πώς έφτασε στα αυτιά μου. Γνωρίζετε καλά ότι οι δημοσιογράφοι δεν μπορούν πάντα να αποκαλύπτουν τις πηγές τους. Απλά διαβάστε αποκλειστικά στο Ταγκ: «*Η Έμη Σίνη και ο Άγγελος Αγγέλου συνδιαλέγονται λίγο πριν ξεκινήσουν να γράφουν το τελευταίο τους βιβλίο*»:

Ε.Σ.: Μα που ήσουν τόσο ώρα;

Α.Α.: Ξέχασα τελείως ότι μένεις στον 1^ο και ανέβηκα με το ασανσέρ στον 5^ο. Χτύπησα το κουδούνι και μου άνοιξε ένας θηριοδασαστής. Φοβερός τύπος! Και το κροκοδειλάκι του γλυκότατο!

Ε.Σ.: Τι μου λες; Μένει θηριοδασαστής στον 5^ο;

A.A.: Ναι, δεν το 'ξερες; Ύστερα, σίγουρος πως μένεις στον 4^ο, κατέβηκα με τις σκάλες και χτύπησα το κουδούνι. Ζήτησα συγγνώμη από τον ψαρά που μου άνοιξε, και αυτός, ευγενέστατος, με κέρασε ένα μεζεδάκι που μόλις είχε βγάλει από το τηγάνι

E.Σ.: Υπάρχει ψαράς στον 4^ο;

A.A.: Μα ναι, δεν το 'ξερες; Κατεβαίνοντας στον 3^ο και πριν προλάβω να χτυπήσω το κουδούνι, με υποδέχτηκε ένας μαέστρος παίζοντας ακορντεόν και φαγκότο ταυτόχρονα!

E.Σ.: Παίζονται στον 3^ο ακορντεόν και φαγκότο ταυτόχρονα;

A.A.: Αμέ, δεν το 'ξερες; Το πιο ωραίο όμως με περίμενε στον 2^ο όροφο. Μια τάρτα φράουλας αρωματισμένη με λέμον γκρας.

E.Σ.: Μη μου πεις ότι στον 2^ο μένει ο διάσημος...

A.A.: Μια γιαγιά! Υπέροχη! Δεν το 'ξερες; Ε, λοιπόν είσαι πολύ τυχερή που μένεις σε αυτήν την πολυκατοικία, με όλους αυτούς τους τρομερούς γείτονες από πάνω σου, το ξέρεις;

E.Σ.: Τώρα αν σου πω ότι το ξέρω... Θα 'ναι ψέματα...! Αλλά να σου πω κάτι; Σκοπεύω πολύ σύντομα να το μάθω!



Αφού σας δώσαμε και την αποκλειστικότητα για το πώς κατέβηκε (ή μήπως ανέβηκε;) η ιδέα στο μυαλό του Άγγελου και της Έμης, σας αφήνουμε να αναζητήσετε και να απολαύσετε αυτή την τρυφερή ιστορία για τη φιλία, την αποξένωση των μεγαλουπόλεων, τον παιδικό αυθορμητισμό αλλά και τη διαφορετικότητα, που θα φέρει στη βιβλιοθήκη σας –τι άλλο; – τα πάνω κάτω! Προτείνεται για παιδιά από 4 ετών, αλλά και η κόρη μου που είναι 4×2, και ο γιος μου που είναι 4×3 και εγώ που είμαι 4 με ένα 0 δίπλα τη λατρέψαμε, τη διαβάσαμε και την ξαναδιαβάσαμε! Εντωμεταξύ, μια και η δική μας πολυκατοικία είναι μικρή και οικογενειακή, στο τσακ σταμάτησα τα παιδιά από το να πετάξουν επί τούτου μια πορτοκαλί μπάλα στη μεγάλη, την απέναντι, να δούνε, λέει, τι θα συμβεί...

Το βιβλίο **Φίλοι πάνω κάτω** κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος.

Συνέχεια στη σελίδα του βιβλίου: <http://bit.ly/2vRc5y2>