



More ▾

MENU

Kids Cool

# Ο Λύκος Ζαχαρίας Ονειρεύεται Τον Ωκεανό από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος

- [Μαΐου 11, 2019](#)

Απίστευτο! [Ο λύκος Ζαχαρίας](#) βρήκε έναν χάρτη θησαυρού!

Καθώς τον αναζητά ενθουσιασμένος, καταλήγει να εξερευνεί τον ωκεανό, όχι μόνο πάνω αλλά και κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Και ο υποβρύχιος κόσμος φιλοξενεί φανταστικά πλάσματα και θαυμαστά μέρη!



Άραγε θα 'ναι ο θησαυρός που ψάχνει ο λύκος Ζαχαρίας αυτός που περιμένει;

Για ένα δυσάρεστο γεγονός που συμβαίνει σχεδόν κάθε καλοκαίρι στις θάλασσες και στις ακρογιαλιές μας μιλάει το βιβλίο του Λύκου Ζαχαρία των [εκδόσεων Παπαδόπουλος](#)

Είναι η κακή συνήθεια κάποιων ανθρώπων να πετάνε το καλοκαίρι διαφόρων ειδών σκουπίδια στις παραλίες αλλά και μέσα στη θάλασσα όπως χαρτιά , μπουκάλια , φαγητά ή παιχνίδια .

Το καλοκαίρι οι παραλίες μας δέχονται πολλούς επισκέπτες και δυστυχώς κινδυνεύουν με ρύπανση .



Όλα αυτά τα σκουπίδια δεν διαλύονται εύκολα, ταξιδεύουν σε άλλες θάλασσες με το νερό , και κάνουν βρόμικο και το νερό και τις παραλίες . Τα ψάρια τότε μπερδεύονται , και τρώνε από αυτά τα μικρά σκουπίδια γιατί νομίζουν πως είναι φαγητό και μετά πεθαίνουν .



στο τέλος ο λύκος Ζαχαρίας ενώ στην αρχή ήταν πολύ χαρούμενος στο τέλος καταλαβαίνει ότι άλλο είναι το νόημα της ζωής

Το βιβλίο θα το βρείτε στις [εκδόσεις Παπαδόπουλος](#).

Συνέχεια στη σελίδα του βιβλίου: <http://bit.ly/2Q56kFY>