

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ  
Σόλωνας, ο σοφός νομοθέτης

Κείμενο: Φίλιππος Μανδηλαράς  
Επιμέλεια κειμένου: Ράνια Ζωΐδη  
Εικονογράφηση: Ναταλία Καπατσούλια  
Διόρθωση: Αντωνία Κίλεσσοπούλου

© 2011, Εκδόσεις Κυριάκος Παπαδόπουλος Α.Ε., Φίλιππος Μανδηλαράς

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  
Καποδιστρίου 9, 144 52 Μεταμόρφωση Αττικής, τηλ: 210 2816134  
e-mail: [info@epbooks.gr](mailto:info@epbooks.gr)

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ  
Μασσαλίας 14, 106 80 Αθήνα, τηλ: 210 3615334

[www.epbooks.gr](http://www.epbooks.gr)

ISBN 978-960-484-188-2

Η πρώτη μου Ιστορία

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ

# Σόλωνας

## ο σοφός νομοθέτης

640 π.Χ. - 560 π.Χ.



Εικονογράφηση  
Ναταλία Καπατούλια

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ



Σπουδαίος άντρας ήτανε στην εποχή του,  
τον θαύμαζαν για τη σοφία και για την πυγμή του.  
Ταξίδεψε πολύ και γνώρισε τον κόσμο,  
γνώσεις και πλούτο απέκτησε στο δρόμο.  
Μ' αυτές τις γνώσεις έθεσε θεμέλια για τη δημοκρατία,  
να σβήσει ήθελε από παντού των αρχόντων την τυραννία.

Ποιος είναι;



Πατέρας του Σόλωνα ήταν ο Εξεκεστίδης,  
γνωστός στους Αθηναίους ευπατρίδης.  
Όμως, παρά την αρχοντική του καταγωγή,  
δεν ήταν πλούσιος, λίγη κατείχε γη.



Έτσι, ο Σόλωνας για έμπορος ήταν προορισμένος,  
κι ας ήταν με τα γράμματα από μικρός θρεμμένος.



Την εποχή εκείνη στο χώρο των ελλαδικό  
κάθε πόλη αποτελούσε κράτος ξεχωριστό.  
Δικούς της άρχοντες είχε, θεσμούς, νομοθεσία,  
κι οι τύραννοι παντού είχαν την εξουσία.

Στον κόσμο ξεκίνησε ο Σόλωνας να ταξιδεύει,  
σοφία κι εμπειρίες άρχισε να μαζεύει.  
Μελέτησε νόμους και συμπεριφορές,  
γλέντησε και γέλασε αμέτρητες φορές.  
Την αγάπη του όμως για τα γράμματα δεν ξέχασε,  
να γράφει ποιήματα ποτέ δεν έπαψε.



Χρόνια και χρόνια έλειπε από την Αθήνα,  
πλούσιος γύρισε μιας άνοιξης τον πρώτο μήνα.  
Αντί για γλέντια, όμως, γέλια και χαρά,  
θλιμμένα πρόσωπα συνάντησε και σοβαρά.

Τι έχετε; Τι συμβαίνει;  
Γιατί όλοι είναι θλιμμένοι;

Τη Σαλαμίνα δεν μπορούμε ν' ανακτήσουμε,  
τους Μεγαρείς αδύνατο να τους νικήσουμε.





Κι ήταν τέτοια η ηττοπάθεια στην Αθήνα,  
τέτοια η στενοχώρια για τη Σαλαμίνα,  
που είχαν ψηφίσει νόμο αυστηρό πριν ένα μήνα  
σε θάνατο να καταδικάζεται όποιος μιλά για το νησί  
ακόμα και στου σπιτιού του την κουζίνα!

