

## Βιβλίο: Ένα παραμύθι για την Μαλάλα

05/04/2015



Γράφει η **Δανάη Δασοπούλου**

**Ένα μοναδικό εικονογραφημένο βιβλίο με δύο όψεις που αφηγείται την συγκλονιστική ιστορία της Μαλάλα - Μαζί η ιστορία του μικρού Ικμπάλ ο οποίος σκοτώθηκε για να υπερασπιστεί την ελευθερία των παιδιών στην πόλη του**

Ήταν 9 Οκτωβρίου 2012 όταν ένας ένοπλος πυροβόλησε στο κεφάλι ένα μικρό κορίτσι από το Πακιστάν τη στιγμή που βρισκόταν στο σχολικό λεωφορείο. Το μικρό κορίτσι τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο όπου οι γιατροί έδωσαν μάχη για τη ζωή της...

Το όνομα αυτού του κοριτσιού έπειτα από εκείνη την ημέρα έμελλε να γίνει γνωστό σε ολόκληρο τον κόσμο. Το όνομα Μαλάλα αστραπιαία ταξίδεψε από στόμα σε στόμα εκατομμυρίων ανθρώπων ανά τον πλανήτη που είδαν στο πρόσωπό της τον πραγματικό αγώνα, τον οποίο δίνουν τα παιδιά για εκπαίδευση.

Η Μαλάλα Γιουσαφζάι μεταφέρθηκε στη Μεγάλη Βρετανία όπου υποβλήθηκε σε δεκάδες χειρουργικές επεμβάσεις για να βελτιωθεί η κατάσταση της υγείας της. Από εκεί έστειλε το μήνυμά της στους Ταλιμπάν που θέλουν να «σκοτώσουν» την ευκαιρία για μόρφωση στα παιδιά του Πακιστάν και με όπλο της ένα μολύβι εξακολουθεί να δίνει τη δική της μάχη. Μία μάχη για την οποία βραβεύθηκε με Νόμπελ Ειρήνης το 2014.

Η Μαλάλα που έχει γίνει σύμβολο ελευθερίας πλέον είναι και... παραμύθι. Από τις Εκδόσεις Παπαδόπουλος κυκλοφορεί ένα υπέροχο βιβλίο για παιδιά και για μεγάλους, το οποίο μέσα από τα απλά λόγια και την ξεχωριστή εικονογράφηση της σπουδαίας Αμερικανίδας συγγραφέως Ζανέτ Γουίντερ, αφηγείται την μοναδική ιστορία της Μαλάλα.

Στο βιβλίο «Μαλάλα. Ένα γενναίο κορίτσι», ο μικρός αναγνώστης θα μάθει την αξία της ελευθερίας και το δικαίωμα στην εκπαίδευση, θα ανακαλύψει μέσα από τον αγώνα της μικρής Μαλάλα πως ένα απλό μολύβι μπορεί να μετατραπεί σε ένα πανίσχυρο όπλο.

Το βιβλίο αυτό, όμως, είναι ξεχωριστό όχι μόνο επειδή αφηγείται την περιπέτεια της Μαλάλα, αλλά γιατί είναι διπλό! Είναι ένα μοναδικό εικονογραφημένο βιβλίο που συνδυάζει την ιστορία της μικρής με εκείνη του Ικμπάλ από το Πακιστάν που σκοτώθηκε διεκδικώντας την ελευθερία για τα παιδιά της πόλης του.

Ο Ικμπάλ ήταν ένα γενναίο αγόρι που αποφάσισε να δώσει τέλος στην παιδική εργασία, τη στιγμή που ο ίδιος σε ηλικία μόλις τεσσάρων ετών βρέθηκε να εργάζεται αλυσοδεμένος σε εργοστάσιο χαλιών.

Όταν ωστόσο έπειτα από έξι χρόνια με νόμο καταργήθηκε η παιδική σκλαβιά, ο 10χρονος πια Ικμπάλ δεν έχασε στιγμή και ενημέρωσε τους φίλους του στο εργοστάσιο των χαλιών. Δεν του έφτανε αυτό, όμως. Έκανε σκοπό της ζωής του διαδώσει σε όλα τα παιδιά της χώρας ότι δεν είναι υποχρεωμένα πια να παραμένουν αιχμάλωτα. Παρά τις απειλές των ιδιοκτητών εργοστασίων χαλιών, ο Ικμπάλ συνέχισε δυναμικά μέχρι που δύο χρόνια μετά βρήκε τραγικό θάνατο με μία σφαίρα στο κεφάλι ενώ έκανε ποδήλατο.

<http://www.protothema.gr/culture/books/article/465208/vivlio-ena-paramuthi-gia-tin-malala/>