



## Τα αληθινά δώρα του Αϊ-Βασίλη, της Στέλλας Μιχαηλίδου

05/12/2016 17:00:00

Χριστουγεννιάτικες ιστορίες έχουμε διαβάσει πολλές. Ιστορίες με ήρωα τον Άγιο Βασίλη έχουμε διαβάσει και αγαπήσει πάμπολλες. Η Στέλλα Μιχαηλίδου μας χαρίζει τη δική της εκδοχή για τον Αϊ -Βασίλη και τα αληθινά του δώρα. Κι είναι μια ιστορία που αν τη διαβάσετε σίγουρα θα την αγαπήσετε πολύ!

Δεν είναι η πρωτοτυπία του θέματος που κάνει αυτό το βιβλίο ξεχωριστό. Στη χώρα του Αϊ-Βασίλη επικρατεί αναστάτωση ανάμεσα στα παιχνίδια και τα ξωτικά:

Παραμονές Χριστουγέννων και στη χώρα του Αϊ Βασίλη  
τίποτα δεν βρίσκεται στη θέση του!  
Γκρινιάζει ο Γκρινιάρης, γκρινιάζει διαρκώς,  
παιχνίδια γνώσεων ρωτούν γιατί, πότε και πώς;  
Φώτα αναβοσβήνουν, μπάλες χοροπηδούν,  
λούτρινα αρκουδάκια τρέχουν να κρυφτούν!  
Γι αυτή την αναστάτωση, γι αυτή τη φασαρία  
ποιος είναι ο λόγος άραγε; Ποια είναι η αιτία;

Αιτία για την όλη φασαρία είναι η εξαφάνιση του Άγιου Βασίλη. Ακολουθούν διάφορες υποθέσεις για το τι μπορεί να έχει συμβεί.

Μήπως τον έχουν απαγάγει για να ζητήσουν λύτρα; Μα ποιος θα ζητούσε λύτρα για Άγιο άνθρωπο;

Μήπως βρίσκεται σε κάποιο από τα κότερά του και χαίρεται τα πλούτη του; Γιατί κυκλοφορούν φήμες πως είναι ζάπλουτος! Μα ποιος διαδίδει, ποιος τολμά ακόμα και να σκεφτεί κάτι τέτοιο; Τα πλούτη του Αγίου είναι όλα μες στην καρδιά!

Μήπως του ήρθε καμιά ζάλη, έπεσε και χτύπησε; Δεν είναι και μικρός... Μα είναι αθάνατος κι έχει τέλεια υγεία!

Τελικά, για να μη σας κρατάμε σε αγωνία, κι ενώ κινητοποιείται η πυροσβεστική και η Αγιονομία, ο Άγιος Βασίλης βρίσκεται σε μια σπηλιά μικρή κι αόρατη. Έχει απομονωθεί γιατί θέλει να σκεφτεί και μονολογεί:

"Σήμερα η καρδιά μου είναι λυπημένη.  
Έφτασαν Χριστούγεννα, μια μέρα μόνο μένει.  
Τα δώρα μου δε φτάνουν για όλα τα παιδιά.

Αλλού υπάρχει πόλεμος, αλλού βρίσκω κλειστά,  
αλλού δεν προλβαίνω και χάνω τη σειρά".

Τη λύση θα δώσει ένα ποντίκι παρδαλό που έτυχε να περνά. Προτείνει στον Άγιο Βασίλη να ζητήσει βοήθεια από τα παιδιά.

Δώρα θα μοιράσουμε αγάπη και ευχές,  
κουβέρτες να ζεστάνουμε τις σκληρές καρδιές.

Κι ο αγαπημένος Άγιος ανακοινώνει ότι φέτος θα 'ρθει σε όλους με αλλαγμένη μορφή. Θα έρθει σαν αέρας, σα δυνατή βροχή, σαν μουσική... Κι αλλού θα έρθει με το ψωμί κι αλλού με το νεράκι, αλλού με ένα χαμόγελο, αλλού σαν αστεράκι. Τα δώρα που θα μοιράσει δε θα είναι συνηθισμένα καθώς δεν θα έχουν όγκο ή βάρος... θα είναι όλα από αγάπη και χαρά φτιαγμένα.

Πήρατε μια πολύ μικρή γεύση από την έμμετρη, Χριστουγεννιάτικη ιστορία της Στέλλας Μιχαηλίδου. Μια ιστορία που ενώ υφαίνεται σε ένα πολύ τετριμμένο μοτίβο, εντούτις δε μοιάζει με άλλες ιστορίες του είδους που έχουμε διαβάσει. Τη διαφοροποιεί το ύφος, το πηγαίο χιούμορ και οι εμπνευσμένες ατάκες! Η ζευγαρωτή ομοιοκαταληξία είναι καλοδουλεμένη και η συγγραφέας αποφεύγει τα "ευκολα" κλισέ. Ως προς το περιεχόμενο, λέγονται αρκετά αλλά υπονοούνται και πολλά περισσότερα. Για τις αξίες μιας, την εποχής, τις αμφισβητήσεις, τα κοινωνικά προβλήματα ακόμα και για τα παιχνίδια τύπου μπάρμπι. Μια κριτική ματιά διαπνέει δικριτικά όλο το κείμενο. Δεν επικρίνει αλλά θέτει τις βάσεις για προβληματισμό και για δεύτερες σκέψεις σε πολλά θέματα. Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε το σημείο όπου υπονοείται ότι ο Άγιος Βασίλης ζει κάπου απολαμβάνοντας τα πλούτη του. Κι αμέσως έρχεται η απάντηση ότι πλούτη κι αγιοσύνη δεν είναι συμβατά.

Τα αληθινά δώρα του Αϊ-Βασίλη είναι μια διαφορετική ιστορία. Μοιάζει με ένα θεατρικό δρώμενο σε έμμετρη μορφή. Ο κάθε χαρακτήρας είναι και ένας ρόλος. Κάθως διαβάζουμε οι σκηνές περνούν ολοζώντανες μπροστά από τα μάτια μας! Τα παιχνίδια, τα ξωτικά, ο Άγιος Βασίλης, οι Ώρες... Ναι, ακόμα και τις Ώρες έχει ζωντανέψει η συγγραφέας και έτσι έχουμε τη χαρά να γνωρίσουμε την Ώρα την Καλή, την Ώρα την Κακή, την Ανάποδη, την Όσα φέρνει η ώρα δεν τα φέρνει ο χρόνος... Για εμάς τους εκπαιδευτικούς είναι και μια έτοιμη Χριστουγεννιάτικη γιορτή!

Όσο για την εικονογράφηση, δεν χρειάζεται να διαβάσει κανείς τα στοιχεία του βιβλίου. Από τις πρώτες σελίδες ανακαλύπτουμε τις αναγνωρίσιμες κι αγαπημένες εικόνες της Μ. Δεληβοριά. Πανδαισία χρωμάτων, χιουμοριστικές, καρτουνίστικες μορφές γεμάτες κίνηση κι ένας Άγιος Βασίλης που κινείται μεταξύ μπλε και κόκκινου, δηλαδή μεταξύ θλίψης και χαράς είναι μερικά μόνο από τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τις εικόνες του βιβλίου.

Είναι περιττό να σας πούμε ότι αγαπήσαμε το βιβλίο! Αξίζει να το αναζητήσετε, να το διαβάσετε και να το παίξετε! Εμείς σας ευχόμαστε φέτος να λάβετε και να δώσετε **τα αληθινά δώρα του Αϊ-Βασίλη!**

<http://www.elniple.com/%CF%84%CE%B1-%CE%B1%CE%BB%CE%B7%CE%B8%CE%B9%CE%BD%CE%B1-%CE%B4%CF%89%CF%81%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CE%B9-%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BB%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CF%82-%CE%BC%CE%B9%CF%87%CE%B1%CE%B7%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%BF%CF%85>