

Κυριάκος Αθανασιάδης - Κίκα Τσιλιγγερίδου

# Αρσέν και Φαντομά

Το μυστήριο του εξαφανισμένου παπαγάλου



Εικονογράφηση  
Ναταλία Καπατσούλια

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ



Το μυστήριο του  
εξαφανισμένου παπαγάλου



Ακολουθήστε τον Αρσέν  
και τη Φαντομά  
στο Facebook: @arsenefantoma

ΣΕΙΡΑ: Αρσέν & Φαντομά, Γραφείο Ιδιωτικότητας Ερευνών  
#1: Το μυστήριο του εξαφανισμένου παπαγάλου

Συγγραφείς: Κυριάκος Αθανασιάδης, Κίκα Τσιλιγγερίδου  
Επιμέλεια-Διόρθωση: Μάνος Μπονάνος  
Εικονογράφηση: Ναταλία Καπατσούλια

© 2017, Εκδόσεις Κυριάκος Παπαδόπουλος Α.Ε.,  
Κυριάκος Αθανασιάδης, Κίκα Τσιλιγγερίδου

Η πνευματική ιδιοκτησία αποκτάται χωρίς καμιά διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρή-  
τρας απαγορευτικής των προσβολών της. Κατά τον Ν. 2387/20 (όπως έχει τροποποιη-  
θεί με τον Ν. 2121/93 και ισχύει σήμερα) και κατά τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (που  
έχει κυρωθεί με τον Ν. 100/1975), απαγορεύεται η αναδημοσίευση, η αποθήκευση σε  
κάποιο σύστημα διάσωσης και γενικά η αναπαραγωγή του παρόντος έργου με οποιον-  
δήποτε τρόπο ή μορφή, τμηματικά ή περιληπτικά, στο πρωτότυπο ή σε μετάφραση ή  
άλλη διασκευή, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

Πρώτη έκδοση: Οκτώβριος 2017



**ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ**

[www.epbooks.gr](http://www.epbooks.gr)

Καποδιστρίου 9, 144 52 Μεταμόρφωση Αττικής  
τηλ.: 210 2816134, e-mail: [info@epbooks.gr](mailto:info@epbooks.gr)

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ

Μασσαλίας 14, 106 80 Αθήνα, τηλ.: 210 3615334

ISBN 978-960-569-743-3

Κυριάκος Αθανασιάδης - Κίκα Τσιλιγγερίδου

# Αρσέν και Φαντομά

Γραφείο Ιδιωτικότητας Ερευνών

Το μυστήριο του  
εξαφανισμένου παπαγάλου

Εικονογράφηση  
Ναταλία Καπατσούλια



ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ



## Κεφάλαιο 1

# «Ζεν είναι ζυναμόν!»

«Δεν είναι δυνατόν!» έλεγε και ξανάλεγε ο Αρσέν την ημέρα που η ζωή μας άλλαξε από τη μια στιγμή στην άλλη. «Δεν είναι δυνατόν! Δεν είναι δυνατόν!»

Φώναζε, έριχνε τα βιβλία και τα περιοδικά που είχαν όμορφα τακτοποιημένα οι γονείς μας πάνω στο τραπέζι, ανέβαινε και κατέβαινε από τον καναπέ πετώντας κάτω τα μαξιλάρια και γενικώς έκανε μεγάλη φασαρία.

Τι είχε γίνει;

Θα σας πω αμέσως.

Καταρχάς, το όνομά μου είναι Φαντομά. Είμαι δύο χρόνων και δουλεύω ως βοηθός του αδελφού μου, του Αρσέν, που έχει την ίδια σχεδόν ηλικία με μένα: με περνάει τέσσε-

ρις μήνες όλους κι όλους. Ο Αρσέν είναι ιδιωτικός ντετέκτιβ, και εγώ είμαι η γραμματέας του. Συχνά όμως παίρνω ενεργό μέρος στις υποθέσεις που ερευνά.

Αυτή είναι η κύρια απασχόλησή μας σήμερα. Γιατί ο Αρσέν όταν μεγαλώσει θα έχει τη δικιά του εκπομπή στην τηλεόραση, στο πιο μεγάλο κανάλι, και εγώ θα κατακτήσω τον κόσμο.

Αλλά μέχρι τότε διατηρούμε το Αρσέν & Φαντομά, Γραφείο Ιδιωτικότητας Ερευνών.

Οι δουλειές μας πάνε αρκετά καλά, και δεν έχουμε κανένα παράπονο. Είμαστε ο φόβος και ο τρόμος των μοχθηρών της γειτονιάς.

Είμαι μια γάτα Περσίας και ο Αρσέν είναι ένας σκύλος Παγκ, μα αυτό δεν τον κάνει λιγότερο αδελφό μου, έτσι δεν είναι;

Θα μπορούσε να ήταν λύκος ή γαζέλα ή ιπποπόταμος, ας πούμε, και εγώ να ήμουν σκαντζόχοιρος ή νυχτερίδα ή αλεπού. Πάλι αδέρφια θα ήμασταν. Μένουμε στο ίδιο σπίτι από μωρά, μεγαλώσαμε μαζί, τρελαινόμαστε και οι δύο για παγωτά και για ταινίες με υπερήρωες, μας αρέσει να ξαπλώνουμε στη ζέστη και να κοιμόμαστε για πολλές-πολλές-πολλές ώρες – και φυσικά έχουμε και τους ίδιους γονείς. Άρα, είμαστε αδέρφια.

Πολλά παιδιά, βέβαια, μας κοροϊδεύουν και λένε ότι δεν είμαστε πραγματικά αδέρφια. Αλλά εγώ γελάω όταν τους ακούω.

Ακόμη και ο Αρσέν γελάει.

Γελάει, και γελάει μάλιστα πολύ, όταν βέβαια δεν έχει κάποια υπόθεση να λύσει, οπότε πρέπει να είναι πολύ σοβαρός και συγκεντρωμένος, και να ασχολείται με περιπολίες και ανακρίσεις υπόπτων, ανάλυση στοιχείων και διάφορες άλλες επικίνδυνες και μυστηριώδεις δραστηριότητες.

Γιατί, είπαμε: είναι ντετέκτιβ.

Ιδιωτικός ντετέκτιβ.

Από τους καλούς. Και από τους πολύ-πολύ-πολύ σοβαρούς.

Έχει λύσει πάρα πολλές υποθέσεις όλον αυτόν τον καιρό που είναι ανοιχτό το γραφείο μας.

Για να σας πω μάλιστα την αλήθεια, ο Αρσέν έχει λύσει όλες τις υποθέσεις που του ανατέθηκαν, καθώς και όλες τις υποθέσεις που έψαξε και ερεύνησε από μόνος του, μόνο και μόνο για τη χαρά του επαγγέλματος. Όλες.

Γιατί; Επειδή είναι πάρα πολύ ειδικός. Αλλά και γιατί δεν υπάρχει άλλος ιδιωτικός ντετέκτιβ στη γειτονιά μας.

Πολύ παλιά, υπήρχε ακόμη ένας, αλλά τώρα πια είναι πολύ γέρος και δεν βλέπει πολύ καλά, οπότε έκλεισε το

γραφείο του και διαβάζει όλη την ημέρα το βιβλίο του μα-  
σουλώντας τόνο με γαρίδες και πατατάκια με πάπρικα. Εί-  
ναι ένας αρσενικός γάτος από το Σιάμ, μπλε και γκριζος με  
ασπρογάλαζα μάτια.

Μα τώρα βγήκε στη σύνταξη, και έτσι έμεινε μόνο ένας  
ιδιωτικός ντετέκτιβ στη γειτονιά: ο Αρσέν.

Ή, τέλος πάντων, ο Αρσέν ήταν ο μοναδικός ιδιωτικός  
ντετέκτιβ στη γειτονιά μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα.







Γιατί την προηγούμενη εβδομάδα όλα άλλαξαν: μετακόμισε στην απέναντι πολυκατοικία μας ένας καινούργιος σκύλος, ένα τεράστιο και χοντρό, άσχημο και πολύ-πολύ-πολύ τρομακτικό αγγλικό μπουλντόγκ, που άρχισε αμέσως να διαδίδει ότι αυτός είναι ο πιο ξακουστός ντετέκτιβ του κόσμου.

Αμέσως έγινε σούσουρο σε όλο το τετράγωνο και όλοι έτρεξαν να δουν αυτό το αγγλικό μπουλντόγκ, που είχε το τρομερό και απαίσιο όνομα Τσουμπάκα.

Ο αδελφός μου ταραχτήκε όταν έμαθε τα νέα. Έγινε έξαλλος, άρχισε να τρέχει η μύτη του, ανέβασε δέκατα, τον έπιασε βήχας και περπατούσε πάνω-κάτω μέσα στο σπίτι ανεβοκατεβαίνοντας στους καναπέδες και φωνάζοντας.

«Δεν είναι δυνατόν!» έλεγε, και από τα νεύρα του ακουγόταν σαν να έλεγε Ζεν είναι ζυμαρόν. «Κανείς δεν ξέρει

αυτό το άγνωστο παλιοσομπανόσκυλο. Κανείς δεν ξέρει τον Τσουμπάκα. Δεν είναι ιδιωτικός ντετέκτιβ, βάζω στοιχίμα πως θα είναι σίγουρα ένας ακόμη μοχθηρός!»

*Ένας ακόμη μοχθηρός;* σκέφτηκα. Ποπό, λες;

Τι θα κάναμε τώρα; Πώς θα τον ξεσκεπάσαμε;

Τρομοκρατήθηκα και δεν είπα τίποτε στον αδελφό μου, που είχε τα νεύρα του και είχε ήδη πάει στο ψυγείο για να φάει κάτι.

Έβγαλε από το ψυγείο μια τάρτα ροδάκινο και μερικές αντζούγιες, τα έκανε σάντουιτς, έβαλε και μουστάρδα και κρέμα σαντιγί από πάνω, μαζί με λίγη τρούφα ζαχαροπλαστικής, και άρχισε να μασουλάει. Το μυαλό του δούλευε εντατικά.

«Τσουμπάκα...» μονολογούσε. «Είναι σίγουρα μοχθηρός και θα τον ξεσκεπάσω. Κανείς δεν μπορεί να παίζει παιχνίδια πίσω από την πλάτη του ιδιωτικού ντετέκτιβ Αρσέν!»

«Έεε... τι θα κάνουμε όμως για να αποκαλύψουμε την αλήθεια;» τον ρώτησα πελαγωμένη.

Με κοίταξε στενεύοντας τα μάτια, που όμως είναι τόσο γουρλωτά που δεν στενεύουν καθόλου όταν προσπαθεί να τα στενέψει.

«Δεν ξέρω ακόμα» είπε γλείφοντας τα μουστάκια του.

«Όμως θα σκεφτώ ένα καταπληκτικό σχέδιο, θα τον ξεσκεπάσουμε!»

«Πότε;» ρώτησα.

«Όταν βάλω μια μπουκιά στο στόμα μου και ηρεμήσω» μου απάντησε και συνέχισε να τρώει το φαγητό του, μουρμουρίζοντας ακαταλαβίστικα ανάμεσα από τις μπουκιές του.

Εγώ τον κοιτούσα χωρίς να μιλάω, γιατί ο αδελφός μου δεν θέλει να τον διακόπτουν όταν επεξεργάζεται πληροφορίες. Κανείς ιδιωτικός ντετέκτιβ δεν θέλει να τον διακόπτουν.

Επίσης, δεν θέλει να τον διακόπτουν όταν τρώει.

«Πρέπει να πάω για περιπολία» είπε τελικά, γλείφοντας το στόμα του με θόρυβο. «Πρέπει να συλλέξω περισσότερα στοιχεία για αυτόν τον Τσουμπάκα. Τον δήθεν ντετέκτιβ!»

Κι έτσι, αφού πήρε μερικές γκοφρέτες για να έχει κάτι να τσιμπάει στον δρόμο, φόρεσε το κολάρο του και βγήκε από το σπίτι μας.

Εγώ έμεινα μέσα, ανέβηκα στη ράχη του καναπέ και άρχισα να γλείφομαι σκεπτική, περιμένοντας να γυρίσει και να μου πει τα στοιχεία που θα είχε ανακαλύψει. Η υπόθεση θα ήταν τρομερά ενδιαφέρουσα – ήμουν σίγουρη γι' αυτό!

Αλλά, όσο ξάπλωνα εκεί στον καναπέ και περίμενα, τόσο μεγάλωνε και φούντωνε η ανησυχία μου. Μήπως έπρεπε να είχα πάει μαζί του;



Ο σπουδαίος ιδιωτικός ντετέκτιβ Αρσέν και η αδελφή του, η Φαντομά, βρίσκονται αντιμέτωποι με τη μεγαλύτερη πρόκληση της καριέρας τους: Ο νεοφερμένος σκύλος της γειτονιάς διαδίδει δεξιά και αριστερά ότι είναι καλύτερος ντετέκτιβ από αυτούς και απειλεί να βάλει λουκέτο στο **Αρσέν & Φαντομά, Γραφείο Ιδιωτικότητας Ερευνών**, στέλνοντας τα θρυλικά αδέρφια ολοταχώς στο ταμείο ανεργίας.

Στο μεταξύ, η μυστηριώδης απαγωγή της Φεράντε, του παπαγάλου του τυροπιτάδικου, περιπλέκει τα πράγματα και δυσκολεύει την υπόθεση! Ποιος είναι ο ένοχος; Θα μπορέσει άραγε ο Αρσέν να τον ανακαλύψει;

**Σκέψου, Αρσέν! Βάλε τα δυνατά σου!**

*ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟΝ ΑΡΣΕΝ ΚΑΙ ΤΗ ΦΑΝΤΟΜΑ  
ΣΤΗΝ ΑΠΙΘΑΝΗ ΠΡΩΤΗ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ!*



*Αρσέν και Φαντομά: οι αγχύπητοι ντετέκτιβ*

ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΕΙΡΑ



ISBN 978-960-569-743-3



9 789605 169743

Κωδ. μιλχ/σης 13.083

[www.epbooks.gr](http://www.epbooks.gr)