

Γυναίκα 30 ετών

Διαβάσαμε το βιβλίο καληνύχτα λέμε από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος

10/02/17

Πριν από μερικές ημέρες κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος το παιδικό βιβλίο «Καληνύχτα λέμε!» και έτυχε να πέσει στα χέρια μου καθώς σκάλιζα τα ράφια βιβλιοπωλείου. Αρχικά, το ενδιαφέρον μου τράβηξε το πολύ εντυπωσιακό εξώφυλλο που παρουσιάζει τους πρωταγωνιστές της ιστορίας, τον Αρκούδο και τον Πάπιο.



Πατέρας της ιστορίας είναι ο πολυβραβευμένος συγγραφέας John Jory, ενώ τις εικόνες έχει σκαρφιστεί ο ταλαντούχος και πολλά υποσχόμενος Davies Benji. Πρόκειται για ένα χιουμοριστικό παραμύθι που πραγματεύεται ένα θέμα που λίγο πολύ όλοι μας έχουμε βιώσει. Ποιος, άλλωστε, δεν είχε κάποτε ένα φίλο ή έναν συγγενή -γκχ, γκχ...παιδί- που περνούσε κάποια άγρυπνη νύχτα και δεν ήθελε να αφήσει κανέναν άλλον να κοιμηθεί; Αυτό συμβαίνει και στην περίπτωσή μας:



Ο Αρκούδος δεν βλέπει την ώρα να πάει για ύπνο.
Ο Πάπιος όμως δε νυστάζει, και θέλει παρέα!
Ποιος θα πείσει ποιον τελικά;
Και ποιος θα μείνει ξάγρυπνος;



Ένα εξαιρετικά καλογραμμένο και ευκολοδιάβαστο παιδικό βιβλίο που έχει μάλιστα τιμηθεί το 2015 με έπαινο E.B. White Read-Aloud στην κατηγορία εικονογραφημένου παιδικού βιβλίου από την Ένωση Βιβλιοπωλών στις ΗΠΑ. «Καληνύχτα λέμε!»

<http://gunaikaergazomeni.blogspot.gr/2017/02/blog-post.html>