



Ένας αστροναύτης Μαγκάιβερ

Θα μπορούσε ποτέ το «Απόλλων 13» να συνδυαστεί με τον «Ναυαγό»; Ο Αντί Γουίαρ το καταφέρνει περίφημα σε ένα από τα πιο διασκεδαστικά μυθιστορήματα των τελευταίων ετών



ΓΡΑΦΕΙ Ο ΓΙΑΝΝΗΣ
ΒΑΣΑΛΑΚΗΣ

«Ετοι λοιπόν έχουν τα πράγματα. Είμαι καθηλωμένος στον Άρη. Δεν έχω τρόπο να επικοινωνίσω ούτε με το Hermes ούτε με τη Γη. Ολοι νομίζουν ότι είμαι νεκρός. Βρίσκομαι στο Hab το οποίο έχει σχεδιαστεί για να φιλοξενήσει το πλήρωμα για τριάντα μία ημέρες. Αν χαλάσει ο οξυγόνοποιητής, θα πεθάνω από ασφυξία. Αν χαλάσει ο ανακυκλωτής νερού, θα πεθάνω από δύψη. Αν το Hab παρουσιάσει ρήγμα, θα σκάσω σαν μπαλόνι. Αν δεν ουφθεί τίποτα από αυτά, κάποια στιγμή θα τελειώσουν τα τρόφιμα και θα πεθάνω από αστιά. Οπότε, μάλλον ναι, την έχω γαμήσει».

Κάπως έτοι ξεκινάει το πμερολόγιο του αστροναύτη Μαρκ Γουάτνι, μέλους μιας από τις πρώτες αποστολές της NASA στον Άρη. Μιας αποστολής που πάει στραβά, με εκείνον να θεωρείται νεκρός και το υπόλοιπο πλήρωμα να εγκαταλείπει άρον άρον τον πλανήτη. Ο Γουάτνι βρίσκεται μόνος 300.000.000 χλμ. μακριά από τη Γη. Πρέπει να βρει έναν τρόπο να επιβιώσει για περίπου 1.400 μέρες στον αφιλόξενο τόπο περιμένοντας την επόμενη αποστολή της NASA στον Κόκκινο Πλανήτη που ίως μπορεί να τον σώσει.

Οι πόρτες των εκδοτών

Το «Απόλλων 13» συναντά τον «Ναυαγό». Ετοι περιγράφουν οι αγγλόφωνοι αναγνώστες τον «Ανθρώπο στον Άρη», το συναρπαστικό μυθιστόριμα επιστημονικής φαντασίας του Αντί Γουίαρ που διαδραματίζεται στο κοντινό μέλλον. Λίγο μετά την επίσημη κυκλοφορία του σκαρφάλωσε στις λίστες με τα μπεστ σέλερ σε όλο τον κόσμο. Να φανταστεί κανείς πως δύο οι εκδότες είχαν απορρίψει το πρωτότυπο χειρόγραφο του συγγραφέα.

Εκείνος δώμας δεν πιούθηκε, άρχισε να ανεβάζει το κείμενο κομμάτι κομμάτι στο Internet (παρόμοια είχε πράξει και ο Ε.Λ.Τζέιμς με τις «Πεντίντα αποχρώσεις του γκρι»), ενώ μετά τύπωσε μόνος του κάποια αντίτυπα. Γρήγορα ο «Ανθρώπος στον Άρη» απέκτησε cult following και τελικά ο Γουίαρ κατάφερε να εκδώσει το βιβλίο με δύξα και τιμή. Α, ναι. Και συμβόλαια πολλών εκατομμυρίων.

Ο Μαρκ Γουάτνι, λοιπόν, έχει ναυαγήσει στο Διάστημα και πρέπει να γίνει Αρειανός αν θέλει να κρατηθεί στη ζωή. Ευτυχώς για εκείνον, έχει μερικά καλά χαρτιά κρυμμένα στα μανίκια της διαστημικής του στολής: είναι πανεξήντονος, είναι επινοητικός και – το κυριότερο;

Με βασικό όπλο του το κιούμορ στο σπρτόζικο κείμενο, ο συγγραφέας απευθύνεται προς δύο τους τύπους των αναγνωστών και το πετυχαίνει

– είναι πλακατζής και τρομερά αισιόδοξος! Σας θυμίζει κάποιον; Μα φυσικά, είναι ο Μαγκάιβερ του Διαστήματος! Οι αστροναύτες είναι επιστήμονες και τα μέλη κάθε αποστολής επιλέγονται βάσει των δεξιοτήτων τους και στοιχείων του χαρακτήρα τους. Ο Γουάτνι είναι ένας μπανάκις και βατανολόγος, όποτε βάζει κάτω τα πράγματα και αρχίζει δουλειά. Σπίνει το «σπίτι» του, εξερευνά την περιοχή, προσπαθεί να κατασκευάσει ένα σύστημα επικοινωνίας, βρίσκει λύσεις σε δύσκολα προβλήματα. Ακούγοντας Bee Gees και «Staying Alive» καλλιεργεί πατάτες (!) για να μην πεθάνει της πείνας. Στο μεταξύ, πισω στη Γη, με μεγάλη καθυστέρηση και αφού έχει ανακοινωθεί ο θάνατός του Γουάτνι, τη NASA αντιλαμβάνεται πώς ο αστροναύτης της είναι ζωντανός. Σπίνεται λοιπόν μια μεγάλη επιχείρηση για τη σωτηρία του. Το οντα καταφέρνει στο τέλος και πώς δεν θα το πούμε για να μη χαλάσουμε το σαστένς.

Δεν είναι πολύ δύσκολο να καταλάβει κανείς γιατί ο «Ανθρώπος στον Άρη» κάνει τις πωλήσεις που κάνει και πιάρνει

τόσο καλές κριτικές. Ο Αντί Γουίαρ έβαλε στον πρώτα του πολλά στοιχεία του ίδιου του εαυτού του. Είναι αρκετά «σπασίκλας» ώστε να παιζει στα δάκτυλα όλα τα επιστημονικά στοιχεία που χρησιμοποιεί, τα οποία – διαβάζω – είναι εξαιρετικά ακριβή. Είναι αρκετά ευθυμούλογός ώστε να σκιαγραφεί έναν πρώτο κεφάλι, καθημερινό, ανθρώπινο, που δεν υπάρχει περίπτωση να μην κερδίσει τη συμπάθεια του αναγνώστη. Είναι αρκετά ευφυής ώστε να σπίνει ένα βιβλίο με ουσιαστικά έναν μόνο πρωταγωνιστή, αλλά μια πλοκή τόσο κινηματογραφική, με τύρες εξελίξεις και ανατροπές, που δύσκολα το αφίνεις κάτω.

Η ώρα του Χόλιγουντ

Φυσικά και το Χόλιγουντ βρίσκεται στον «Ανθρώπο στον Άρη» ένα ιδανικό σενάριο. Γυρίζεται ίδιο ταίνια διά χειρός Ρίντλεϊ Σκοτ παρακαλώ, με πρωταγωνιστή τον Ματ Ντέμον στον ρόλο του Γουάτνι, αλλά και άλλους σταρ όπως η Τζέσικα Τσαστέιν και ο Σον Μπιν (που, δηλαδή δεν πεθάνει και σε αυτό το φιλμ, όπως σε σκεδόν όλα τα προηγούμενα όπου έχει παίξει). Το περιμένουμε, λογικά, κοντά στα Χριστούγεννα.

Μην περιμένετε να διαβάσετε «δύο-οκολή» ή «εξειδικευμένη λογοτεχνία». Το κείμενο είναι απλό, σπρτόζικο, μα καθόλου εξιπνακίστικο: με βασικό όπλο του το κιούμορ, ο Αντί Γουίαρ απευθύνεται προς δύο τους τύπους των αναγνωστών και το πετυχαίνει. Αυτό, άλλωστε, δεν είναι ένα από τα στοιχήματα που θα έπρεπε να βάζει με τον εαυτό του κάθε συγγραφέας:



Andy Weir
ΑΝΘΡΩΠΟΣ
ΣΤΟΝ ΆΡΗ

Μηφ: Κώστας
Χαρβάτης
Εκδ.
Παπαδόπουλος
2014, σελ. 432
Τιμή: 16 ευρώ