

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ
Οι Ελεύθεροι Πολιορκημένοι του Μεσολογγίου

Κείμενο: Φίλιππος Μανδηλαράς
Εικονογράφηση: Ναταλία Καπατσούλια
Διόρθωση: Αντωνία Κιλεσσοπούλου

© 2014, Εκδόσεις Κυριάκος Παπαδόπουλος Α.Ε., Φίλιππος Μανδηλαράς

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Καποδιστρίου 9, 144 52 Μεταμόρφωση Αττικής, τηλ: 210 2816134
e-mail: info@epbooks.gr

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
Μασσαλίας 14, 106 80 Αθήνα, τηλ: 210 3615334

www.epbooks.gr

ISBN 978-960-569-012-0

Η πρώτη μου Ιστορία

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ

Οι Ελεύθεροι Πολιορκημένοι
του Μεσολογγίου

Οκτώβριος 1822-Απρίλιος 1826

Εικονογράφηση
Ναταλία Καπατσούλια




ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Στο Μεσολόγγι ζούσανε πίσω από τα τείχη,
το κλάμα τους σκεπάζανε του πόλεμου οι ήχοι.
Από μικροί συνήθισαν στη στέρηση, στην πείνα,
να βράζουν έμαθαν θαλασσινό νερό και σκίνα.
Κι όταν η ώρα έφτασε να βγουν κρυφά απ' την πόλη,
δεν έσκυψαν, δε δείλιασαν μπροστά στο μαύρο βόλι.

Ποιοι είναι οι ήρωες της ιστορίας μας;



Οι ήρωές μας γεννήθηκαν στο Μεσολόγγι
την εποχή που ανθίζανε ολόγυρα οι λόγγοι.

An illustration of a woman with long dark hair, wearing a white dress with a brown sash, rowing a wooden boat on a river. The background shows a large stone bridge with arches and a green hillside with trees. The water is blue and reflects the bridge.

Τα μάθατε;
Όπου να 'ναι
θα ξεσηκωθεί
το έθνος!

Στη λιμνοθάλασσα βαρκούλες αρμενίζουν,
τα νέα του ξεσηκωμού παντού σκορπίζουν.

A painting of a boat on a lake. In the foreground, a young boy with dark hair and a white shirt sits in a small, dark green boat, looking down. Behind him, a man with a beard and a white robe stands, holding a long wooden pole. The background shows a calm blue lake, a green hillside, and a line of tall, thin trees under a pale sky. Two speech bubbles are present: one above the man and one above the boy.

Τα όπλα μας
πρέπει να
γυαλίσουμε!

Τα τείχη με
κανόνια να
οπλίσουμε!

Την εποχή εκείνη στο Μεσολόγγι ζούσαν τρεις χιλιάδες ψυχές.

Πέρασαν τα χρόνια, ξεσηκωθήκαν οι ραγιάδες*,
να διώξουν θέλησαν ευθύς κάθε λογής αγάδες**.
Όμως αυτοί είχανε στρατό, όπλα βαριά και στόλο,
κι όπου περνούσαν έσπερναν φωτιά, κραυγές και τρόμο.

* Οι μη μουσουλμάνοι υπόδουλοι υπήκοοι
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.

** Τίτλος αξιωματούχου
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.



Έτσι, μετά από μια σημαντική νίκη των Οθωμανών έξω από την Άρτα*...



* Η μάχη του Πέτα (Ιούλιος 1822), όπου ηττήθηκαν οι Έλληνες από τους Οθωμανούς.