

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ
Γεώργιος Καραϊσκάκης

Κείμενο: Φίλιππος Μανδηλαράς
Εικονογράφηση: Ναταλία Καπατσούλια
Διόρθωση: Αντωνία Κιλεσσοπούλου

© 2014, Εκδόσεις Κυριάκος Παπαδόπουλος Α.Ε., Φίλιππος Μανδηλαράς

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Καποδιστρίου 9, 144 52 Μεταμόρφωση Αττικής, τηλ: 210 2816134
e-mail: info@epbooks.gr

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
Μασσαλίας 14, 106 80 Αθήνα, τηλ: 210 3615334

www.epbooks.gr

ISBN 978-960-569-011-3

Η πρώτη μου Ιστορία

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ

Γεώργιος Καραϊσκάκης

1782-1827

Εικονογράφηση
Ναταλία Καπατούλια



ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Απ' των Αγράφων κίνησε τις πιο ψηλές κορφές,
σιγά σιγά κατέκτησε λαγκάδια και πλαγιές.
Τους Τούρκους τούς κυνήγησε με θράσος και με θάρρος,
στους τρόπους μόνο έλεγαν πως μοιάζει με κουρσάρος.
Τον κάναν αρχιστράτηγο, τη Ρούμελη να ελευθερώσει,
μα πριν τη μάχη έπεσε, πριν τον εχθρό κυκλώσει.

Ποιος είναι;





Η γέννησή του μοιάζει με παραμύθι σκοτεινό,
σε μοναστήρι έγινε, πριν τον εσπερινό.
Καλόγρια η μάνα του ήτανε ντυμένη,
με τις καλόγριες της μονής ήτανε μιλημένη.

Κι όσο για τον πατέρα του, ποτέ δεν του 'μελλε να τον γνωρίσει,
κι άμα του τύχαινε, έδερνε όποιον τολμούσε να ρωτήσει.

Παιδιά, παιδιά,
έρχεται ο γιος της
καλόγριας.

Χα χα χα!

Πες μας, παιδί, ποιος
είναι ο πατέρας σου;

Χου χου χου!

Χα χα χα!

Δεν έχω πατέρα εγώ!

Κοιτάξτε το παιδί της καλόγριας,
που δεν έχει και πατέρα!



Ο Καραϊσκάκης μεγάλωσε μέσα σε στέρση μεγάλη,
θελήματα έκανε παντού για μια σταγόνα λάδι.





Οκτώ χρονών σαν έφτασε, έμεινε ορφανός,
να ζήσει μόνος έπρεπε, κι ας ήτανε μικρός!