





Στον πρέσβη της χαράς - Γιώργο
και στο βασιλιά - Μάρκο

Φ.Α.Π.



ΔΩΡΟΒΡΟΧΗ

Εικονογράφηση: Πέτρος Μπουλούμπασης
Διόρθωση: Αντωνία Κιλεσσοπούλου

© 2008, Εκδόσεις Κυριάκος Παπαδόπουλος Α.Ε., Φ. Αλεξοπούλου-Πετράκη

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Καποδιστρίου 9, 144 52 Μεταμόρφωση Απικής
τηλ.: 210 2816134, e-mail: info@epbooks.gr

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ

Μασσαλίας 14, 106 80 Αθήνα, τηλ.: 210 3615334

www.epbooks.gr

ISBN 978-960-412-888-4

ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΕΤΡΑΚΗ

δωροθρόκη



Εικονογράφηση
Πέτρος Μπουλούμπασης

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ



Έχει παντού χιόνια!

Μια παρέα παιδιών περπατάει προς το παρκάκι του σχολείου με γέλια και πειράγματα.

Ξαφνικά, ένα χρωματιστό κουτί -ένα δώρο- προσγειώνεται από το πουθενά στο κεφάλι του Μάρκου: «Μ π α π !».

-Όχου, όχου, το κεφαλάκι μου!

Δεν ήταν τόσο το χτύπημα, όσο το ξάφνιασμα που ένιωσε.

Και να σου βρέθηκε με το κουτί στην αγκαλιά, να τρίβει το πονεμένο του κεφάλι.

Όποιη παρέα κοιτάει προς τα πάνω (γιατί, όπως όλοι ξέρουν, όταν κάτι πέφτει, έρχεται από ψηλά). Τίποτα! Μόνο πυκνά συννεφάκια φορτωμένα χιόνι.







-'Άντε, τυχερέ! Βρέχει δώρα! Πέει γελαστά ο Χρήστος, ο κοπληπότος του Μάρκου,
και πάει να πάρει το «δώρο».

-Όχι, όχι! Άφησέ το, είναι ΔΙΚΟ ΜΟΥ, φωνάζει ο Μάρκος κακότροπα.

Τρίβοντας το πονεμένο του κεφάλι και σφίγγοντας το «δώρο» στην αγκαλιά
του, συνεχίζει το δρόμο του.

Καθώς οι φίλοι του τον παρακολουθούν να απομακρύνεται, γίνονται μάρτυρες
μιας δεύτερης προσγείωσης: «Μ π α π !». Ένα μικρότερο κουτί με
χρωματιστό περιτύλιγμα πέφτει στο πόδι του Μάρκου.

-Όχου, το ποδαράκι μου!!



Όποι ξανακοιτούν τον ουρανό. Μα και πάλι τίποτα. Μόνο μικρά χιονάκια στροβιπλίζονται στον αέρα.

Ο Χρήστος τρέχει να βοηθήσει το φίλο του, απλά ο Μάρκος βουτάει στην αγκαλιά του και αυτό το «δώρο» και φωνάζει πάλι:



-Όχι, όχι, μη! Και αυτό είναι ΔΙΚΟ ΜΟΥ!

-Καλά, εντάξει. Δε σ' το παίρνω! Να βοηθήσω ώθεηλα.

-Δε βλέπουμε κανέναν γύρω, ήρθαν στο κεφάλι και στο πόδι μου. Είναι ΔΙΚΑ ΜΟΥ,
Χρήστο, γκρινιάζει ο Μάρκος και, κουτσαίνοντας, συνεχίζει την πορεία του.





Η υπόλοιπη παρέα, μπερδεμένη, γελάει αμήχανα με το κουτσό του περπάτημα, ώσπου ένα τρίτο χρωματιστό κουτί «Μ π α π!» βρίσκει το Μάρκο, στο χέρι αυτή τη φορά.

-Όχου, το χεράκι μου!! Γκρινιάζει, απλά ταυτόχρονα αγκαλιάζει άπλιτστα και αυτό το «δώρο», αφού με μια γρήγορη ματιά βεβαιώνεται ότι έρχεται από τα σύννεφα.

-Ξέρουμε, ξέρουμε! Είναι ΔΙΚΟ ΣΟΥ, λέει ο Ευθύμης

-το πειραχτήρι της παρέας- και τον προσπερνάει επιδεικτικά. Φαίνεται, ο Άγιος Βασίλης συμπαθεί τους αντιπαθητικούς και προσπαθεί να τους εξοντώσει με «Δωροβροχή»!







Τα υπόλοιπα παιδιά βρίσκουν πολύ αστεία την ιστορία της Δωροβροχής, απλά, ενοχλημένα από την άσχημη συμπεριφορά του Μάρκου, τον αφήνουν μόνο του και τρέχουν να παίξουν.

«Μπαπ!, Μπαπ!, Μπαπ!, Μπαπ!»

Τέσσερα απανωτά «μπαπ» τους κάνουν να στρέψουν τα κεφάλια και να δουν το Μάρκο -καθισμένο καταγής- πλούσιότερο κατά τέσσερα χρωματιστά κουτιά με δώρα, απλά και τέσσερα ακόμα καρουμπαλάκια.







Ο Μάρκος ανοίγει τα χέρια του και αγκαλιάζει όλα τα δώρα,
για να μην του τα πάρουν.

Οι φίλοι του, αγανακτισμένοι, του γυργούν την πλάτη και αρχίζουν
το παιχνίδι.

Αυτός σπικώνεται και, κουτσαίνοντας και φορτωμένος ένα βουνό
δώρα, γυρίζει προς το σπίτι του.

-Δε σας έχω ανάγκη! Έχω τα δώρα ΜΟΥ! φωνάζει κοροϊδευτικά.





Μόλις φτάνει σπίτι, τα πλαισιωμένοι απλά χαρούμενοι,

έχει να αντιμετωπίσει τα ίδια από τα αδέρφια του:

-Τι μας έφερες, Μάρκο; Για να δούμε, για να δούμε! φωνάζουν
με μια φωνή ο Γιώργος και η μικρή Πηνελόπη.

-Είναι ΔΙΚΑ ΜΟΥ, ΟΛΑ! είναι η απότομη απάντησή του.





Το βράδυ τον βρίσκει μόνο στο δωμάτιό του, στριμωγμένο με τα δώρα στο κρεβάτι του. Ούτε να κοιμηθεί δεν έχει χώρο. Η μαμά έρχεται για το φιλί της καπονύχτας. Του το δίνει όρθια, γιατί δε χωράει δίπλα του.

-Μαμά..., μανούλα, πέει παραπονιάρικα, απήθεια σάς είπα για τη Δωροβροχή...

-Ναι, Μάρκο μου, απλά δεν είναι κρίμα, για μερικά δώρα, να μαλώσεις με τους φίλους και τ' αδέρφια σου; Έτσι κι απλιώς, ο Αϊ-Βασίλης ποτέ δεν αφήνει κανέναν παραπονεμένο... Όνειρα γλυκά, καρδιά μου!





Στο μισοσκόταδο του δωματίου του, αναπογίζεται τα πόγια της και τη μέρα του.
Δεν έχει κανένα κέφι να ανοίξει ούτε ένα από τα αναπάντεχα δώρα του.
Ένα δάκρυ που κυλάει στο μάγουλό του -αστραφτερό σαν αστεράκι- τον
ξαφνιάζει και τον κάνει να σπικωθεί και να πάει στο παράθυρό του: να δει το
φεγγάρι για παρηγοριά! Μα τι βλέπει στον κήπο;
Ένα μικρό ελαφάκι τρέχει ανάμεσα στους χιονισμένους θάμνους, σαν κάτι να
ψάχνει! Το ελαφάκι δείχνει ποδύ ανήσυχο...
Το παιδάκι ανοίγει σιγά σιγά το παράθυρο.





-Ψιτ, επιαφάκι! Ψιτ! Σε σένα το πέω! φωνάζει δειπλά.

Το επιαφάκι έρχεται κοντά και κάτι αστραφτουπίζει και στο δικό του μαγουπλάκι. Κι άλλο δακρυάκι-αστεράκι!

-Γεια σου, παιδάκι. Μήπως είδες κάτι δωράκια; (Μην ξεχνάμε πως είναι μια μαγική χριστουγεννιάτικη νύχτα και όλα μπορούν να συμβούν.)



-Δωράκια; Σε χρωματιστά κουτιά;
-Ναι, ναι! Και με φιόγκους...
-Βαριά βαριά;
-Ναι, ναι! Και «κουδουνιστά» αν τα κουνήσεις...
-Και να είναι επτά;
-Ναι, ναι! Επτά συνοδικά... Μα πού το ξέρεις; ρωτάει το ελαφάκι.
-Εγώ πού το ξέρω ή εσύ τι τα ψάχνεις; ανταπαντάει ο Μάρκος.
-Πες μου εσύ πρώτα, για να σου πω, πέει πεισματικά το ελαφάκι, και ο Μάρκος -που
έχει εντυπωσιαστεί από το πολυπλογάδικο ελαφάκι- ανοίγει με μια κίνηση την κουρτίνα
του παραθύρου του διάπλατα και δείχνει με το δάχτυλό του το βουναπλάκι με τα δώρα
στο κρεβάτι του: Να!

Το ελαφάκι ενθουσιάζεται –vai, είναι αυτά που ψάχνει– και χοροπιδάει χαρούμενο.

–Σ' ευχαριστώ, ΦΙΛΕ ΜΟΥ, που τα πρόσεχες! Με έσωσες! Θα σου χρωστάω πάντα χάρη γι' αυτό!

Η λέξη ΦΙΛΕ γηγκαίνει αμέσως την καρδούλα του Μάρκου.





-Έλα! Βοήθησέ με να τα βάλω στο σακούλι μου, για να τα επιστρέψω στο έλκηθρο του Αϊ-Βασίλη πριν με πάρουν μυρωδιά. Προσπάθησα να χωθώ κρυφά στο έλκηθρο -ξέρεις, ο μπαμπάς μου είναι ο πρώτος μεγάλος τάρανδος από αριστερά-, για να πάω μαζί τους, και με τα ποδαράκια μου έσπρωξα τα δώρα έξω... και «μ π α π» πέσαν στη γη...

-Ναι, έλα να σε βοηθήσω να τα πάρεις. Πάρ' τα ΟΛΑ, φίλε μου. Δεν τα χρειάζομαι καθόλου. Μόνο... να! Μη χαθείς. Να ξανάρθεις να με δεις. Θα σε περιμένω... Καπό σου ταξίδι!

... και τα δύο δάκρυα έγιναν δυο λαμπερά αστεράκια ψηλά στον ουρανό και φωτίζουν την όμορφη νύχτα που μοιράζει τα δώρα του ο Αϊ-Βασίλης...



Φραντζέσκα Αλεξοπούλου-Πετράκη

Σπούδασε Σκηνογραφία-Ένδυματολογία και είναι απόφοιτος του τμήματος Παιδαγωγών-Νηπιαγωγών. Το πρώτο της εικονογραφημένο παιδικό βιβλίο *Φίλοι; Φως-Φανάρι!* τιμήθηκε με το βραβείο Πηνελόπης Μαξίμου από τον Κύκλο του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου (2006) και το Κρατικό Βραβείο Εικονογράφησης 2006 (εικονογράφος: Μαρία Τζαμπούρα). Το δεύτερό της βιβλίο *Θέλω να γίνω ήρωας!* ήταν ένα από τα εννιά παιδικά βιβλία της short list των βραβείων του λογοτεχνικού περιοδικού *Διαβάζω*. Κατοικεί στην Πεύκη με το σύζυγό της και τους δύο γιους τους και αγαπά να ασχολείται με την Ικεμπάνα.

Πέτρος Μπουλούμπασης

Σπούδασε Γραφιστική στο ΤΕΙ Αθήνας. Παρακολούθησε από μικρή ηλικία μαθήματα ζωγραφικής, με δάσκαλο το ζωγράφο Γιάννη Αδαμάκη. Έχει τιμηθεί με έπαινο εικονογράφησης στα ΕΒΓΕ 2007, καθώς και με το Κρατικό Βραβείο Εικονογράφησης 2007. Διδάσκει γραφιστική σε ιδιωτικά ΙΕΚ. Μαζί με τη Σοφία Τουλιάτου αποτελούν τη δημιουργική ομάδα magikpencil. Στον ελεύθερό του χρόνο τού αρέσει να κάνει ό,τι περίπου και στο «μη ελεύθερο»!

