

Στα « παραμύθια του Σαββάτου » η Ελένη Μπετεινάκη προτείνει, παρουσιάζει και σχολιάζει βιβλία για παιδιά...

1/03/2014



Γράφει η **Ελένη Μπετεινάκη**

Οι καλές και οι κακές μάγισσες, Αντώνης Παπαθεοδούλου, εκδ. Παπαδόπουλος

Οι καλές και οι κακές μάγισσες είναι ένα ακόμα βιβλίο του Αντώνη Παπαθεοδούλου γεμάτο κρυστάλλινες γυάλες, μαγικά φίλτρα, ξόρκια και αστείες ρίμες και γράφτηκε όπως λέει και ο ίδιος για να μάθουμε να αντιμετωπίζουμε τα πράγματα διαφορετικά και τους λογής λογής κακούς ή απλά να σκάμε στα γέλια. Μια ακόμα υπέροχη ιστορία σαν τους καλούς και κακούς πειρατές ή σαν του καλούς και κακούς ιππότες που αν την διαβάσετε σίγουρα θα γελάσετε κι αν την διαβάσετε στα παιδιά σας τότε ίσως και η δική τους φαντασία ξεπεράσει τα όρια της... Και μιας κι είναι ακόμα απόκριες ίσως να το παίξουν και σαν παιχνίδι, να γίνει θέμα για μια ομάδα και αν ανταλλάξουν έξυπνες ατάκες και λόγια και ίσως να βρουν και λύσεις που δεν περιμένουν. Χρειάζεται φαντασία και χιούμορ γιατί μπορεί οι μάγισσες αντί να ετοιμάζουν ξόρκια για το πώς να φυτεύεις μαύρες κατάρες να ανακαλύψουν τον τρόπο να φυτεύουν χωρίς σπόρο αγκινάρες και αντί με τις μαγικές τους λέξεις να γεμίζει ο κόσμος καφέ βατράχια, να φυτρώνουν παντού μικρά και πολύχρωμα λουλούδια και ανθάκια.

Και αντί να προσπαθούν οι « κακές μάγισσες » να μαγέψουν τις καλές μπορεί στο τέλος να γίνουν φίλες και όλες μαζί να φτιάχνουν ξόρκια για να τις αγαπάνε τα παιδιά και οι μεγάλοι και να καταλήγουν να τρώνε μόνο τούρτα με κεράσι ...

Αστέρευτο το ταλέντο του Αντώνη Παπαθεοδούλου και με μοναδική σύνθεση στα παραμύθια του που αγαπούν τόσο τα μικρά παιδιά. Όσο για την Ίρις Σαμαρτζή, αγαπημένη εικονογράφος που ξέρει καλά να ζωντανεύει τους χαρακτήρες των βιβλίων και να γεμίζει με χρώματα κι εικόνες την φαντασία μας.

<http://www.cretalive.gr/culture/view/ta-paramuthia-tou-sabbatou17/146103%20-%201/03/14>