

Τα αληθινά δώρα του Αϊ Βασίλη

04/01/17

Παραμονές Χριστουγέννων και στη μακρινή χώρα που ζει ο Αϊ Βασίλης με τα ξωτικά, κάτι περίεργο συμβαίνει... Τίποτα δε βρίσκεται στη θέση του! Φασαρία, λιποθυμία, χαμός, τα μπαλάκια στήνουν χορό, τα μωρό καγκουρό κλαίνε, οι δεινόσαυροι δαγκώνουν τις ουρές τους... Τόσα και άλλα τόσα πολλά τρελά και παλαβά, γιατί συμβαίνουν άραγε; Υπάρχει λόγος και σοβαρός!

ΧΑΘΗΚΕ ο Αϊ Βασίλης ξαφνικά. Μήπως κρύφτηκε; Και αν ναι, γιατί; Μήπως τον έχουν απαγάγει για να ζητήσουν λύτρα; Μα ποιος θα ζητούσε λύτρα για Άγιο άνθρωπο; Μήπως βρίσκεται σε κάποιο από τα σαράντα κότερά του και χαίρεται τα πλούτη του; Μα τα πλούτη του Αγίου είναι όλα μες στην καρδιά! Μήπως του ήρθε καμιά ζάλη, έπεσε και χτύπησε; Μα είναι αθάνατος κι έχει τέλεια υγεία!

Και κάπου εδώ έρχεται η πυροσβεστική και η Αγιονομία, πράκτορες, πολεμιστές, αστυνομικοί, σπουδαίοι κυνηγοί, σκυλάκια ιχνηλάτες, ο πράκτορες Σβινγκ Σβουνγκ πάνω στην αστραπή, ... ανακαλύπτουν ότι ο Άγιος Βασίλης βρίσκεται σε μια σπηλιά μικρή κι αόρατη. Έχει απομονωθεί γιατί θέλει να σκεφτεί και μονολογεί: «Σήμερα η καρδιά μου είναι λυπημένη. Έφτασαν Χριστούγεννα, μια μέρα μόνο μένει. Τα δώρα μου δε φτάνουν για όλα τα παιδιά. Αλλού υπάρχει πόλεμος, αλλού βρίσκω κλειστά, αλλού δεν προλαβαίνω και χάνω τη σειρά».

Και η λύση θα βρεθεί, από ένα ποντίκι παρδαλό, που ήταν από εκεί περαστικό... Προτείνει στον Άγιο Βασίλη να ζητήσει βοήθεια από τα παιδιά. «Δώρα θα μοιράσουμε αγάπη και ευχές, κουβέρτες να ζεστάνουμε τις σκληρές καρδιές».

Τι θα κάνει τελικά ο Αϊ Βασίλης; Γιατί θα αλλάξει μορφή; Τι ρόλο θα παίξει ο αέρας, η δυνατή βροχή, η μουσική, το ψωμί, το χαμόγελο, η σιωπή, η αστραπή; Γιατί τα φετινά δώρα θα είναι διαφορετικά και αυτό θα τα κάνει να είναι παντοτινά;

Μια ξεχωριστή χριστουγεννιάτικη ιστορία για τους μικρούς αναγνώστες, είναι το βιβλίο της Στέλλας Μιχαηλίδου «Τα αληθινά δώρα του Αϊ- Βασίλη, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος σε εικόνες της Μυρτώς Δεληβορία.

Ένα έμμετρο παραμύθι, με χιουμοριστικές ατάκες, ομοιοκαταληξίες, χωρίς στερεότυπα και κλισέ, ευκολοδιάβαστο και κατανοητό για παιδιά από πέντε ετών και πάνω. Με όλα αυτά και με τη βοήθεια των ηρώων που χρησιμοποιεί, οικείες και αγαπημένες μορφές προς τους μικρούς μας φίλους, καταφέρνει η συγγραφέας να περάσει τα μηνύματα που θέλει. Μηνύματα αγάπη, ανθρωπιάς, ευτυχίας, προβληματισμούς, αξίες, ιδανικά, κοινωνικά προβλήματα της εποχής...

Τις μέρες των γιορτών όλα τα παιδιά ζητούν δώρα, δε χορταίνουν με τίποτα, τα πιάνει απληστία... όμως φέτος ο Αϊ Βασίλης της Στέλλας Μιχαηλίδου θα μοιράσει δώρα αληθινά, απλά, γεμάτα αγάπη, δοσμένα μέσα από την καρδιά, δώρα που ο καθένας έχει

πραγματικά ανάγκη!

Όσο για τις εικόνες της Μυρτώς Δεληβοριά... χρώματα ζωντανά, φωτεινά, χιουμοριστικές καρικατούρες που αγκαλιάζουν το κείμενο, ζωντανεύοντας το, δίνοντας τη δυνατότητα στο μικρό αναγνώστη να κάνει «βουτιά» μέσα στο βιβλίο και να ζήσει την κάθε σκηνή.

<http://www.bookia.gr/index.php?action=book&bookid=213454&booklabel=%CE%A4%CE%B1%20%CE%B1%CE%BB%CE%B7%CE%B8%CE%B9%CE%BD%CE%AC%20%CE%B4%CF%8E%CF%81%CE%B1%20%CF%84%CE%BF%CF%85%20%CE%91%CF%8A%20%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BB%CE%B7&viewmode=reviews>