



# Απ' το διαδίκτυο στα βιβλιοπωλεία

Πριν από δύο μήνα χρόνια περίπου έκανε την εμφάνισή της στο ελληνικό Facebook μία σελίδα με το όνομα Αρσέν. Αφορούσε ένα οκυλάκι, ράτσας παγκ, που έλαβε τότε μόλις αποκτήσει δημιουργάροφας από τη Θεσσαλονίκικη Κίκη Τσιλιγρίδην και ο επίσης Θεσσαλονίκιος συγγραφέας Κυριάκος Αθανασάδης. Για μία σερά από λόγους, μεταξύ των οποίων φιγουράρει ίως πρώτος - πρώτος η φανερή απέχεια των δημιουργών της προς τον διδακτικό και την πολιτική ευπέπεια, πολὺ γρήγορα έγινε ξαιρετικά δημοφιλής, για να φτάσει στο σημείο σημερα να έχει πάνω από 10.000 φίλους πολλοί από τους οποίους είναι πραγματικά φανατικοί και μόνιμοι θαμώνες της, όπως ένυκλα μπορεί να διαπιστώσει κανείς.

Στη σελίδα, που ανανεώνεται καθημερινά με φωτογραφίες του Αρσέν και της αδελφής του, της Φαντομάς (που είναι μία γάτα), παρακολουθούμε τις περιπέτειές τους, φανταστικές και μη, και τις απόψεις τους για τον κόσμο, ή απλώς την γκρίνια και τα παρόντα του κυρίως πρωταγωνιστή της. Ταυτόχρονα, κάτια από κάθε ανάρτηση διεξάγεται καθημερινά ένας «πόλεμος» σχολίων, κυρίως μεταξύ των υποστηρικτών του Αρσέν και των ορκισμένων φίλων της Φαντομάς. Η πίεση των φαν της σελίδας για ακόμη περισσότερες φωτογραφίες, αυτοαναφορικά σχόλια, χιουμοριστικές στάκες και ολόγκαν, αλλά και έμμεσο σχολιασμό της επικαιρότητας, ήταν μεγάλη σχέδον εξαρχής, και ακριβώς αυτή η πίεση του κοινού ήταν που ώθησε τους δημιουργούς της σελίδας να ξεκινήσουν μία σειρά παιδικών βιβλίων, που μόλις έκανε την παρθενική της εμφάνιση στα βιβλιοπωλεία. Ο πρώτος τόμος της σειράς, «Το μυστήριο του εξαφανισμένου παπαγάλου» (Έκδοσεις Παπαδόπουλος), είναι λοιπόν ένα παιδικό «αστυνομικό» βιβλίο, στο οποίο πρωταγωνιστούν μόνο ζωάκια: σκύλοι, γάτες, ποντικιά - και ένα γκουουάνα. Με την ωραία, ακριβόλογη, συγνά σινεφιδιαστικά αιχμήρη αλλά πάντα ενδιαφέρουσα εικονογράφηση της ξαιρετικά έμπειρης Ναταλίας Καπατσούλια, οι δύο μικροί «ντετέκτιβ» καλούνται πλέον να λύουν αστυνομικού τύπου μυστήρια και να επαναφέρουν τη διασαλεύσισα τάξη στη γειτονά τους.

Γραμμένο με χιούμορ και με το γνωστό ειρωνικό ύφος του Αρσέν, το μικροκοπικό αυτού γαργαντούα (ενός οκυλάκου χαρτωμένα εγωπαθούς και με πολύ μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του - αλλά και με ανεπτυγμένο το σιθήμα της δικαιούσης μέσα του), το βιβλίο έγινε ήδη ξεχωριστό από την πρόσφατη παραγωγή, όπως φαίνεται τόσο στα βιβλιοπωλεία όσο και στην ίδια τη σελίδα των δύο αδελφών ντετέκτιβ, που έχει κατακλυστεί από φωτογραφίες των φίλων της, στις οποίες απαθανατίζονται, οι ίδιοι ή τα κατοικιδιά τους, κρατώντας το πρώτο βιβλίο στα χέρια τους — ή στα πόδια τους. Η σειρά θα συνεχιστεί με τον δεύτερο τόμο της (τίτλος: «Το μυστήριο με τα στοιχειωμένα τυράκια»: μία νουάρ ιστορία φαντασμάτων, όπως μαθήνουμε) τον Φεβρουάριο. Και έπειτα συνέχεια. Ήταν ένα spin-off που δεν ξέραμε ότι ήταν απαραίτητο. Άλλα που εντέλει ήταν. Γ' αυτό και έγινε γρήγορα, και δίκαια, μπεστ-σέλερ.



**Κίκη Τσιλιγρίδης & Κυριάκος Αθανασιάδης**  
Το μυστήριο του  
εξαφανισμένου  
παπαγάλου  
Σειρά: Γραφείο  
Ιδιωτικότατων Ερευνών  
ΑΡΣΕΝ & ΦΑΝΤΟΜΑ  
Εικονογράφηση:  
Ναταλία Καπατσούλια  
Εκδότει:  
Παπαδόπουλος  
Σελ.: 96