



Σταμάτης Κριμιζής Γρηγόρης Παττακός

Ο καταξιωμένος
ερευνητής, διαστημικός
επιστήμονας και
ακαδημαϊκός σε μια σπάνια
και αναπάτεκπη συνάντηση
επί ελληνικού εδάφους
με τον ανερχόμενο
στις ΗΠΑ καρδιοχειρουργό.

Μεγαλουργώντας in USA

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟΝ Θανάση Θ. Νιάρχο
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Ανδρέας Σιμόπουλος

► ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΡΙΜΙΖΗΣ – ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΠΑΤΤΑΚΟΣ

Yπάρχουν πολλών ειδών συνεντεύξεις και συνομιλίες, είτε γίνονται με καλλιτέχνες και συγγραφείς είτε με επιστήμονες και πολιτικούς.

Αλλοτε οι συμπάθειες ανάμεσα στους συνιδητές, δύον αφορά τα ενδιαφέροντά τους και τη σιαδιόρμια τους, είναι πάies και ανώδυνες, άλλοτε έντονες και «οδυνέρες». Αν χαρόμαστε για τη σημερινή συνομιλία με τον Σταμάτη Κριμιζή, διασπορικό επιστήμονα, πρωτόπορο ερευνητή, με πειράματα στα σπουδαιότερα διασπορικά προγράμματα των ΗΠΑ, και τον εξαρέτο νέο καρδιοχειρουργό Γρηγόρη Παττακό, είναι γιατί μια διαμονή 61 χρόνων για τον πρώτο και 28 χρόνων για τον δεύτερο στις ΗΠΑ τούς δίνει την ευχέρεια να μιλήσουν ζωντανά και χωρίς να μασάνε τα λόγια τους για όσα σπάνια συζητούνται σε σχέση με τη ζωή και την επιστημονική εξέλιξη σήμερα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Κύριε Κριμιζή, πόσα χρόνια ζείτε στις ΗΠΑ;

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΡΙΜΙΖΗΣ: «Στις 17 Νοεμβρίου συμπληρώθηκαν εξίντια ένα χρόνια που ζω στην Αμερική, μια σημαντική πημερομνία για την Ελλάδα. Εφυγα από εδώ μόλις τελείωσα το Γυμνάσιο, η ενηλικώστι μου επιστημονικά έγινε στις ΗΠΑ».

Πώς εξηγείται, κατά τη γνώμη σας, το γεγονός ότι, με έναν ιστορικό χρόνο πολὺ μικρότερο σε σχέση με τον αντίστοιχο της Ευρώπης, η Αμερική προηγείται επιστημονικά με έναν εντυπωσιακό, θα έλεγε κανείς, τρόπο;

ΣΤ. ΚΡ.: «Πρώτα-πρώτα, επειδή δεν είναι μια παραδοσιακή κοινωνία. Δεν έχει τις ταξικές δυσκολίες που υπήρχαν και θα έλεγα ότι συνεχίζουν να υπάρχουν στην Ευρώπη. Δεύτερον, οι ποι τολμηροί άνθρωποι, ανήσυχοι είτε για πνευματικούς είτε για οικονομικούς λόγους, έφυγαν από την Ευρώπη και πήγαν στην Αμερική. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλοί αμερικανοί νομπλίστες είχαν γεννηθεί στην Ευρώπη, η καριέρα τους όμως άνθησε στις Ηνωμένες Πολιτείες γιατί το σύστημα είναι απολύτως αειοκρατικό. Δεν υπάρχει η παράδοση ότι αυτός είναι γιος του τάδε ή του δείνα, τούχει απολύτως το ί ξέρεις, όχι το ποιον ξέρεις. Επομένως οι άνθρωποι που πάνε στην Αμερική με ταλέντο, με όρεξη και με φιλοδοξία ανθύπουν. Το σύστημα τους προωθεί. Οταν έχεις έναν καθηγητή, έναν μέντορα, δεν είναι ανταγωνιστικός, δεν σε βλέπει ως έναν πιθανό αντίπαλο, ούτε

**«ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ
ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΥΤΩΣ
ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΚΟ. ΔΕΝ
ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ
ΟΤΙ ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ
ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΤΑΔΕ Ή
ΤΟΥ ΔΕΙΝΑ, ΙΣΧΥΕΙ
ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΤΟ ΤΙ
ΣΕΡΕΙΣ, ΟΧΙ ΤΟ ΠΟΙΟΝ
ΣΕΡΕΙΣ. ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΟΙ
ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΟΥ ΠΑΝΕ
ΕΚΕΙ ΜΕ ΤΑΛΕΝΤΟ,
ΜΕ ΟΡΕΞΗ ΚΑΙ ΜΕ
ΦΙΛΟΔΟΞΙΑ ΑΝΘΟΥΝ.
ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥΣ
ΠΡΟΩΘΕΙ»**

Σταμάτης Κριμιζής

θα προσπαθήσει να σε στρέψει σε κάποια άλλη κατεύθυνση. Και αυτό είναι το βασικό μιας αειοκρατικής κοινωνίας. Βεβαίως και η δομή της κοινωνίας διοικητικά είναι διαφορετική. Το θέμα είναι πώς θα προωθηθούν η επιστήμη και η τεχνολογία, όχι πώς θα τι ελέγουν με γραφειοκρατικά κριτήρια και με κατευθύνσεις εκ των άνω που είναι πάντα άστοχες. Πρόκειται για το σύστημα “αφήστε όλα τα λουλούδια ν’ ανθίσουν” που ο Μάο είχε προκηρύξει για την Κίνα, αλλά αυτό ίσχυε απολύτως στην Αμερική από τη γένεσή της, ενώ στην Κίνα εφαρμόστηκε με καταστρεπτικές συνέπειες».

Για να έρθω σε εօάς, κύριε Παττακέ, με το ένα δεύτερο των χρόνων του Σταμάτη Κριμιζή στην Αμερική, ποια είναι η δική σας εμπειρία σε σχέση με την προηγούμενη ερώτηση;

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΠΑΤΤΑΚΟΣ: «Προσωπικά, δεν θα πω ότι η Ευρώπη είναι πιον σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί σε κάποια θέματα μπορεί να είναι και μπροστά επιστημονικά. Θα συμφωνήσω όμως ότι είναι το απολύτως αειοκρατικό σύστημα που δίνει τις ευκαιρίες στους ανθρώπους, ένα σύστημα που ενδεχομένως να μην υπάρχει σε κάποιες χώρες της Ευρώπης. Όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε για την Αμερική ότι, αν και είναι μια μεγάλη χώρα, δεν είναι πυκνοκατοικημένη σε όλα τα τα σημεία. Δεν είναι παντού μια Νέα Υόρκη. Με αποτέλεσμα – μιλώ βέβαια για την χώρα της ιατρικής – να υπάρχουν πολλές μεγάλες πόλεις χωρίς έναν έστιν καρδιοχειρουργό. Γεγονός που δίνει σε εμάς τους νέους ανθρώπους την ευκαρία να αισθανόμαστε ότι είμαστε κάτι σαν Ροβίνοντες και ότι υπάρχει το περιθώριο να κάνουμε πράγματα σε μέρη όπου μας χρειάζονται πάρα πολύ. Ενώ στο μέρος που είμαστε τώρα και κάνουμε αυτή τη συζήτηση (ο.ο. στο Ιδρυμα B. & M. Θεοχαράκη στη συμβολή Βασ. Σοφίας και Μέρλιν), σε απόσταση ενός ή δύο χιλιομέτρων υπάρχουν δέκα νοσοκομεία και το καθένα διαθέτει κορυφαίους γιατρούς και επιστήμονες. Επομένως μάλλον, δύον αφορά την Αμερική, για ένα τελείως διαφορετικό αισθήμα, σύμφωνα με αυτό που αισθανόμαστε όλοι μας, για το πιο προγειωθεί σε καριέρα σου».

Τι είδους αισθήματα ή σκέψεις σάς δημιουργεί, κύριε Κριμιζή, το γεγονός ότι σε μια χώρα όπως η Αμερική, με τα τεράστια επιστημονικά επιτεύγματα, μάλλον απουσιάζουν η ουμανιστική παράδοση και η κλασική παιδεία της Ευρώπης;



Το νέο βιβλίο του Σταμάτη Κριμιζή «Ταξίδι στην Ηλιακό Σύστημα» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος.



Στις υπηρεσίες του Voyager. Ο Σταμάτης Κριμιζής σε νεότερη πλικά, μπροστά από ομοιόματα του Voyager 1, του μη επανδρωμένου διαστημοπλοίου που εκτοξεύθηκε από τη NASA στις 5 Σεπτεμβρίου 1977. Σήμερα, 40 χρόνια μετά, είναι το πιο απομακρυσμένο από τη Γη αντικείμενο ανθρώπινης κατασκευής και εξακολουθεί να στέλνει πολύτιμα δεδομένα.

ΣΤ. ΚΡ.: «Δεν συμμερίζομαι την άποψη όπου απουσιάζει η κλασική παιδεία από την Αμερική, διότι σε όλα σχεδόν τα πανεπιστήμια υπάρχουν τμήματα Κλασικών Σπουδών. Υπήρχαν και υπάρχουν και δημόσια και ιδιωτικά σχολεία της Μέσης Εκπαίδευσης όπου διδάσκονταν και τα Ελληνικά και Λατινικά. Η δε αρχαία ελληνική γλώσσα πάντα υποχρεωτική ως μάθημα σε ιδιωτικά και σε πολύ καλά δημόσια σχολεία διότι προσθούσε τη μαθηματική πειθαρχία της σκέψης. Έχω συναντήσει πολλούς Αμερικανούς βαθιά καταρτισμένους όσον αφορά την κλασική γραμματεία. Οποις επίστις θα γνωρίζετε ότι οι διάφορες σχολές κλασικών οπουδών στις ΗΠΑ έχουν κάνει πρωτοποριακή δουλεύα σε σχέση με την ελληνική γραμματεία, πολύ περισσότερο από ότι συμβαίνει στην Ευρώπη σήμερα. Βεβαίως στην Ευρώπη οι Γερμανοί έχουν κάνει τεράστια δουλειά στο παρελθόν. Δεν θα έλεγα ποτέ ότι αυτή η εις βάθος δουλειά έχει μεταφρετεύει στην Αμερική, αλλά οπωσδήποτε κάπι πολύ σημα-

νικό συμβαίνει εδώ. Να σκεφτεί κανείς όπι το μεγαλύτερο σε περιεκτικότητα ελληνικόν κειμένον, ο ψηφιακός Θησαυρός της Ελληνικής Γραμματείας, πιστόνεται στην Mariam Mak Ντόναλντ του University of California, Irvine (UCI), άρχισε το 1972, περιέχει κείμενα από τον Ομρό μέχρι το 1453, και συνεχίζεται σήμερα.

Θέλω κυρίως να τονίσω ότι η κλασική παιδεία μπορεί να απουσιάζει από ένα μικρό μέρος της επιστήμης, όπως είναι για παράδειγμα η καρδιοχειρουργική, αλλά η ιντελιγέντσια της χώρας της οφείλει σε μεγάλο βαθμό τη διαμόρφωσή της. Έχω συναντήσει στην καριέρα μου αξιωματικούς του Στρατού, της Αεροπορίας, του Ναυτικού – πολλοί εξ αιώνων είναι κάτοχοι διδακτορικού. Έχουν φοιτήσει και έχουν πάρει μεταπτυχιακό στο MIT ή στο Χάρβαρντ, γνωρίζουν μάλιστα την αρχαία ελληνική σε σημείο που να σου λένε ακέραιες φράσεις και εμείς οι γηγενείς Ελλήνες να μην καταλαβαίνουμε τι ακριβώς μας λένε».

Θα θέλατε, κύριε Παπακέ, να επιμείνετε αναφορικά με τη σχέση της ιατρικής επιστήμης με τις ανθρωποτικές σπουδές;

ΓΡ. Π.: «Ο γιατρός είναι κοινωνικός λεπτούργος. Όπως λένε και στην Αμερική, τα επαγγέλματα χωρίζονται σε δύο είδη: Η παράγει ένα προϊόν ή προσφέρει κάποια υπηρεσία. Και η υπηρεσία που εμείς προσφέρουμε κρίνεται αν στο τέλος της ημέρας ο ασθενής είναι ευτυχισμένος ή έστω ευχαριστημένος με όπι του έχουμε προσφέρει. Δηλαδή, αν ως καρδιοχειρουργός κάνω μια επιτυχημένη για εμένα επέμβαση, αλλά ο ασθενής πόνεσε πολύ μετεγχειρητικά και δεν αισθάνεται ικανοποιημένος, η επέμβαση έχει αποτύχει».

Κάθη ασθενής είναι διαιφορετικός;

ΓΡ. Π.: «Ακριβώς. Χρειάζεται πρώτα από όλα να σκεφτόμαστε ότι δεν προσφέρουμε πάντα το ίδιο σε κάθε άνθρωπο. Επομένως πρέχει να ρωτάμε τον ασθενή τι περιμένει από εμάς να του δώσουμε, γιατί αυτό που μπορεί να είναι το σωστό για εμάς ενδεχομένως →

► ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΡΙΜΙΖΗΣ – ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΠΑΤΤΑΚΟΣ



Με φόντο το Καπιτώλιο. Ο νεαρός Γρηγόρης Παττακός (αριστερά), τελείφορος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Georgetown της Ουάσιγκτον, με τον συνονόματο παππού του (στο κέντρο) και τον πατέρα του, διακεκριμένο καρδιοχειρουργό Στρατή Παττακό (δεξιά).

να μην είναι για τον ίδιο. Τον άνθρωπο δεν τον υπερετείς ως αφρηρημένη έννοια αλλά ως συγκεκριμένη οντότητα, όπως ακριβώς τον έχεις απέναντι σου. Ποιες είναι οι σκέψεις του, ποιες είναι οι αγωνίες του, πώς θα θέλαμε να μας συμπεριφέρθει κάποιος αν ήμασταν εμείς στη θέση του. Αυτά όλα διδάσκονται τώρα στα πανεπιστήμια της Αμερικής, στις ιατρικές σχολές, όσο και αν θα ανέτεινε κανείς ότι ο ανθρωποτικός σπουδές δεν είναι κάπι που διδάσκεται, δηλαδή ότι έχει κανείς τη σχετική ευαισθησία ή δεν την έχει. Πάντως, καλό είναι έστω και να το ακούει μόνο κανείς ότι δεν είμαστε αποκλειστικά της φυσικής, της χημείας, της βιολογίας, αλλά ότι υπάρχει και κάπι άλλο».

Κύριε Κριμιζή, ποια είναι η καθημερινότητα ενός διαστημικού επιστήμονα όπως εσείς, ο οποίος κινείται σε έναν χώρο όχι απλός απρόσιτο, αλλά αδιανότι για οποιονδήποτε άλλον άνθρωπο;

ΣΤ. ΚΡ.: «Σε οποιονδήποτε τομέα και αν εργάζεται κανείς, αργά ή γρήγορα η εργασία του

γίνεται η καθημερινότητά του. Γίνεται δηλαδή μια κανονική εργασία, έστω και αν λεπούργεις σύμφρονα με τις ιδιαίτερες συνθήκες της και προσαρμόζεσαι σε αυτές, όπως άλλωστε συμβαίνει με όλον τον υπόλοιπο κόσμο. Αν, για παράδειγμα, είμαι στο γραφείο και ερευνώ δεδομένα από τον Πλούτωνα ή από το “Voyager” ή κάνω χρήση κάποιου καινούργιου μοντέλου σε σχέση με φαινόμενα που θα τα χαρακτηρίζει κανείς αναπάντεχα και έχει φτάσει το τέλος της ημέρας και μου τηλεφωνίσει η Μαρία και μου πει “επιστρέφοντας πέρνα από το σουπερμάρκετ και φέρε μου ένα κιλό φέτα και τριά γιαούρτια”, δεν θα της απαντήσω “τι είναι αυτά που μου λες τώρα, μη με ενοχλείς”. Για εμένα αυτό που έχει κυρίως σημασία, επειδή ακριβώς αισθάνομαι τυχερός έχοντας επιύχει ό,τι πέτυχα, είναι να μεταφέρω στους νέους και εδώ στην Ελλάδα και στην Αμερική την όποια εμπειρία μου».

Για αυτό και κάθε φορά που έρχεστε εδώ μιλάτε σε λύκεια και σε ανώτερα ιδρύματα;

ΣΤ. ΚΡ.: «Το κάνω για δύο κυρίως λόγους.

Πρώτον, γιατί έχω συνειδηποτοποίησε ότι τα παιδιά είναι απογοητευμένα σε σχέση με το μέλλον τους και ότι αισθάνονται ως κάτι τρομερά δύσκολο το να κατορθώσουν να δημιουργήσουν μια καριέρα. Και, δεύτερον, μια και τα παιδιά είναι το μέλλον της Ελλάδας, για να τους μεταδώσω το μήνυμα πως δύναται έχεις οράμα και δουλέψεις σκληρά, όταν επδιώξεις την αριστεία, διατηρώντας τις αρχές και το ήθος σου, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να επιτύχεις αυτό που ονειρεύεσαι. Ακόμη και να σκεφτείς ένας νέος, ακούγοντάς με, ότι “αφού αυτός που μου μιλάει έβγαλε το Γυμνάσιο της Χίου και πήγε σε σημαντικά πανεπιστήμια του κόσμου, στην Αμερική, και έκανε ό,τι έκανε, άρα υπάρχει ελπίδα και για μένα να τα καταφέρω”.

Η διάχυση της επιστήμης στην πλανητική εξερεύνηση και η συμβολή της στην αποθήκη των γνώσεων, δύσον αφορά συνολικά την ανθρωπότητα, είναι κάτι πολύ σημαντικό, χρειάζεται να γίνεται γνωστό σε όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο. Και τι καλύτερο από το να το επιδιώκεις αυτό σε σχέση με

νέους ανθρώπους; Ειδικά σε αυτή τη χώρα που οι ειδήσεις προβάλλουν συνεχώς τις συνιάξεις και τα επιδόματα, μια ζοφερή καθημερινότητα – σαν να έχει σταματήσει η πρόδοση στον υπόλοιπο κόσμο. Οι άνθρωποι πια παντού ζητάνε κάτι περισσότερο από αυτό που αφορά τους ίδιους».

Κύριε Παππακέ, θα μπορούσε να σχηματιστεί μια πολύτομη ποιητική ανθολογία με ποιήματα που έχουν γραφεί για την καρδιά, όχι ως ένα μια αλλά ως πηγή όλης της αισθητικής ενέργειας του ανθρώπου. Ως καρδιοχειρουργός, τι αισθάνεστε όταν κρατάτε μια καρδιά στα χέρια σας;

Γ.Ρ. Π.: «Μου είναι πολύ ευχάριστη η οκέψη ότι ο κύριος Κριμιζής ασχολείται με ό,τι υπάρχει πιο μακριά χιλιομετρικά από εμάς, ενώ εγώ ασχολούμαι με ό,τι υπάρχει πιο κοντά σε κάθε άνθρωπο, την καρδιά του. Αν θεωρήσουμε μάλιστα το σώμα μας σαν το πλιακό μας σύστημα ή σαν τον γαλαξία μας, πια καρδιά είναι ο πλιός που βρίσκεται στο κέντρο του, ενώ όλα τα άλλα περιστρέφονται γύρω από αυτήν. Για αυτό και η καρδιά θεωρείται η πηγή της αγάπης, γιατί είναι το όργανο που πάλλεται, που κινείται και ξέρουμε ότι χρειάζεται να συνεχίσει να κινείται για να είμαστε στην ζωή. Ενώ μπορούμε να ξεκουράσουμε όλους τους μυς του σώματός μας, πια καρδιά είναι ο μόνος μυς που δεν μπορούμε να ξεκουράσουμε. Και χωρίς να επιμένουμε πολύ στα ιατρικά, η καρδιά είναι η κυριότερη απίτι θανάτου, τουλάχιστον στον δυπικό κόδομο».

Κάνετε τέτοιες σκέψεις στην καθημερινότητά σας;

Γ.Ρ. Π.: «Για να μιλήσουμε απλά, επειδή ο καθένας κάνει μια δουλειά που προσπαθεί να τη φέρει εις πέρας κάθε μέρα, το ίδιο ισχύει και για εμάς τους καρδιοχειρουργούς. Οπως σίγουρα ο κύριος Κριμιζής δεν θα κάθεται να σκέφτεται κάθε μέρα τις χιλιομετρικές αποστάσεις ανάμεσα στους πλανήτες ή πόσο οπουδαία είναι τα επιτεύγματα των διαστημοπλοίων που έχουν αποσταλεί από τη NASA στο Διάστημα. Ετοι κι εμείς κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε σε σχέση με τον άνθρωπο που έχουμε απέναντι μας. Θα ήταν καταστροφικό να θυμόμαστε καν να μας συγκινούσε, πην ώρα του χειρουργείου, όλα αυτά που έχουν γραφεί για την καρδιά εδώ και χιλιάδες χρόνια. Μέσα στο χειρουργείο η καρδιά δεν μπορεί παρέ να είναι ένας μυς, διαφορετικός βέβαια από τους μυς των χεριών και των ποδιών, πάντως ένας μυς. Αν και οι περισσότεροι γιατροί, αν όχι όλοι,

«ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗ Η ΣΚΕΨΗ ΟΤΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΚΡΙΜΙΖΗΣ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ Ο,ΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΙΟ ΜΑΚΡΙΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΑ ΑΠΟ ΕΜΑΣ, ΕΝΩ ΕΓΩ ΑΣΧΟΛΟΥΜΑΙ ΜΕ Ο,ΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΙΟ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΑΝΘΡΩΠΟ, ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ. ΑΝ ΘΕΩΡΗΣΟΥΜΕ ΜΑΛΙΣΤΑ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ ΣΑΝ ΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗ ΣΑΝ ΤΟΝ ΓΑΛΑΞΙΑ ΜΑΣ, Η ΚΑΡΔΙΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΗΛΙΟΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ, ΕΝΩ ΟΛΑ ΤΑ ΆΛΛΑ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ»

Γρηγόρης Παππακός

είμαστε ρομαντικοί άνθρωποι, πι ιδιότητα αυτή πρέπει να παραμένει έξω από το κειρουργείο».

Ακόμη και ένας καλοπροαίρετος άνθρωπος θα παρατρέσε, κύριε Κριμιζή, ότι υπάρχει μια διάσταση ανάμεσα στην πολιτική συνθήκη της Αμερικής και στο επίπεδο της επιπομπού της Εξέλιξης. Πώς εξηγείται τη διαφορά;

Σ.Τ. ΚΡ.: «Οπωσδήποτε αναφέρεστε στις τελευταίες εκλογές. Δυστυχώς, κάθε χώρα φαίνεται ότι αργά ή γρήγορα περνάει μια κρίσιμη παυτόπτης, τουλάχιστον ένα οριούμενο ποσοστό του πληθυσμού της. Και αυτό προφανώς φαίνεται ότι συνέβη και στην Ελλάδα, σε σχέση με την έξαρση του λαϊκισμού που παρατρέψε. Φαίνεται ότι ο κόσμος είπε “να δοκιμάσουμε κάτι διαφορετικό”, ανεξαρτήτως βέβαια της λογικής. Και αυτό συ-

νέβη δυστυχώς – κατά τη γνώμη μου – στην Αμερική στις τελευταίες εκλογές, κάτι βέβαια που δεν συμβαίνει συχνά. Ή μάλλον είναι η πρώτη φορά που βλέπω αυτού του είδους τη διαφοροποίηση, ο κόσμος να έχει πει, ανεξαρτήτως δηλαδή της λογικής των θέσεων του τότε υπουργίου προέδρου, ότι “χρειαζόμαστε κάτι διαφορετικό γιατί έως σήμερα μας έχουν αγνοήσει”.

Και βρέθηκε αυτός ο άνθρωπος που εξέφρασε αυτού του είδους τη γλώσσα, μια γλώσσα καθόλου εποικοδομητική, καθώς ανέσυρε από το παρελθόν διαφέσεις και αντεγκλήσεις ξαναφέροντας τες στο προσκήνιο, ενώ είκαν ως επί το πλείστον ξεπεραστεί. Είναι κάτι πολύ δυσάρεστο, μια δύσκολη περίοδος, αλλά οι θεομοί της χώρας είναι ίδοι ισχυροί, που αντιτέκονται και δεν θα επιτρέψουν κανενός είδους εκτροχιασμό».

Η Αμερική θα ξεπέρασε αυτή την κρίση;
Σ.Τ. ΚΡ.: «Η Αμερική θα ανακάμψει. Υπήρξε άλλοτε πάντα ένα εργαστήρι της δημοκρατίας. Υπάρχει πάντα μια επαναξιολόγηση του κατεστημένου. Και υπάρχει επίσης η δυνατότητα, στο πολιτειακό επίπεδο, για παράδειγμα στην Καλιφόρνια, που είναι κάπως πρωτοποριακή σε πολλά πράγματα, να δοκιμάζουν διαφορετικούς τρόπους έκφρασης της λαϊκής βούλησης».

Η δική σας τοποθέτηση, κύριε Παππακέ;
Γ.Ρ. Π.: «Αν σεβόμαστε τη δημοκρατία, οφείλουμε να σεβόμαστε τα αποτελέσματα των εκλογών, είτε μας αρέσουν είτε όχι. Αν δεν μας αρέσουν, αφού το να μα θέλουμε να έχουμε δημοκρατία είναι κάτι που δεν συπιπέτα, μπορούμε να ασχοληθούμε εμείς οι ίδιοι. Διαφορετικά, είναι ανεπίρεπτο να παραπονείται για κάτι όταν εγώ ο ίδιος δεν διατίθεμαι να μεριμνώ για αυτό. Αν κάτι είναι πραγματικά μεγάλης σημασίας, οφείλω να το φροντίσω ο ίδιος. Γιατί να μην ισχύει το ίδιο για τον καθένα μας όσον αφορά την πολιτική; Δεν εννοώ ότι ο κάθε πολίτης μπορεί να γίνει πρωθυπουργός, εννοώ ότι μπορεί να ασχοληθεί κανένας με την πολιτική που λέει χαρακτηριστικά ότι “την την που πληρώνει ο σκεπτόμενος άνθρωπος ο οποίος δεν ασχολείται με την πολιτική”. Ή, για να θυμηθύμημε τον Τζον Φ. Κένεντη: “Να μη σκεφτόμαστε μόνο τι μπορεί να κάνει η πατρίδα για εμάς, να σκεφτόμαστε τι μπορούμε να κάνουμε εμείς για την πατρίδα μας”». ●