

Στρουμφοχωριό

Ελάτε να σας ξεναγήσουμε στο στρουμφοχωριό μας

Διαβάσαμε το “Ο λύκος Ζαχαρίας φοβάται τη σκιά του”

03/01/17

*Ο μικρός λύκος Ζαχαρίας όλα τα φοβόταν...ακόμα και τη σκιά του!
Μια μέρα οι γονείς του τον ενθάρρυναν να φύγει από το σπίτι κι έτσι ξεκίνησε για το άγνωστο.*

Θα φτάσει άραγε στο τέλος αυτού του δρόμου που είναι γεμάτος παγίδες;

Θα βρει φίλους που να τον δέχονται όπως είναι;

Τα βάσανα του καημένου του λύκου δεν έχουν τελειώσει ακόμα!

Το παιδικό βιβλίο “Ο λύκος Ζαχαρίας φοβάται τη σκιά του” της Orianne Lallemand σε εικονογράφηση της Eleonore Thuillier σε μετάφραση της Χρύσας Φραγκιαδάκη κυκλοφορεί από τις [Εκδόσεις Παπαδόπουλος](#) και προσεγγίζει με χιούμορ θέματα όπως το φόβο, την περιπέτεια και τη φιλία.

Ο καημένος Ζαχαρίας , ως λύκος, έπρεπε να φαντάζει ατρόμητος και να μην φοβάται τίποτα.

Αντιθέτως, μάλιστα, λόγω της φύσης του θα έπρεπε να φοβίζεται εκείνος.

Όμως φοβάται υπερβολικά. Ακόμη και τη σκιά του!

Μέσα από την περιπέτεια της ιστορίας, ξεπερνά το φόβο του αντιμετωπίζοντας τον, δημιουργώντας νέες φιλίες και συνειδητοποιώντας, ότι δεν είναι ο μόνος λύκος που φοβάται.

Όταν μοιραζόμαστε τους φόβους μας, τις περισσότερες φορές τους εξαφανίζουμε εξαλείφοντας μαζί και τις ανασφάλειες μας.

Το “Ο λύκος Ζαχαρίας φοβάται τη σκιά του” είναι ένα πολύ γλυκό παιδικό βιβλίο, που μπορεί να αποτελέσει αφορμή για συζητήσεις και ένα εργαλείο για να στηρίξουμε τους συνήθεις φόβους των παιδιών.

http://stroumfakiaxorio.blogspot.gr/2017/01/blog-post_10.html