

## Ο Κωνσταντίνος Μποστάκης με τα δικά του λόγια

Το βιβλίο «Ο Κωνσταντίνος Μποστάκης με τα δικά του λόγια» του Άλεξ Παπαχελά βασίζεται στις προσωπικές συνεντεύξεις που ο Κωνσταντίνος Μποστάκης παραχώρησε στον Παπαχελά επί μια δεκαετία και στις οποίες μίλησε ανοιχτά για όλους και για όλα. Αναφέρεται με αποκαλυπτικό τρόπο στα δραματικά γεγονότα της Αποστολίας του 1965, στην τρικυμιώδη σχέση του με τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, στον ανταγωνισμό με τον Ανδρέα Παπανδρέου. Στις συνεντεύξεις ο Κωνσταντίνος Μποστάκης περιγράφει πώς ήρθε αντιμέτωπος με τον εκδότη Δημήτρη Λαμπράκη, επειδή ήταν συμφοιτητής και πολύ συνδεδεμένος με τον ανταγωνιστή του τελευταίου, εκδότη της εφημερίδας «Έλευθερία», Πάνο Κόκκα. «Ήμουν βενιζελικός, φιλελεύθερος. Νέος όταν εξελέγην, αντιστασιακός, δύο φορές δικασμένος σε θάνατο, αριστούχος, με όλους τους τίτλους. Ο Λαμπράκης με φώναξε τότε στην Εδουάρδου Λω, όπου ήταν το γραφείο του, και μου είπε: «Παιδί μου, είμαι της οικογένειας, ό,τι θέλεις από μένα να σε βοηθήσω. Όμως υπό έναν όρο, ότι θα κόψεις τις σχέσεις σου με τον Πάνο Κόκκα». Εγώ του απάντησα: «Κύριε Λαμπράκη, εγώ τον Κόκκα δεν τον διάλεξα τώρα, τον είχα φίλο από το πανεπιστήμιο

και εγώ τους φίλους μου δεν τους εγκαταλείπω». Και από τότε διεκόπησαν οι σχέσεις μου με τον Λαμπράκη... Ήταν θέμα προσωπικής αξιοπρέπειας. Εγώ δεν το συζήτησα ούτε ένα λεπτό. Τι μ' ένοιαζε ο Λαμπράκης... Δεν είχε μεν ύφος αφεντικού, αλλά μου είπε “θα έχεις τα πάντα υπ’ αυτόν τον όρο, αλλιώς δεν θα έχεις τίποτε”. Δεν συμμορφώθηκα και έγινε εχθρός μου ο Λαμπράκης. Δεν ήταν μικρό πράγμα να ’χω εχθρό τον Λαμπράκη όλα αυτά τα χρόνια. Και ο Λαμπράκης ήταν εμπαθής, δηλαδή υποστήριζε όποιον επέλεγε, ήταν επίφοβος αντίπαλος, αλλά και καλός

φίλος, υποστήριζε τους φίλους του[...]. Το φαινόμενο το δικό μου όμως, που ήλθα σε ανοιχτή ρήξη με τον Λαμπράκη, δεν νοιμίζω να το έχει επαναλάβει κανείς ποτέ στην Ιστορία...».

Σε άλλο απόσπασμα αναφέρεται: «Α, δύο φορές τού το έχω θυμίσει του Λαμπράκη. Του έχω θυμίσει ότι την περίοδο της γερμανικής κατοχής συντλάγη με τον Goering, συνέστησε εταιρεία μαζί του και έβγαλε από κοινού την εφημερίδα. Δεν είχα ποτέ δυσκολία να το πω. Βέβαια τώρα έχω πάψει να το θυμάμαι».

(Ο «Τόμος Α': 1942-1974», κυκλοφορεί στις 7 Νοεμβρίου και ο «Τόμος Β': 1975-2016», το 2018).

