

Γιόχαν Νόρμπεργκ: Ο κόσμος μας είναι καλύτερος απ' ό, τι ήταν

Ενας Σουηδός πρώην αναρχικός καταδέιτη συγγραφέας οποίος έζησε στην Αφρική, μετέβη σε αναρχικό και λαϊκότερο μορφωμένη και λιγότερο βίαιη. Ένων πριν από 17 χρόνια το κίνημα κατά της παγκοσμιοποίησης γράψει, ένας Σουηδός «αριστερο-αναρχικός», κατά διλλογία του-έγραψε ένα βιβλίο υπέρ της παγκοσμιοποίησης, στο οποίο εξαγούεις πώς η τελευταία συνιστώσας ένα τεράστιο βήμα πρόδροτο το οποίο δρός ιδινές συνθήσεις, παραδόσεις, και τοπικά συμφέροντα και πολιτικές επιδιώξεις. «Το φέμα και την καταπορφολογία που διαδίδουν οι εκδροί της παγκοσμιοποίησης είναι το κόριτρο εργαλεία για τη διάδοση του φόβου, του οποίου κάποιοι αυτοδίδακτοι «επιτίθεσ» σε λορκίζουν και θα πολεμούν». Αυτά μας έλεγε τότε ο 26χρονος Γιόχαν Νόρμπεργκ, που είχε επίσης προσχώρησε στο σουηδικό think-tank Timbro το οποίο ασχολείται με την πρόσθια της επικεφαλαιακότητας και της ελευθερίας της σκέψης.

Άλλα χρόνα αργότερα, ο 43χρονος σήμερα ιστορικός της οικονομίας, συγγραφέας και συνεργάτης του Ινστιτούτου Cato στις ΗΠΑ, είναι πολύ ενοχλημένος από την αντιμεταποιητική ρητορεία και την άνοδο του λαϊκισμού, φαντάζεια που επίσης καλλιεργούν τον φόβο και ενισχύουν κατεπικαμένα συμφέροντα και εξεπρασμένες πολιτικές εξουσίες.

Στο πλαίσιο αυτό, το νέο βιβλίο του, με τίτλο «Πρόδρος, δέκα λόγοι να βλέπουμε το μέλλον» (εκδόσεις Οπτινώρλ), είναι πιά εξαιρετική συνηγορία κατά της αντιμεταποιητικής προφοράς και την άνοδο του λαϊκισμού, φαντάζεια που επίσης καλλιεργούν τον φόβο και ενισχύουν κατεπικαμένα συμφέροντα και εξεπρασμένες πολιτικές εξουσίες.

«Η αγορά της καταπροσφοράς μας είναι ο Γιόχαν Νόρμπεργκ της διαδικτυακής επαφής που είσαιμε μαζί του, «έναν από πολλές πλευρές εξαιρετικά αποδοτική. Παρακατά της Δύσης, οικολογική καταστροφή, πυρηνικός όλεος, τεκνολογική δικτατορία και, βεβαίως, ο νεοφύλετερος φρότος, είναι μερικά από τα κλιούς της εποχής μας. Όμως, σε μακροπρόθεσμο βάσο, δύο αυτοί οι προφήτες της κατωτοφοΐας θα γελούντωσθων. Η ιστορία είναι εκατό και στις περιοδικές περιπτώσεις είναι αποστολική.

Θυράστε την περίφημη λέξη της Ρόμπης που το 1974 μας έδειγε ότι το 2004 την ανθρωπότητα δεν θα έχει τρόχιμα και κάποιες πράτες όλες. Οι ιδρυτικές της προβλέψεις επίσης ότι το 2004 το βαρέλι του πετρέλαιου θα κόστιζε περί τα 500 δολάρια και σε εκ τούτου βιώσαντες θα κατέρρεαν.

Τιπώντας από αυτά δεν ουδεμία και οπήρα, οπλικού, η τηλεοπτικού του 1974. Όσο για τα τρόχιμα, η παραγωγή τους πενταπλασιάστηκε και έπιασε μερικούν και τρέφονται 2 δισεκατομμύρια φυσίκης που μέσα σε σφράτα χρόνια ήδην να προστεθούν στον πληπλυμό του πλανήτη μας. Υπενθυμίζει ότι όταν ο πληπλυμός της Γης πίση περί τα 4 δισεκατομμύρια, η πείνη θέριζε και κάπου

500 εκατομμύρια άνθρωποι πέθαναν από αυτήν. Ο αριθμός από σήμερα είναι ζημιά αν αντιπροσωπεύει 56 εκατομμύρια, κατά κύριο λόγο στην Αφρική. Υπέροχη βέβαια το πρόβλημα του υπονομιόμενο, δύος και αυτό έχει μεταβεί θεαματικά τα τραγιά τελευταία χρόνια.

Την ίδια περίοδο, όποιος δεσμεύουν τα στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας, οι κατά κεφαλήν εύνοιες δαπάνες έφθασαν, από τα 226 δολάρια τον χρόνο, στα 1.100 δολάρια το 2015.

To περιοδόκιμο ζώις, από το 1960 που ήταν 54,4 έτη για τις γυναίκες και 50,6 για τους άνδρες, σήμερα οδεύει προς τα 75 και 71 χρόνια αντιστοίχως.

Ο Γιόχαν Νόρμπεργκ, δεν έχει άδειο.
Τα τέλη που κάποιοι θέλουν να υφίσσουν στη Ζωή και στον κόσμο δεν θα εμποδίσουν ούτε αυτές τις κανονομίες, ούτε το να έχει κανές νέες καλές ιδέες.



Χ. Παπανδρέουπολου



Ο ιστορικός της οικονομίας, συγγραφέας και συνεργάτης του Ινστιτούτου Cato στις ΗΠΑ, Γιόχαν Νόρμπεργκ.

Η εξέλιξη αυτή έχει τεράστιο οικονομικό και κοινωνικό ρόλο, αλλά κανείς δεν ασχολείται ουφόρως μαζί τους. Όμως, σε μία Ευρώπη που παρουσιάζει διαρροϊκή συσσωρεύση, το θέμα θα έπρεπε να είναι οι πράτες προτεραιότητες αυτών που λαμβάνουν αποφάσεις.

Στο ερώτημά μας ποιον ρόλο παιζουν οι πράτες κατά τον Τάλλο καθηγητή Τορά Πικετι αισαντόμενες ανισότητες, ιδιαίτερα στον δυτικό κόσμο, και πώς μπορεί να οδηγήσει η κατάσταση αυτή, ο Γιόχαν Νόρμπεργκ απαντά με ένα πλατύ χαριζόδειλο:

«Διάβασα οιάδικο πο το βιβλίό του, μέχρι την τελευταία αράδα. Σε αντίθεση με άλλους, που το εγκωμίασαν χωρίς να το έχουν ανοίξει, ο Πικετι παραθέτει πολλά στοιχεία αλλά έχει και πολλές παραδείσεις. Ή ανόδος των ανισοτήτων είναι ένα περίεργο φαινόμενο, που έχει να κάνει με τον τρόπο που αναπτύχθηκε η μεταπολεμική Ευρώπη. Στα αρχικά στάδια, η ανάπτυξη της περιήρε που έχει στην διάθεση της όλη την τεχνολογία. Τη δεκαετία του 1970 όμως η μεγέθυνση που έχει προκύψει λαχανίσασε και τότε έπρεπε να βρεθούν νέοι τεχνολογικοί πόροι, που θα ανέβαιναν σε άλλα επίπεδα την παραγωγικότητα. Η Ευρώπη, και ιδιαίτερα οριμότερα χώρες της, δεν μπορούν να αναπτύξουν βάζοντας τούβλα το ένα πάνω στο άλλο. Ήταν ανάγκη να αναπτυχθούν τεχνολογίες της πληροφορίας και να εξισοπισθεί διαφορετικά το ανθρώπινο κεφαλαίο. Έτσι, αυτοί που πίστων καλοί στους τεχνολογικούς κώδους σε σχέση με τους κειρόνακες εργαζόμενους άρχισαν να κερδίζουν όλο και περισσότερα χρήματα και πιο γρήγορα απ' όλια στο παρόδημο.»

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί ότι περιοδόρει από τον μισό που έχει κανείς, σημασία δίνεται στο μια περιορεί να αγράφεται. Ακόμα και αν κάποιος δεν αδημοτεύει συσσωρεύσατα εισιδημάτα του από το 1980, έχει πρόβαση σε τεχνολογίες και υπηρεσίες που δεν υπήρχαν στο παρελθόν.

Κάποιες, μόνον οι πύρωσιν μπορούν να συγχρόνουν μία εγκυόλοιπα. Τόρα όλοι έχουμε πρόβαση σε αυτάν. Τι αντιπροσωπεύεται από χρηματικές πλευρές αυτήν η διναιάστια; Κανείς δεν θέλει να το μελετήσει. Ποιο είναι το «έσοδο» που από την επιμήκυνση της ζωής μας. Ποιο είναι το άσφελος από το γεγονός ότι στη Δύση η εγκληματικότητα έχει πέσει 60%; Που συκοπούνται οι γεγονότα αυτά; Ο Μπλ. Γκέτις σίγουρα ταδείνεται πολυτελές και πίνει καλύτερα κρέας από μένα. Όμως, χρηματοποιεί το ίδιο τιλέφωνο και δεν έχει καλύτερη πρόσβαση στα γύνων. Το δε πρόσδοκιμο της ζωής του δεν είναι ανώνυμο από το δικό μου. Συνεπός, πέρσο αποτύπωναι όλα αυτά;

Το γεγονός ότι στα τομείς της παροχής υπηρεσιών ο αυτοριατρός έχει μετατρέψει την εινοτητική φαντασία του παρελθόντος σε πραγματικότητα είναι κολοσσιαίς σπουδαίος, διότι δίνει άλλη ωφελία στην εργασία.

Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να οσκεύσουμε πέρσο και πόση μπορούμε να αποχρύψουμε την αρχηγότητα που διατηρούμε στην τεχνολογική εξέλιξη. Πρόκειται για τεράστιο θέμα και σίγουρα δεν ανημετωπίζεται με δρόκος και υπεραιλουστεύσεις.

Πράγματι, ο Γιόχαν Νόρμπεργκ δεν έχει άδικο. Τα τείχη που κάποιοι θέλουν να υφίσσουν στη Ζωή και στον κόσμο δεν θα έχει κανές νέες καλές ιδέες.