

Λογοτεχνικά σοκάκια

βιβλιοπροτάσεις για όσους αγαπούν τη μαγεία που αποπνέουν τα βιβλία...

22/12/15

Κριτική του βιβλίου "Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ" Φίλιππος Μανδηλαράς, εκδόσεις Παπαδόπουλος



Γράφει η Καλλιόπη Κρητικού

Τα Χριστούγεννα είναι αναμφίβολα η αγαπημένη γιορτή των παιδιών. Δεν είναι μόνο τα δώρα, οι διακοπές, οι υπέροχες οικογενειακές συγκεντρώσεις και η πραγματοποίηση κάθε επιθυμίας τους από γιαγιάδες και παππούδες. Είναι και γιατί οι αθώες ψυχές τους, μπορούν να συλλάβουν το μεγαλείο της γέννησης του Χριστού, να νιώσουν τη χαρά του γεγονότος και να πλημμυρίσει η καρδιά τους με αγάπη και αισιοδοξία. Ένα από τα καλύτερα δώρα λοιπόν για τα μικρά παιδιά, αποτελεί το βιβλίο **"Η Γέννηση του Χριστού"**.

Ο συγγραφέας Φίλιππος Μανδηλαράς δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις : είναι ο άνθρωπος που κατόρθωσε με απλό, κατανοητό, σύγχρονο και χιουμοριστικό λόγο να μεταφέρει, με τεράστια επιτυχία, όλες τις ιστορίες της ελληνικής μυθολογίας στα παιδιά προσχολικής ηλικίας αλλά και στους μαθητές του δημοτικού. Συνεχίζοντας λοιπόν το ανεκτίμητο έργο του δημιούργησε και τη σειρά "Η πρώτη μου Βίβλος", με αφετηρία το παρόν βιβλίο.

Με μικρές φράσεις, που πολλές φορές κάνουν ρίμα μεταξύ τους, η ιστορία της σύλληψης και της γέννησης του Χριστού ξεδιπλώνεται μαγικά. Χρησιμοποιώντας διαλόγους με συννεφάκια ανάμεσα στα πρόσωπα, το παιδί αισθάνεται ότι παρακολουθεί μια εξαιρετική θεατρική παράσταση. Και ενώ γνωρίζει την έκβαση της υπόθεσης, η πρωτοτυπία της εξιστόρησης, το παρασέρνει και αγωνιά να γυρίσει τη σελίδα, να δει τη συνέχεια, να ζήσει το θαύμα της Γέννησης. Στο σημείο αυτό, οφείλω να δώσω θερμά συγχαρητήρια στον κο Μανδηλαρά, καθώς καταφέρνει να διατηρήσει με αξιοθαύμαστη δεινότητα την ισορροπία ανάμεσα στη μοντέρνα απόδοση της ιστορίας και στη θρησκευτική ευλάβεια του γεγονότος. Η κατανυκτική ατμόσφαιρα της στιγμής έχει αποδοθεί μοναδικά διατηρώντας την ιερότητά της.

Πολύτιμος αρωγός σ' αυτό το εξαιρετικό αποτέλεσμα αποτελεί φυσικά η καταπληκτική εικονογράφηση της κας Ναταλίας Καπατσούλια. Τα πρόσωπα είναι σχεδιασμένα τόσο περίτεχνα που νιώθεις σαν να ζωντανεύουν μπροστά στα μάτια σου. Οι εκφράσεις τους είναι ξεκάθαρες και απεικονίζουν μοναδικά και με καθαρότητα τα συναισθήματα που βιώνουν οι "πρωταγωνιστές" κάθε λεπτό. Η πλούσια γκάμα των χρωμάτων σε συνδυασμό

με τα τοπία που απεικονίζουν υπέροχα κάθε στάδιο της πορείας της Παναγίας και του Ιωσήφ, συμπράτουν ώστε να προσφέρουν στους μικρούς φίλους να ζήσουν τη μαγεία των Χριστουγέννων.

Προσωπικά θεωρώ ότι είναι το ωραιότερο δώρο Χριστουγέννων για κάθε παιδί, για να μπορεί μέσα από τις εικόνες και τις λέξεις να βιώσει το μήνυμα της Γέννησης του Χριστού και να νιώσει τη χαρά των ημερών...

<http://logotexnikasokakia.blogspot.gr/2015/12/hgennhsh.html>