



## Διαβάσαμε "Τα αληθινά δώρα του Αι-Βασίλη" από τις Εκδόσεις Παπαδόπουλος

21/12/16

Αυτές τις μέρες μπορεί να βρει κανείς στα βιβλιοπωλεία πάρα πολλά γιορτινά, χριστουγεννιάτικα βιβλία, μέσα στο πνεύμα των ημερών. Παρά την πληθώρα των βιβλίων όμως, δεν είναι πολλά αυτά που ξεχωρίζουν. Πολλές φορές χρειάζεται να ψάξει κανείς αρκετά μέχρι να βρει ένα βιβλίο που ως κείμενο και εικονογράφηση αξίζει την προσοχή μας.

Και κάθε φορά που ανακαλύπτω ένα τέτοιο διαμαντάκι, είμαι χαρούμενη!

"Τα αληθινά δώρα του Αι-Βασίλη", το τελευταίο βιβλίο της **Στέλλας Μιχαηλίδου** από τις **Εκδόσεις Παπαδόπουλος** ανήκει σε αυτήν ακριβώς την κατηγορία.

Είναι Παραμονές Χριστουγέννων και στη χώρα που ζει ο Αι-Βασίλης όλοι είναι αναστατωμένοι γιατί ο Αι-Βασίλης είναι άφαντος! Βγήκε για λίγο να ξεπιαστεί και από τότε πέρασαν ώρες σαρανταεπτά. Όλοι γκρινιάζουν και ανησυχούν καθώς δεν τον βρίσκουν πουθενά. Που μπορεί να έχει κρυφτεί και γιατί; Αν δεν βρεθεί, πώς θα πάρουν δώρα τα παιδιά;

Αυτή δεν είναι μια συνηθισμένη χριστουγεννιάτικη ιστορία. Σε αυτό το βιβλίο το σύγχρονο συναντά το παραδοσιακό, οι φήμες και οι εικασίες δένουν με την ιστορία του Μεγάλου Βασιλείου, ο φόβος ανταμώνεται με την επιθυμία και η αγάπη αναζητά το όνειρο. Ο Άγιος Βασίλης χάθηκε γιατί δεν μπορεί να πάει δώρα σε όλα τα παιδιά. Ο σκληρός κόσμος που εμείς οι μεγάλοι φτιάξαμε, οι πόλεμοι, τον κρατούν μακριά από τα παιδιά που τον έχουν περισσότερο ανάγκη. Μήπως αυτά τα Χριστούγεννα όλα τα δώρα θα είναι διαφορετικά αλλά αληθινά;





Και κάπως έτσι ο Άγιος Βασίλης θα αφήσει στην άκρη την κόκκινη στολή και θα πάει σε όλα τα παιδιά! Σαν αέρας, σαν βροχή, σαν αναπνοή, σαν χαμόγελο, σαν αστέρι, φέρνοντας δώρα γεμάτα αγάπη. Αγάπη για όλα τα παιδιά σε κάθε γωνιά της γης.



Το κείμενο της βραβευμένης Στέλλας Μιχαηλίδου είναι παιγνιδιάρικο, αστείο και συγκινητικό. Σε συνδυασμό με την υπέροχα ανατρεπτική εικονογράφηση από την Μυρτώ Δεληβοριά, το βιβλίο "Τα αληθινά δώρα του Αϊ-Βασίλη" γίνεται ένα δυνατό μήνυμα αλληλεγγύης.

Γιατί αυτές οι μέρες, ανήκουν στα παιδιά όλου του κόσμου, στα παιδιά που πρέπει να είναι ασφαλή και ευτυχισμένα, στα παιδιά που δεν πρέπει να πάνε να ονειρεύονται!

<http://www.kathemeragoneis.com/2016/12/ta-alithina-dora-tou-ai-vasili-epbooks.html>