



## Βιβλίο-πρόταση: Αρσέν και Φαντομά: το μυστήριο του εξαφανισμένου παπαγάλου

[Dec 08, 2017](#)



Διαβάσαμε ένα ακόμα βιβλίο μυστηρίου, αυτή τη φορά των Εκδόσεων Παπαδόπουλος, με τίτλο *Αρσέν και Φαντομά: το μυστήριο του εξαφανισμένου παπαγάλου*, που έγραψαν η δημοσιογράφος Κίκα Τσιλιγγερίδου και ο συγγραφέας Κυριάκος Αθανασιάδης και μπορώ να πω ότι είναι αρκετά διασκεδαστικό! Οι ήρωες του βιβλίου (που υπάρχουν και στην πραγματικότητα) είναι ένα παχουλό σκυλάκι παγκ με κοφτερό μυαλό σαν του Σέρλοκ Χολμς και μαύρη ζώνη σε πολλές πολεμικές τέχνες με το όνομα Αρσέν και μία γοητευτική γάτα Περσίας που είναι πανέξυπνη, ευέλικτη και ξέρει περισσότερα από όσα αφήνει να εννοηθούν, με το όνομα Φαντομά! Οι δυο τους είναι... αδέρφια (και γιατί να μην είναι δηλαδή?)!



Ο Αρσέν είναι σπουδαίος σκύλος ντετέκτιβ και η Φαντομά είναι η συνεργάτιδα και γραμματέας του και μαζί διατηρούν το **Αρσέν & Φαντομά, Γραφείο Ιδιωτικότητας Ερευνών**. Οι δυο τους έχουν γίνει ο φόβος και ο τρόμος των μοχθηρών της γειτονιάς! Με την εξυπνάδα τους και τη μεθοδικότητά τους λύνουν όλα τα προβλήματα της γειτονιάς, εξιχνιάζουν μυστήρια και ύποπτες υποθέσεις και φυσικά βάζουν τα πράγματα στη θέση τους. Τα υπόλοιπα ζώα αγαπούν και εκτιμούν τα δύο αδέρφια ντετέκτιβ, μέχρι που εμφανίζεται στη γειτονιά ένας νέος σκύλος, με το όνομα Τσουμπάκα και διαδίδει ότι είναι καλύτερος ντετέκτιβ από αυτούς και απειλεί να βάλει λουκέτο στο γραφείο ιδιωτικότητας ερευνών που διατηρούν! Ο Αρσέν και η Φαντομά έρχονται σε πολύ δύσκολη θέση και ψάχνουν τρόπο να ξεσκεπάσουν αυτόν τον μοχθηρό Τουμπάκα που απειλεί την καριέρα τους. Στο μεταξύ εξαφανίζεται μυστηριωδώς η Φεραντέ, ο παπαγάλος του τυροπιτάδικου και τα δύο αδέρφια καλούνται να ανακαλύψουν ποιος είναι ο ένοχος και να λύσουν το μυστήριο του εξαφανισμένου παπαγάλου!



Το βιβλίο αυτό ενθουσίασε την κόρη μου Ελένη αλλά και τη μικρούλα μου που το άκουσε με μεγάλο ενδιαφέρον καθώς είναι γραμμένο με απλό λόγο, έχει πολύ χιουμοριστικές και γλαφυρές περιγραφές, είναι περιπετειώδες και έχει αρκετές ανατροπές! Μπορώ να πω ότι και τα δυο κορίτσια μου αγάπησαν τους δύο διάσημους πρωταγωνιστές του βιβλίου και χάρηκαν πολύ που είναι αληθινοί ήρωες! Επιπλέον, η αστεία εικονογράφηση της Ναταλίας Καπατσούλια είναι αξιοπρόσεχτη και “κουμπώνει” ιδανικά. Ανυπομονούμε να διαβάσουμε το επόμενο βιβλίο της σειράς που θα κυκλοφορήσει στο προσεχές διάστημα!

**Συγγραφείς:** Κυριάκος Αθανασιάδης & Κίκα Τσιλιγγερίδου

**Εκδότης:** [Εκδόσεις Παπαδόπουλος](#)

**Εικονογράφος:** Ναταλία Καπατσούλια

**Σελίδες:** 96

**Ηλικία:** 7+

Μπορείτε να διαβάσετε το πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου [εδώ](#) και να το παραγγείλετε [εδώ](#).



«Έτσι και να ακούζω» τον διέκοψε η ίδια η Φεράντε αυτή τη φορά. «Άκου να "ακούζω". Τι είμαι, γλάρος;»  
«Να μη με διακόπτει κανείς!» φώναξε αυστηρά ο Αρσέν.

«Ναι, αλλά όχι και να "ακούζω"» επέμεινε η Φεράντε.  
«Καλώς» είπε ο Αρσέν. «Τι έλεγα;»  
«Ότι δεν μπορούσε να ακούσεις» είπε ο Φρανκφούρτης, και ο Τσομπάκα με την Έλενα του έδωσαν από μία ακόμη καρπαζιά ο καθένας.

«Α, ναι» είπε ο Αρσέν. «Οπότε την έλυσα και μου τα είπε όλα!»

«Ποια όλα δηλαδή;» είπε τότε η Έλενα.  
«Ότι της έβγαλες ένα φτερό με τις νυχάρες σου!» απάντησε ο αδελφός μου.

86

«Καλά της έκανα!» είπε η Έλενα. «Γιατί κι αυτή όλο με κοροιδεύει».

«Καλά σου κάνω» της είπε η Φεράντε.

«Βρε άι παπάτα μας, Χαζή!» φώναξε η Έλενα.

«Σταματήστε!» επενέβη ο Αρσέν. «Μου είπε κι άλλα».

«Μπα, σοβαρά; Τι άλλα;» ρώτησε ο Φρανκφούρτης.

«Ότι είσαι χαζός» απάντησε ο Αρσέν.

«Μπα, και γιατί;»

«Γιατί έτσι».

«Δεν είμαι χαζός!»

«Είσαι» είπε με βαθιά φωνή ο Τσομπάκα. «Πάνχαζος».

Οπότε, Αρσέν» συνέχισε ενώ άρχισε να απομακρύνεται προς την άλλη άκρη της πιλοτής «αυτά είπε όλα κι όλα, εξ Ωραιο. Δεν μας ενδιαφέρουν. Καληνύχτα, πάω να φάω ένα σάντουιτς με απ' όλα και να κοιμηθώ».

«Είπε κι άλλα!» φώναξε ο Αρσέν και έκανε ένα βήμα μπροστά. «Είπε ότι ο Τσομπάκα την απήγαγε και την αιχμαλώτισε για να κάνει δόνη πως τη βρήκε και την έσωσε ο ίδιος, ώστε να γίνει ο μοναδικός ιδιωτικός ντετέκτιβ στη γειτονιά!»

«Τίποτ'» ρώτησαν όλοι μαζί.

«Αυτό που σας λέω!» είπε θριαμβευτικά ο Αρσέν πετώντας κάτω τη φλούδα της μπανάνας του. «Και όχι μόνο!»

87

Καλό διάβασμα!

Sotiria

