

Alice On Board



Το Θαύμα – Μία ταινία και ένα βιβλίο Θαύμα!

↑ Περί 🗨️ 0 Comments 🕒 10:48, 09 Jan 2018

Stay tuned- Follow Us!



Το Θαύμα – Μία ταινία και ένα βιβλίο Θαύμα!

Το Θαύμα – Μία ταινία και ένα βιβλίο Θαύμα!

“Θέλουμε να βλέπουμε τους ανθρώπους να κάνουν κάτι για το γενικό καλό, να ξεπερνούν τις προσδοκίες και να συμπεριφέρονται ευγενικά. Δεν είναι οι σπουδαίες ηρωικές πράξεις, αλλά οι μικρές πράξεις συμπόνιας που διαμορφώνουν τον κόσμο”. R.J. Palacio

“Όταν μπορείς να διαλέξεις ανάμεσα στο καλό και στο σωστό, να διαλέγεις πάντα το καλό”, Δρ. Όουεν

Καθισμένη σε μία σκοτεινή αίθουσα παρακολουθούσα με ενθουσιασμό να ξεδιπλώνεται στην μεγάλη οθόνη μία εξαιρετική ιστορία που αν και δύσκολη στην ουσία της, στο περιεχόμενό της, σου παρουσιάζεται μαγικά με ένα μοναδικά απλό, τρόπο αφήνοντάς σου μια γεύση ευκολίας, και άπειρης δυνατότητας.

Και ενώ αν το καλοσκεφτείς έχει βιώσει εικονικά με όλο σου το είναι μια κατάσταση που θα απευχόσουν να ζήσεις στην πραγματικότητα, όταν οι τίτλοι του τέλους πέφτουν εσύ μουδιασμένος ξέρεις ότι είδες μόλις το μεγαλείο της ανθρώπινης δύναμης και νιώθεις λίγος, πολύ λίγος.

Γιατί εκτός από το προφανές, υπάρχουν πολλά ακόμα παράλληλα μηνύματα και φωνές που σε σπρώχνουν να βγεις στο δρόμο και να αγκαλιάζεις τον κόσμο, να του χαμογελάς, να πιάνεις στο χέρι τη γριούλα στη διάβαση για να τη βοηθήσεις να περάσει, να δώσεις ένα κουλούρι στον άστεγο της γωνίας ή γιατί όχι να τον

καλέσεις για ένα πιάτο φαγητό στο σπίτι σου, και τελικά να φθάσεις σπίτι και να πεις στα παιδιά σου πως είναι από μόνα τους ένα μικρό θαύμα.

Η νέα ταινίας της Spentzos Film το Θαύμα κυκλοφόρησε στις κινηματογραφικές αίθουσες πριν από μερικές ημέρες. Πρόκειται για την κινηματογραφική μεταφορά του best seller βιβλίου Θαύμα (Wonder) της R.J. Palacio, που στην Ελλάδα κυκλοφορεί από τις [Εκδόσεις Παπαδόπουλος](#) με νέο εξώφυλλο, βασισμένο σε εικαστικό της ομώνυμης ταινίας με πρωταγωνιστές τους Τζούλια Ρόμπερτς, Όουεν Γουίλσον και ο 11 χρονος Τζέισον Τρέμπλεϊ, γνωστός από την ταινία το Δωμάτιο.



[Δείτε εδώ το trailer της ταινίας](#)

Λίγα λόγια για την ταινία

Πρωταγωνιστής της ιστορίας μας είναι ο Όγκι Πούλμαν, ένα συνηθισμένο, γλυκό και τρυφερό παιδί με ένα «ασυνήθιστο» πρόσωπο. Από την πρώτη κιόλας στιγμή που ήρθε στον κόσμο, έχει συνοδό του μια σπάνια ασθένεια που έχει

παραμορφώσει το πρόσωπό του. Ο Όγκι χρειάστηκε να υποστεί πολλά χειρουργεία, περισσότερες από 25 επεμβάσεις ώστε να είναι σε θέση να ζει όπως όλοι οι άνθρωποι. Η εμφάνισή του, αρκετά διαφορετική από των υπόλοιπων παιδιών, τον κράτησε ως τα δέκα του χρόνια στο σπίτι, λαμβάνοντας από την μητέρα του κατ' οίκον εκπαίδευση.

Φθάνει όμως η στιγμή που αυτός αλλά και η οικογένειά του θα κάνουν το τολμηρό βήμα: ξεκινά να φοιτά σε ένα συνηθισμένο δημοτικό σχολείο.



Μαζί με τη νέα σχολική χρονιά ξεκινά και ένα συναρπαστικό μάθημα ζωής, τόσο για τον Όγκι όσο και για τους ανθρώπους που τον περιστοιχίζουν, τους γονείς, την αδερφή του, τους συμμαθητές και τους καθηγητές του. Ένα μάθημα που θα μεταμορφώσει την περιέργεια και την απέχθεια σε αποδοχή και καλοσύνη. Στο

τέλος της σχολικής χρονιάς, τίποτα δεν θα έχει μείνει ίδιο, αφού ο Όγκι έχει κατορθώσει να αγγίξει τη ζωή όλων, ενώ ο ίδιος θα συνειδητοποιήσει πως όταν έχεις γεννηθεί για να ξεχωρίζεις, δεν μπορείς να είσαι σαν όλους τους άλλους!

Μία εξαιρετική ταινία ύμνος στη διαφορετικότητα, την αποδοχή αλλά και τη δύναμη του ανθρώπου όταν οι βάσεις του οικοδομήματος της ζωής του είναι γερές, σμιλεμένες με αγάπη από την οικογένεια του στα πρώτα βήματα. **Μία ταινία που μας υπογραμμίζει με αριστοτεχνικό και τρυφερό τρόπο, τη σημαντικότητα των γερών δεσμών μέσα στην οικογένεια, αλλά και την αναγκαιότητα των εκπαιδευτικών που θα ενθαρρύνουν, θα εμπνεύσουν και θα απογειώσουν ένα παιδί στα πρώτα του σχολικά χρόνια.**



Ο Όγκι θα μπορούσε να είναι το δικό μου, το δικό σου παιδί γιατί συχνά η παραμόρφωση στα μάτια κακοπροαίρετων ανθρώπων μπορεί να είναι δεδομένη, είτε υφίσταται με αντικειμενικά είτε με υποκειμενικά κριτήρια (παραμόρφωση μπορεί να θεωρείται οποιαδήποτε μορφής απόκλιση από κοινωνικά πρότυπα). Οφείλουμε να αναγνωρίζουμε πρωτίστως εμείς ως γονείς τη ζωή και κάθε της έκφανση ως Θαύμα, ώστε αυθόρμητα, ακούσια να τους μεταδώσουμε λίγη από αυτή την μαγεία της ζωής. Και η μαγεία της ζωής δε βρίσκεται στα μεγάλα, στα ηρωικά, στα πέρα από την καθημερινότητα έργα, αλλά σε εκείνα τα μικρά, τα τοσοδούλικά, όπως το να ξεκινάς την ημέρα σου με ένα καλημέρα.

Για να νιώσουν δυνατά, να αντιληφθούν τις αλήθειες της και να ζήσουν τη ζωή τους όχι στην σκιά αλλά κάτω από τον ήλιο που θα επιλέξουν. Να τους διδάξουμε αυτό που τόσο σοφά είπε ο κος Κωλαράκης (ναι ναι αυτό είναι το όνομά του), διευθυντής του Γυμνασίου του Όγκι πως:

“Ο καλύτερος δείκτης του πως μεγαλώνουν δεν είναι τα εκατοστά του ύψους ου πήρανε, ούτε ο αριθμός των γύρων που έτρεξαν στην γυμναστική, ούτε τα καλάθια που έβαλαν και σίγουρα όχι οι βαθμοί που συγκέντρωσαν – αν και είναι σημαντικά.

Είναι το πώς εκμεταλλεύονται το χρόνο τους, πως επιλέγουν να περάσουν τις ημέρες τους και σε ποιόν επενδύουν μέσα στη χρονιά. Αυτός είναι ο έγκυρος δείκτης της επιτυχίας τους. Μήπως πρέπει τελικά να βάλουμε ένα καινούργιο κανόνα στη ζωή μας Να προσπαθούμε πάντα να είμαστε λίγο πιο καλοί από όσο είναι αναγκαίο;”



Η ταινία **Θαύμα** έχει ήδη λάβει θερμή υποδοχή από κοινό και κριτικούς και όλα δείχνουν πως θα ακολουθήσει την επιτυχία του βιβλίου, το οποίο συγκαταλέγεται στα best sellers των New York Times με πωλήσεις 1 εκατομμυρίου αντιτύπων στις ΗΠΑ μόνο. Αξίζει να σημειωθεί πως η απήχηση του μυθιστορήματος ήταν τόσο μεγάλη που ενέπνευσε ένα ολόκληρο κίνημα, το «διαλέγω καλοσύνη», ενάντια στον εκφοβισμό (bullying), ειδικά απέναντι στα άτομα με γενετικές δυσ-μορφίες, που φέρει τον τίτλο #choosekind.

Από τις **Εκδόσεις Παπαδόπουλος** κυκλοφορεί επίσης το μυθιστόρημα **Ο Όγκι & εγώ**, η ιστορία δηλαδή του Όγκι Πούλμαν από τη σκοπιά τριών παιδιών, του Τζούλιαν, του Κρίστοφερ και της Σάρλοτ, των οποίων ο Όγκι άλλαξε τη ζωή για πάντα, καθώς και το [εικονογραφημένο βιβλίο](#) **Είσαι ένα θαύμα**, μια αφήγηση της ιστορίας του Όγκι κατάλληλη για παιδιά προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας.

Η ταινία **δεν είναι μεταγλωτισμένη (δυστυχώς)** για αυτό και προτείνω να την παρακολουθήσετε με παιδιά ανω των 8 ετών.

<https://blog.aliceonboard.gr/%CF%84%CE%BF-%CE%B8%CE%B1%CF%8D%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%AF%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%AD%CE%BD%CE%B1-%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%BF-%CE%B8%CE%B1%CF%8D/>